

Rondom



THOMAS

*Kerkblad van de Protestantse Gemeente
Twisk, Hauwert, Oostwoud, Midwoud, Allen Samen*

Rondom THOMAS is een uitgave van de Protestantse Gemeente THOMAS en valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Contact THOMAS:

Postadres: Oosteinde 44
1678 HT Oostwoud

E-mailadres: thomasnieuws@gmail.com

Website: www.pg-thomas.nl

Predikant: Ds. C.Th. Mataheru

Voorzitter kerkenraad: Dhr. S. Rienstra
(ad interim)



COLOFON

Redactie: Ina Bak
Johan de Vries
Carin Zwagerman

Rondom THOMAS verschijnt 4x per jaar; oplage: 240
Eind november 2018 verschijnt het volgende nummer.
Als u kopij heeft, wilt u die dan insturen vóór 7 november 2018. Graag per e-mail naar thomasnieuws@gmail.com.

De redactie behoudt zich het recht voor kopij in te korten of niet te plaatsen. Anonieme artikelen worden geweigerd.

Visitekaartje

We stonden op de Kahler Asten, met 841 meter een van de hoogste bergen in Sauerland (D). Daar is een oude belvédère omgebouwd tot een prachtige uitkijktoren. Maar er zou wel niet veel te zien zijn boven want het was heilig en er dreigde regen. Toch klommen we voor 1 euro de 60 treden omhoog. En dat was niet voor niets, want daar zagen we in het westen al een stuk blauwe lucht aankomen. Optimistisch daalden we af en raadpleegden voor een wandeling de plattegrond die bij de toren stond. Aan een poot van het informatiebord hing een klein plastic bakje met visitekaartjes. Rita pakte er een uit en las voor: *'Jezus, de routeplanner'*.



Wat gemakkelijk om dat bij een plattegrond op te hangen!

"Staat er nog wat op?" vroeg ik. Ja hoor, achterop: *'Hij heeft er een fijn gevoel voor om op de juiste tijd op de juiste plaats te zijn. Zijn vrienden verwonderden zich meermaals om zijn organisatietalent. Marcus 14: 13-16'*. Praktisch hadden we daar niet veel aan voor het plannen van onze route.

Later heb ik de tekst in Marcus opgezocht. Daarin stuurt Jezus zijn discipelen vooruit naar de stad om het laatste avondmaal voor te bereiden.

Eigenlijk 'hart-veroverend' om door zo'n zinnetje op een visitekaartje op een ongebruikelijk plaats even stil te staan bij een Bijbeltekst. *'Jezus, de routeplanner'*, hing bij de plattegrond op de juiste plaats om even je gedachten te bepalen. Dat hadden ze -door Hem geïnspireerd- goed georganiseerd.

De redactie hoopt dat u ook veel van zulke 'visitekaartjes' in deze nieuwe Rondom THOMAS tegenkomt.

JdV

UIT AFSCHIED WORDT HERINNERING GEBOREN

MEDITATIE

Amen

laatste woord of eerste woord, of misschien wel beide

Wie kent het niet, het woordje 'amen'? Uitgesproken na een gebed, na de preek, en na de zegen zelfs drie keer door de gemeente gezongen. Echt 'een stopwoord', zou je denken. Maar wat betekent dat woordje eigenlijk? Nu, om daarmee te beginnen, eigenlijk zou dit woordje *door de gemeente* gesproken of gezongen moeten worden. We zijn dat in de gemeente THOMAS niet zo gewend (behalve bij de zegen), maar zo is het ten diepste wel bedoeld. De gemeente zegt 'amen', zij *be-aamt* iets. En iets *be-amen* wil zoveel zeggen als dat je instemt met wat is gezegd. Als je daarover nadenkt, ontdek je dat dit woordje, dat wij dus vooral kennen als laatste woord, in zekere zin veeleer het karakter heeft van een eerste woord! Het is het eerste woord dat de gemeente spreekt als antwoord op wat is gezegd.

Instemming, dus. Maar, nu zou ik dat toch graag even wat Bijbelser willen zeggen. Het is namelijk zo, dat het woordje 'amen' te herleiden is tot een Hebreeuws



werkwoord waarvan de betekenis is (naar de kant van een zaak of een woord toe): '*Betrouwbaar-zijn*' en (naar de kant van de mens toe): '*Vertrouwen*'. Met andere woorden, als je 'amen' zegt op wat is gezegd in gebed, in preek of zegen, zeg je dus eigenlijk: *Deze zaak of dit woord is betrouwbaar en ik stel daar nu mijn vertrouwen*

op. En 'vertrouwen', dat is in Bijbelse zin 'geloven'. 'Geloven' valt niet samen met 'gelovigheid'. Nee, 'geloven' in Bijbelse zin is niet dat je gelovig bent, maar dat je 'amen zegt'! Oftewel, dat je het betrouwbare Woord en de Beloften van de hemelse God, die hier op aarde ons tot Bondgenoot ten leven geworden is, met vertrouwen beantwoordt.

Vertrouwen, dus. En nu weten wij heel goed dat wij in de gemeente geen 'laatste woorden' spreken. Zouden we die pretentie voeren, we zouden tot hoogmoed vervallen. Maar het kan wel zo zijn, dat dit eerste woordje ('amen'), dat we in de kerk spreken als antwoord op Gods Woord en zijn Beloften, ook ons laatste woordje wordt! Dat je, bijvoorbeeld als je gaat door een dal van diepe duisternis, zegt: 'Ik weet aan wie ik mij vertrouw, al wisselen ook dag en nacht' (Lied 245).

Dus, dat je gelooft, je toevertrouwt aan en je vertrouwen hebt op deze God! Dat kan nooit een menselijke onderneming zijn! Nee, vertrouwen wordt gewekt, is gegrond in het betrouwbare Woord van God. Als je daarin leeft is je dat gegeven, dat overkomt je en daarin ben je uiteindelijk jezelf tot wonder.

Eerste woord, laatste woord ...! Ik heb in de afgelopen zeven jaar heel wat woorden in uw midden mogen spreken en ook in het kerkblad mogen schrijven. Dat heb ik in vrijmoedigheid gedaan, maar altijd ook in het besef dat hier niets gezegd kan worden in eigenmachtigheid. Ik ben me er altijd sterk van bewust geweest dat ik in een dienst was geroepen. En ik heb de gemeente naar beste kunnen gediend. Maar dat had ik ook weer niet kunnen doen als we niet met elkaar onderweg waren geweest en ik mij ook door u als gemeente gedragen zou hebben geweten. Maar hoe dat ook zij, dit is nu wel mijn laatste stukje in Rondom THOMAS! Ook dat besef ik terdege! En nu zou ik tot besluit de hoop willen uitspreken dat u, misschien ook wel gesterkt door wat ik als uw dienaar in uw midden heb mogen zeggen, het beloftevolle Woord zult blijven *be-amen* van Hem die ons tot in de dood liefheeft en die nooit laat varen wat zijn hand aan ons begonnen is te doen. *Amen!*

Ds. Chris Mataheru

EEN AFSCHEID MAAKT WAT LOS

Afscheid

Of ik ernaar uitkijk, naar het emeritaat ... De vraag is mij in de afgelopen weken en maanden meer dan eens gesteld. En ik heb nooit onder stoelen of banken gestoken, dat ik eraan toe ben om met emeritaat te gaan. Maar dat is nog niet hetzelfde als 'ernaar uitkijken'! Hoe dan ook, de datum van 14 oktober komt onverbiddeijk naderbij. Nu is het nog te vroeg voor bespiegelingen, en daar ligt dan ook niet de bedoeling van dit stukje. Nee, de reden waarom ik hier mijn naderende afscheid even ter sprake breng is, dat ik u graag de mogelijkheid wil bieden om naast de officiële momenten die er zullen zijn, ook in een persoonlijke ontmoeting afscheid te komen nemen. Ik heb voor de vakantie een flink aantal huisbezoeken ten afscheid afgelegd. Maar omdat het mij niet lukt om u allen nog even te komen bezoeken, heb ik ook een paar dagdelen gekozen waarop u, als u dat zou willen, naar de kerk van Oostwoud kunt komen om daar persoonlijk afscheid van mij te komen nemen. Daartoe zal ik dan in de kerk van Oostwoud zijn op:

maandagmiddag 24 september:
14.00 – 17.00 uur
dinsdagavond 25 september:
20.00 – 22.00 uur



Even een ontmoeting en een persoonlijk gesprek. U bent van harte welkom. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, laat het mij dan alstublieft even weten en ook naar welk moment uw voorkeur uitgaat, zodat ik kan plannen.

Met een hartelijke groet,
Ds. Chris Mataheru, tel. 0229-218851, e-mail: ds@mataheru.nl

*Ga met God en Hij zal met je zijn,
tot wij weer elkaar ontmoeten,
in Zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.*

VAN DE KERKENRAAD

Afscheid en vacante periode

In de afgelopen maanden heeft de kerkenraad regelmatig nagedacht over de tijd dat wij als gemeente vacant zullen zijn. Aan het College van Kerkrentmeesters is gevraagd om een meerjarenplanning te maken. Tijdens de gemeenteavond en ook bij de bijeenkomst met vrijwilligers is over de toekomst gesproken. Daar komt nog bij dat zowel Wouter Vrolijk als ondergetekende aan het eind van dit jaar afscheid gaan nemen als respectievelijk voorzitter van de kerkrentmeesters en voorzitter van de kerkenraad. Gelukkig wordt de kerkenraad op 23 september aangevuld met twee nieuwe ouderlingen. Henk Bosch zal bevestigd worden als ouderling-scriba en Fred Wiersema als ouderling.

Bijeenkomst met vrijwilligers

Op 20 juni vergaderde de kerkenraad met de vele vrijwilligers binnen onze gemeente. We begonnen met koffie/thee en gebak. Daarna was het woord aan de vrijwilligers.

Administratie/PR: Carla en Chris stoppen met het schrijven van stukjes voor de dorpskranten.

Gezamenlijke cantorij: Peter verzorgt het lied van de maand iedere 2e zondag van de maand en maakt hiervoor ook een inleiding. Er is geen cantorij meer, maar wel een oecumenische cantorij. Deze cantorij zingt met speciale diensten zoals, velddienst, stiltediensten vredesdienst en dergelijke. Gedacht wordt om in de toekomst ook eens lekendiensten te houden. Peter zal hierover nadenken.

Bezoekgroepen: Iedereen heeft een aantal adressen van mensen die men bezoekt, ook met ziek en zeer. Tevens brengt men Rondom THOMAS, Paaskaarten en enveloppen voor Actie Kerkbalans rond.

Sobere maaltijden en Paasontbijt: Sobere maaltijden in de 40dagentijd loopt als een trein, mede dankzij Mineke en Klaas Jan. Paasontbijt loopt ook prima. Deze organisatie ligt bij Gerry de Groot.

Coby Bout zorgt voor *de gastpredikanten* (wij zijn haar zeer veel dank verschuldigd, het is veel werk) en het *THOMASnieuws* wordt verzorgd door Hans Brouwer.

Gastvrouwen: Voor de aanvang van de dienst worden de mensen welkom geheten door een gastvrouw/-heer.

Kinderkerstfeest/kerstboom/kerstfruit; Kinderkerstfeest: Loopt goed met een vaste groep mensen. Cees Vlaar verzorgt de kerstbomen. Afgelopen jaar hadden we er voor het eerst maar één nodig. De Kerstfruitactie is een mooie actie die zeer gewaardeerd wordt. In verband met de nieuwe privacyregels wordt het moeilijker om adressen te verkrijgen.

Palmpasen: Er zijn elke keer weer mensen die bereid zijn mee te helpen. Is wel een aandachtspunt voor de kerkenraad.

Er is tevredenheid over de vele activiteiten. Maar toch zullen wellicht straks enkele gaten vallen. Onze predikant verricht veel – vaak stil – werk. Alles laten organiseren door de vrijwilligers is gewoon niet mogelijk.

Pastoraat.

De kerkenraad heeft in augustus een gesprek met een mogelijke kandidaat voor het pastorale werk. Er wordt gedacht aan een invulling van ongeveer 8 uur per week. Zodra hier meer nieuws over is, zullen we het melden.

Beroepingswerk

Dat zal nog even op zich laten wachten. De kerkenraad heeft contact gezocht met Utrecht om te spreken over een interim predikant. Wanneer dit doorgaat zal deze specialist met ons als gemeente in gesprek gaan over onze toekomst. Het beleidsplan is verouderd, onze visie op kerk-zijn wellicht veranderd. En hoe gaan we als gemeente werken en leven met een 50% predikantsplaats.

In augustus en september zullen de voorbereidende gesprekken zijn. Ook heeft de kerkenraad een brief gestuurd naar de PG Medemblik. Onderzocht zou kunnen worden om samen met Medemblik te komen tot een 100% predikantsplaats. Onder nadrukkelijke voorwaarde dat de eigenheid en de zelfstandigheid van de gemeente gewaarborgd blijft.

Afscheid ds Mataheru

Er is een afscheidscommissie gevormd. Deze bestaat uit de volgende personen: Joke van der Weyden, Gerry de Groot, Trijnie Korver, Aris Kool, Ina Bak, Wijntje Hooijmans, Mineke Brouwer en ondergetekende. De commissie is inmiddels een paar keer bij elkaar geweest. Op donderdag 11 oktober zal er vanaf 17.00 uur een gemeentebijeenkomst zijn. Zondag 14 oktober om 14.00 uur nemen we in een kerkdienst afscheid van ds. Mataheru en zijn vrouw. Over de bijeenkomst en de kerkdienst zal u nader geïnformeerd worden.

Siep Rienstra, voorzitter kerkenraad a.i.

NAMENS HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS (CvK)

Financieel draagvlak

In de vorige uitgave van Rondom THOMAS heb ik aangegeven hoe we in de nabije toekomst het financiële draagvlak voor onze gemeente vorm moeten geven. Met het krimpen en ouder worden van de gemeente nemen de inkomsten uit bijdragen van de gemeenteleden af en worden de inkomsten uit het bezit (met name uit financieel bezit en landerijen) steeds belangrijker. De inkomsten uit bezit moeten we koesteren en daarvoor is het van belang het bezit vooral te gebruiken om inkomsten te genereren in plaats van het rechtstreeks te besteden aan de kerkelijke exploitatie. Op de gemeenteavond van 6 mei hebben we dit in grote lijnen met getallen weergegeven en uitgesproken dat op basis van deze benadering het mogelijk zou zijn de volgende predikant te beroepen in deeltijd voor 24 uur per week.



Onderhoudssubsidie

Helaas is de praktijk weerbarstig gebleken. De tegenslag zit in de toegekende onderhoudssubsidie voor kerkgebouwen. In het verleden is aan ons rijkssubsidie toegekend voor het uitvoeren van onderhoud aan de monumentale kerkgebouwen van Twisk, Oostwoud en Hauwert. Deze subsidie was gebaseerd op een door de overheid goedgekeurd onderhoudsplan dat in een tijdvak van zes jaar moest worden uitgevoerd. In ieder van die zes jaren is één zesde van de subsidie als voorschot uitbetaald. Na afloop van de periode van zes jaar moet dan het uitgevoerde onderhoudswerk aan de hand van het eerder goedgekeurde plan worden verantwoord; de overheid stelt dan aan de hand van deze verantwoording de definitieve subsidie vast en een verschil met de eerder uitbetaalde voorschotten moet dan worden terugbetaald. Deze situatie doet zich nu voor. Voor Hauwert en Oostwoud besloeg de periode van het onderhoudsplan de jaren 2012 t/m 2017 en in het jaar 2018 moet er worden afgerekend. Voor de kerk van Twisk is de onderhoudsperiode later ingegaan, maar omdat de kerk inmiddels verkocht is moet er nu ook worden afgerekend.

Dossier onderhoudsplannen

Het dossier van de onderhoudsplannen is vanaf het begin nauwgezet bijgehouden door Jan Koetsier, maar hij heeft dit op een gegeven moment moeten loslaten. Achteraf constateren we nu dat vanaf dat moment het zicht op de stand van zaken steeds minder is geworden. Wij waren ons ervan bewust dat er bij het afrekenen zou moeten worden terugbetaald, maar lang is onbekend gebleven om welk bedrag het zou gaan. Bij het opstellen van de verantwoording is dat inzicht langzaam weer teruggekomen en het terug te betalen bedrag bleek helaas een stuk hoger dan wij in eerste instantie hadden begroot. Volgens onze berekening gaat het hierbij om € 100.000 oftewel 10% van alle geldmiddelen op de balans. Daar gaan we wat van merken en in het college hebben we dan ook de meerjarenbegroting hierop moeten bijstellen. Het resultaat hiervan is dat de te verwachten toekomstige inkomsten uit vermogen geringer zijn dan eerst werd berekend. Binnen het college houden we er dan ook rekening mee dat er voor de nieuwe predikantsplaats jaarlijks iets minder geld is (geld voor 20 in plaats van 24 uur per week). Hoe PG TOMAS met deze geringere ruimte om zal gaan zal in eerste instantie in de kerkenraad besproken worden.

De gang van zaken heb ik hier vrij droog opgeschreven. De menselijk dimensie hiervan is dat Aris Kool, Haije Bouwman en Brenda Plak zich hebben moeten inwerken in een onbekend dossier, hierbij de druk voelend dat het om veel geld gaat en wetend dat bij het opleveren van een incomplete verantwoording de

consequenties voor PG THOMAS nog veel heftiger zullen zijn. En er stond tijdsdruk op, want de deadline voor het inleveren van de verantwoording stond op 15 juli. De zucht van verlichting toen de stukken net op tijd verzonden konden worden was dan ook niet misplaatst.

Ten slotte nog een paar woorden over de vernieuwing van de Ark. De architect heeft een detailontwerp voor het verbouwingsplan gemaakt en op dit plan heeft de aannemer een bouwbegroting gemaakt. Deze begroting lag ruim boven het beschikbare budget en wij hebben dan ook gevraagd om het plan bij te stellen. Kort voor de bouwvakvakantie heeft de architect het bijgestelde plan aan ons verzonden en financieel is dit bijgestelde plan een grote stap in de goede richting. Op het moment van schrijven van dit stukje moet het inhoudelijke overleg over het ontwerp nog plaatsvinden. Wij hopen dat dit kort na de bouwvakvakantie kan plaatsvinden. Er volgt dan een stuk fine-tuning en het resultaat daarvan wordt als eerste voorgelegd aan de kerkenraad. Als er niet al te veel tegenzit moet dat in oktober kunnen gebeuren. Wordt vervolgd.

Wouter Vrolijk, voorzitter CvK a.i.

VAN DE DIACONIE

Geloven in delen

Het thema voor het nieuwe kerkelijke seizoen is: 'Een goed gesprek'. Vaak vinden we een gesprek 'goed' als er sprake is van een echte ontmoeting, met tijd en aandacht voor elkaar. Als we bespreken wat ons bezighoudt, bezielt. Als we een gesprek voeren van hart tot hart, ook als we het lastig vinden om iets onder woorden te brengen. Zulke gesprekken zijn bijzonder waardevol.

Als kerk zijn we geroepen te ontmoeten, naar elkaar om te zien en met elkaar te delen. We doen dat in onze eigen kerkgemeenschap, in de dorpen waar we wonen en in de wereldwijde kerk. Met gebed, medeleven en financiële steun zijn we er voor de ander.

Als diaconie collecteren we vaak voor het mooie werk van de kerk in Nederland en wereldwijd. En natuurlijk betrekken we u graag daarbij. Samen mogen we een kerk in actie zijn die uitnodigt en uitreikt. Omdat we geloven in delen. Via toelichtingen vragen wij uw aandacht voor de doelen waarvoor we op zondag collecteren. U vindt ze op het THOMASNIEUWS dat de gastvrouw of gastheer op zondag uitdeelt. En dat op zaterdag al is te vinden op www.pg-thomas.nl.

We collecteren niet alleen voor goede doelen. We houden, zoals u weet, ook acties. Zo fietsten we op Hemelvaartsdag samen met PG Medemblik weer voor een goed doel. Dit jaar fietsten we voor de realisatie van een kippenren door stichting Dufashanye 2Burundi. Dat is een stichting die zich al jaren vrijwillig inzet voor hulpbehoevende mensen in Burundi. Was het weer op de heenweg naar Medemblik ronduit slecht, op de terugweg naar Oostwoud was het gelukkig beter. In De Ark wachtte ons een heerlijke lunch. De opbrengst van de sponsorfietstocht was geweldig: ruim 1.800 euro!

En soms geven we ook een financiële bijdrage zonder daarvoor te collecteren of een actie te houden. Zo hebben we tijdens de 40dagentijd twee doelen gesteund die voor de vastenactie waren voorgedragen, maar niet waren uitgekozen: Stichting Dupla en Stichting Zikomo. Via Zikomo, de stichting die kleinschalige projecten in Malawi ondersteunt, ontvingen we een bedankbericht en foto's.

Zuster Elizabeth schrijft: aan Zikomo:

Volgens uw suggestie is het geld gebruikt voor behoeftige mensen, hongerigen, ouderen en gehandicapten. Dit geld is allemaal tegelijk gebruikt, zoals jullie hebben verzocht. De zusters in de Bangula-

gemeenschap hebben een zeer goede en opmerkelijke taak geleverd voor de behoeftige mensen in de dorpen. Er is een goede samenwerking tussen de zusters en bestuurders om deze behoeftige mensen te bereiken. Het geld is besteed

aan voedsel, kleding en zeep en aan een rolstoel. Dank u zeer voor deze inspanning en zorg voor de behoeftige mens. Ik wens u allen het beste toe.



Wilt u ons helpen bij het omzien naar elkaar en het delen met elkaar en deel uitmaken van het College van Diakenen? Wij vertellen u graag meer.

De diaonie

Afscheid van ds. Chris Mataheru

Een tijdje geleden. Bij het koffiedrinken in de Ark, na de dienst, hoor ik met een half oor een gesprek tussen twee gemeenteleden.

"Tegen het einde van het jaar stopt onze dominee er mee."

"Ja hè, hij gaat met pensioen".

"Nee, ik geloof dat dominees niet met pensioen gaan. Dat noem je anders. Ze gaan met eh ..."

Inderdaad, dominees gaan met *emeritaat*. In feite is het natuurlijk hetzelfde, maar toch is het anders. Het *pensioen* is de maandelijks uitkering die de werknemer ontvangt als hij stopt met werken. Bij *emeritaat* ligt de nadruk op het 'uitgediend zijn in een bepaalde taak', letterlijk vertaald betekent het 'rustend'. De dominee heeft geen eigen gemeente meer, maar blijft dominee en heeft (volgens de kerkorde) 'het recht om in kerkdiensten voor te gaan en de sacramenten doop en avondmaal te bedienen'. Hij/zij houdt niet op dominee te zijn. Om het nog ingewikkelder te maken: hij/zij blijft officieel V.D.M. (*Verbi Divini Minister*) = dienaar van het goddelijk Woord.

Op zondag 18 september 2011 werd ds. Chris Mataheru bevestigd als predikant van de Hervormde Gemeente THOMAS. De dienst vond plaats in Twisk. In de zeven jaar dat ds. Mataheru in de gemeente THOMAS heeft gewerkt heeft hij laten zien een ware Dienaar van het Woord te zijn. Z'n preken waren doorwrocht. Soms vertelde hij de gemeente over de moeite bij de voorbereiding ervan:

"Toen ik deze week over deze tekst nadacht wist ik niet precies hoe ik het zou moeten verwoorden."

Hij maakte zich er zeker niet met een jantje-van-leiden van af. Integendeel. En het was -voor ingewijden- af en toe duidelijk dat hij in Amsterdam aan de UvA had gestudeerd en door de 'Mokumse theologie' was beïnvloed. Als er kinderen in de dienst waren -wat jammer genoeg niet zo vaak voorkomt- viel op met hoeveel warmte en geschiktheid hij de kinderen bij het 'grote verhaal' kon betrekken.

Ds. Mataheru is een mensen-mens. Een echte pastor. Hij weet het juiste woord te vinden om mensen te troosten en te helpen. Het maken van huisbezoeken en visites in het ziekenhuis waren geen bijkomende werkzaamheden, maar hadden zijn volle aandacht. Naast het wel en wee van de gemeente was er de organisatorische kant. Door het inkrimpen van het aantal leden moest er worden gehandeld. Kerken moesten worden afgestoten. Samen met de kerkenraad en de kerkrentmeesters heeft ds. Mataheru knopen doorgemaakt. Dat waren zeker geen eenvoudige beslissingen geweest. Met vaste hand heeft hij het schip van de kerk

langs de ondiepten gestuurd. Het heeft mij altijd verbaasd dat Chris steeds tijd vond voor andere dingen die maar zijdelings met zijn gemeente-werk te maken hadden. Bijvoorbeeld het geven van Hebreeuwse les. Degenen die er aan deel hebben genomen, spreken er met enthousiasme over.

En nu komt dus het onvermijdelijke moment van het afscheid nemen. Op zondag 14 oktober vindt de afscheidsdienst plaats. In de zeven jaar dat ds. Mataheru de gemeente THOMAS heeft gediend is er een hechte en intensieve binding ontstaan. Dat is fijn en maakt gelukkig. Maar nu we afscheid moeten nemen, maakt het verdrietig en laat gevoelens van gemis ontstaan. Laten we Chris en Marianne, die hem in deze jaren actief terzijde heeft gestaan, nu de tijd van 'emeritaat', van 'rust' gunnen. We zijn God en jullie heel dankbaar voor de zeven jaar die jullie je hebben ingezet voor de THOMAS. Het was een gezegende tijd. Wij danken jullie hartelijk.

Gerard W. Mandemaker

PS: Omdat je een V.D.M. blijft Chris, hopen we nog eens af en toe te luisteren hoe jij het Woord uitlegt.



Skriffie

Meskien hê-je ok nag wel erges zô'n skriffie met name van joôs weer je vroeger mee ging met datums en plaase van alderhand feesies 't is alles zo mooi in je herinding.



En as je die name d'rs lees in dat skriffie den weet je soms echt niet meer wie of 't was een joôn op een kermis of toe met de pinkster of ientje die zat 'r bai jou in de klas.

Maar are die zien je opiens zo weer voor je den denk je: hoe zou 't toch met hullie gaan? En hoe zou 't weze al was 't niet uitraakt weer zouwe we weune, hoe was ons bestaan?

Je douwe 't skriffie weer skuil in een hoekie je wete: 't leven dat neemt 'r gien keer maar 't vloog zo voorbai, 't ging meist zonder erreg den voel je verlangst net die toid van weleer.

Ina Broekhuizen-Slot

Afscheid

Van mijn moeder heb ik oude fotoalbums geërfd en het is leuk om er af en toe doorheen te bladeren. Mijn moeder als baby in 1906, een kiekje van meer dan 100 jaar oud! Iets verder een foto uit 1920, eronder staat: *Uitje met MV*. MV staat voor meisjesvereniging, de gereformeerde meisjesvereniging. Een stuk of vijftien meisjes, keurig in hun zondagse, overwegend witte jurkjes met roesjes en strikjes. Een bladzij verder onder een foto in mijn moeders handschrift: *Christelijk gemengd Zangkoor De Lofstem, Oranjewoud 1925*. Ja, ze hield van zingen. Toen ze naar Hoorn verhuisde ging ze meteen bij het oratoriumkoor Soli Deo Gloria, net als mijn vader. Dat deden ze natuurlijk ook om kennissen op te doen. Aan de achtergrond op de foto is te zien dat deze in een speeltuin is gemaakt. En die speeltuin in Oranjewoud ken ik. Ik logeerde met mijn broertje vaak bij tante Joukje en oom Egbert in een boerendorpje vlakbij Heerenveen. En op zondagmiddag na de kerkdienst gingen we met z'n allen naar die speeltuin. Dat was vlakbij. Een geweldige speeltuin, midden in een stuk bos achter de oranjerie van een heel sjiek hotel, Hotel Tjaarda. Tussen de bomen stonden grote draaimolens, familieschommels en glijbanen tot in de hemel. Eerst mochten we niet van de hoge van tante, maar later waren we dat vergeten. De glijbanen waren van hout en ik eindigde met splinters in mijn broek en billen. Ook het doolhof met de smalle paadjes tussen de hoge heggen en de uitkijktoren in het midden vonden we geweldig. We kregen geen ijsje, want het was zondag. Op de rustdag liet je geen andere mensen voor je werken. Tante had zelf ranja meegenomen met een krentenbol en dat vonden we ook erg lekker. Hoewel we daar eigenlijk geen tijd voor hadden, want we wilden ook nog in de bootschommel, een soort halve maan die grote jongens flink aan het zwaaien konden krijgen. "Passen jullie wel op, voorzichtig doen hoor!" riep tante steeds. Oom Egbert lag onderuit gezakt te rusten onder een boom en vond alles best.



Het is zestig jaar later. Ik wil Rita laten zien waar ik in mijn kindertijd de vakanties doorbracht. Maar het arbeidershuisje van oom en tante staat er niet meer. Hun vredige dorpje is nu het Amstelveen van Heerenveen geworden. Een enkele boerderij ziet er nog uit alsof er geboerd wordt, maar bij de meeste staan te dure auto's, die kan een boer zich niet permitteren. We rijden het dorp uit naar Oranjewoud. Het statige Hotel Tjaarda staat er nog wel. De nostalgische speeltuin was echter net dat jaar gesloopt, hoorden we van de bediening op het hotelterras waar we een kopje koffie dronken. En de oranjerie had er ook aan moeten geloven. In de loop der jaren waren toch al steeds onderdelen uit de speeltuin weggehaald, te gevaarlijk die draaimolens en de familieschommels. En ook die hoge glijbaan kon niet meer volgens de huidige veiligheidsnormen. Het meisje dat ons bedient heeft de leeftijd van een scholier met een bijbaantje, toch komt er een weemoedige blik in haar ogen als ze het ons vertelt.

"Ach ja, je neemt afscheid, je vindt het jammer, maar dan blijkt dat de wereld toch gewoon door gaat."

Johan de Vries

BIJZONDERE VIERINGEN

Verbinding

Verbinding was het thema van de oecumenische dienst op zondag 3 juni. Op het erf van de boerderij van de familie Schouten kwamen we bij elkaar: mensen uit Nibbixwoud, Wognum, Hauwert, Midwoud, Oostwoud en Twisk. Midden in de viering was een doe-moment. Na een korte inleiding werd gevraagd om op een geel papiertje te schrijven waar je je mee verbonden voelde. Die papiertjes plakten de schrijvers onder de fraaie regenboog, geschilderd door Greet van der Plas. Ik las een aantal woorden en zinnen op en daarna ging de dienst verder. Thuisgekomen keek ik alles nog eens door en rubriceerde ik de antwoorden. Die wil ik graag met jullie delen. Dit gedichtje stond op een van de blaadjes,:

*Als je je verbonden voelt
met iedereen om je heen
ben je rijk en gelukkig
en nooit alleen.*



Het vat samen wat velen schreven, want de woorden 'naaste' of 'mensen om me heen' en 'gezin' of 'familie' kwamen veelvuldig aan de orde.

Bijvoorbeeld: Met mijn kinderen en familie, mensen uit de buurt, op het werk, collega's, vriendenkring, samenzijn, met mijn pleegouders, met allen die mijn pad kruisen, ik voel me een onderdeel van het geheel, allen die mij dierbaar zijn, met elementen uit mijn vroegere beroep: het onderwijs, met mijn zoon en zijn gezin, met mijn moeder, de mensen in mijn hart, mensen die het verdienen om ze te waarderen en die het niet verdienen om ze te helpen, met de zieke en de zwakke mens, met degenen die niet gezien worden, met voorgaande generaties.

Maar ook met de omgeving: Met West-Friesland, met de natuurlijke omgeving waarin we ons nog gelukkig mogen ophouden, met de natuur, bedrijf en land, Nederland, het weer, met de aarde, met al wat leeft, schepping.

En verder weg: Met mensen ver weg, die ons nodig hebben, mensen die het minder hebben, met de derde wereld, met alle vrijwilligers en gasten van de Zonnebloem, open staan voor iedereen.

Met plezierige dingen: Samen zingen en muziek maken, teamsport, met de clubs waar ik deel van uitmaak, verenigingsleven, koren, met dieren waar ik mee werk, ontmoetingen die klikken, mooie muziek, iemand die ik toevallig tegenkom en mij groet, vriendelijk toeknikt of lacht, goed gesprek, mijn vrijwilligerswerk, tennisclub, een pittig gesprek, mobiele telefoon, appen, social media.

En met levensbeschouwelijke zaken: Met mijn geloof, liefde, ik voel me verbonden met de aarde en alles wat er groeit en wil alles helpen om te groeien zoals dat bedoeld is door de Schepper, met al het leven, medechristenen, met de kerk in het algemeen, met het gebeuren in de mooie parochie, met mijn gemeente Het Vierkant, met gelovigen op deze aarde, met de mensen om mij heen en met God die dit alles mogelijk maakt, met alle parochianen, met de kerkgemeenschap, gemeente THOMAS, met God, Op Roet/kerk, met God de Vader, Jezus, de Geest en de wereld waarin ik mag leven, met deze viering samen - rust – samen zijn, met het Woord, verbonden zijn zo met elkaar in de open lucht en de vogels zo mooi horen zingen in het moment van stilte.

Al met al: een rijke oogst!

Ina Broekhuizen-Slot

Oecumenische vesperdienst in de Week voor de Vrede
- donderdagavond 20 september, om 19.30 uur in de kerk in Oostwoud -

Deze dienst is voorbereid door leden van de Oecumenische werkgroep in samenwerking met Cor Hoogland van de Cunerakerk en Peter van Troost. Ds. Chris Mataheru heeft aangegeven, in verband met alle drukte rondom zijn aanstaande vertrek niet deel te nemen aan de voorbereidingen.

Het thema van de week is: 'Generaties voor vrede'; wij namen de voorbereidingen van PAX voor de Vredesweek 2018 als leidraad. Voorgangers zullen zijn Trijnie Korver en Cor Hoogland. De samengestelde cantorij met leden van de Cunerakerk onder leiding van Peter van Troost en Johan de Vries en Rita Vrieze zullen meewerken. Vermoedelijk zullen wij in deze dienst voor het eerst gebruik gaan maken van de nieuwe beamers, voorbereid door Cobie Koetsier.

Wij hopen natuurlijk op een goede opkomst.

Carla Benjamins

Startzondag 23 september

Vanwege de naderende feesten en vieringen rondom het afscheid van ds. Chris Mataheru, zal er geen grote aandacht aan de startzondag op 23 september worden gegeven. Maar het wordt wel een feestelijke morgen met na de dienst koffie met gebak. Waarschijnlijk zullen Jan Brouwer en Marian Torenbeek gitaar spelen bij de dienst. Verder is er de bevestiging van ambtsdragers, Henk Bosch en Fred Wiersema respectievelijk als ouderling-scriba en ouderling. En ook de herbevestiging van Mineke Brouwer als diaken.

Bij alle plaatselijke kerkelijke gemeenten in Nederland begint het kerkenwerk in september met een startzondag. Het landelijke thema voor de startzondag is 'Een goed gesprek'. Volgens ons zit dat wel goed bij PG THOMAS. De gesprekken bij de koffie na de kerkdienst zijn soms langer dan de dienst zelf. Dat thema ligt ons dus wel. We gaan er daarom vanuit dat ook op én na de komende startzondag het gesprek in onze gemeente vol enthousiasme doorgaat, een heel nieuw seizoen lang!



De redactie

Kerkdiensten rond het afscheid



Zondagmorgen 7 oktober, 10.00 uur

Laatste 'gewone' kerkdienst van ds. Chris Mataheru m.m.v. Nieuwe West-Friese Cantorij o.l.v. Tineke Broers. Enkele lezingen vormen samen met een aantal liederen van het koor de leidraad in deze dienst, waarin het onder het thema 'De liefde is uit God' zal gaan over de liefde. De Nieuwe West-Friese Cantorij waardeert de mogelijkheid om mee te mogen doen aan deze bijzondere viering met Johan Gootjes als begeleider. Johan de Vries is organist.



Zondagmiddag 14 oktober, 14.00 uur

Afscheidsdienst voor gemeenteleden, genodigden en belangstellenden. Johan de Vries (orgel) en Rita Vrieze (dwarsfluit) verlenen hun medewerking aan deze dienst.

Het gedenken van de overledenen op de laatste zondag van het kerkelijk jaar

Elk jaar gedenkt de gemeente van Christus op de laatste zondag van het kerkelijk jaar hen die in dat jaar overleden zijn. Dit jaar gebeurt dat op zondag 25 november in Oostwoud om 10.00 uur. Families van de overledenen ontvangen van te voren van de kerkenraad een uitnodiging om deze kerkdienst bij te wonen. Wanneer dan de naam van hun geliefde is genoemd, krijgen zij de gelegenheid om een kaars aan te steken. Families die een overledene willen gedenken van wie de naam niet wordt genoemd, krijgen ook de gelegenheid om een kaars aan te steken. En als dan alle kaarsen branden, vieren we door het Avondmaal de verbondenheid met de Heer.

De kerkenraad



Stiltevieringen

In de doorgaans hectische adventstijd komen we op zaterdagavond in de kerk van Oostwoud bij elkaar, vier adventsweken lang. Op deze manier wordt de adventstijd ook echt een voorbereidingstijd. Stap voor stap gaan we op weg naar het feest van Kerst, om dan het feest zelf des te intenser te kunnen beleven. De stiltevieringen beginnen om **19.30 uur** en duren ongeveer een half uur. Van harte welkom!

Data: **1, 8, 15 en 22 december.**

"IN STILTE KUN JE BETER HOREN ..."

VAN BINNEN

Geloven Samen



Ook voor de groep 'Geloven Samen' breekt een nieuw seizoen aan. Een nieuw seizoen zonder onze predikant als bevlogen (gespreks)leider. In mei hebben we in deze hoedanigheid afscheid van elkaar genomen. Gerry de Groot sprak namens de groep lovende woorden en overhandigde een bos bloemen en een boekenbon. We zijn nu op zoek naar een nieuwe 'leider', Trijnie Korver heeft hierin het voortouw genomen.

- in principe komen we om de 2 weken op dinsdagmiddag bij elkaar, waarvan bericht in THOMASNieuws;
- iedereen is van harte welkom, opgave bij Ina Bak;
- in overleg met elkaar spreken we de onderwerpen af;
- de eerste bijeenkomst is dinsdagmiddag 16 oktober van 15.30 - 17.00 uur in De Ark.

U bent van harte welkom om aan deze groep deel te nemen.

Zin in film!

Ook het seizoen 2018/2019 zullen er weer drie filmavonden zijn. Samen naar een film kijken, het is en blijft een boeiend iets; je kijkt heel anders dan in de huiskamer. De eerste film van dit seizoen is 'Rain Man' van regisseur Barry Levinson.

Als zijn steenrijke vader is overleden, ontdekt Charlie Babbitt (Tom Cruise) tot zijn schrik dat hij een autistische broer heeft (Dustin Hoffman). Deze heet Raymond en heeft het savantsyndroom. De hele erfenis blijkt naar hem te gaan. En dat terwijl Charlie, een gewetenloze autohandelaar met een vlotte babbel, in grote geldproblemen zit. Hij hoopt zijn deel van de erfenis alsnog los te kunnen futselen van die 'achterlijke mongool' en ontvoert hem uit het tehuis.

In de reis die hierop volgt, doen de broertjes onder meer Las Vegas aan, waar Charlie het wiskundige talent van Raymond hoopt uit te buiten. De twee tegenpolen komen al snel nader tot elkaar en vertonen meer gelijkenis dan aanvankelijk gedacht. Ook Charlie is namelijk geen ster in medemenselijk contact. Het enige wat hij kan, is bevelen snauwen. Vooral zijn verloofde Susan (Valeria Golino) is daarvan het slachtoffer. Uiteindelijk wint de authenticiteit van de autist het van de lege moraal van de handelaar.

Vrijdag **14 september, 19.30 uur** in Activiteitscentrum **Woudrust**, Woudrust 13 te Oostwoud. Toegang (inclusief een kopje koffie of thee): 2 euro. Drinkje na de film voor eigen rekening. Van harte welkom!



"EEN HARTVERWARMENDE FILM MET VEEL HUMOR EN GEWELDIGE ACTEERPRESTATIES"

KERSTWANDELING

Volg de ster!



LOOP MET ONS MEE DOOR DE
VERLICHTE DORPSSTRAAT
NAAR DE KERK VAN
OOSTWOUD.

In de kerk is er voor iedereen
warme chocolademelk, glühwein,
muziek en meer!



WANNEER?

WOENSDAG 19 DECEMBER

VERZAMELPUNT?

D'OUDE SCHOOL
MIDWOUD

VERTREK?

19.30 UUR

PG THOMAS

INFO? 0229-201074

Werkgroep Roemenië

Beste lezers,

Op vrijdagochtend 20 april vertrokken wij (Ted en Gerard Zegwaard en Richard Seijts) voor de laatste maal als Werkgroep Roemenië naar onze vrienden in Verveghiu. Het zou een bijzondere en emotionele gebeurtenis worden. Helaas hebben Cees en Marjan Vlaar de reis moeten afzeggen en kon Tiny Seijts door omstandigheden ook niet mee.

Op zondag 22 april arriveren wij aan het begin van de middag in Verveghiu en wij stoppen bij het huis van dominee Zsolt, Sule. Wij zijn allen blij om elkaar na twee jaar weer te zien. Sule vertelt ons bijna direct dat er een verrassing zal zijn en dat wij om 17.00 uur in het gemeenschapshuis worden ontvangen. Maar eerst wil hij ons met wat presbyters het mortuarium laten zien. Zoals wellicht bekend moet er nog wel het nodige aan gedaan worden, zoals de klimaatbeheersing en het meubilair. In de toren moet er nog een bel (klepel) komen. In de afgelopen periode zijn er nog weer een paar mensen overleden. Men hoopt zo snel mogelijk het mortuarium in gebruik te kunnen nemen.

Na ons te hebben opgeknapt gaan wij naar het gemeenschapshuis. Wij zien dat er veel werk is verricht voor ons laatste bezoek als werkgroep. Alle aanwezige kerkeraadsleden met hun gezin en overige gasten. Wij worden samen met Sule en zijn vrouw aan het hoofd van de tafel geposteerd. Ik heb overigens thuis al een en ander op papier gezet en Sule hierover bijgepraat (in verband met de vertaling). Wij zullen voor het diner in het Engels en Sule in het Hongaars het woord nemen. De jongste zoon van Sule heeft een camera en ook de camera van Richard wordt gebruikt.

Het wordt een mooie en ook een emotionele avond. Als blijk van waardering ontvangen wij een boekwerk met prachtige foto's van alle protestantse kerken in dit district (helaas is de tekst in het Hongaars). Er wordt een grote taart binnengebracht met 25 jaar (onder luid appaus). Ook krijgen wij als erkenning een Recognition (een soort oorkonde) met een in het Nederlands gestelde tekst uit Psalmen 133: "Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in vrede met elkaar omgaan. Dat is de plaats waaraan de Here zijn zegen verbindt en het leven tot in eeuwigheid."

Nog vol emotie en dankbaarheid voor deze door Verveghiu georganiseerde dag gaan wij niet al te laat slapen. De komende dagen zullen wij nog bij verschillende presbyters worden uitgenodigd om te komen eten en tevens staan er nog wat tripjes op het programma.

Maandagochtend overhandigen wij de dominee het meegebrachte geld van onze Protestantse Gemeente THOMAS. Sule is erg blij en verrast dat wij niet de eerder beloofde 1000 euro, maar 1500 euro hebben meegenomen. Hij benadrukt nog eens hoe dankbaar men is voor onze financiële bijdragen gedurende vele jaren en minstens zo belangrijk onze sociale contacten en de hechte vriendschap. God bless you all in Holland, is zijn credo.

Ted Zegwaard
(voormalige Werkgroep Roemenië)



Richard Seijts en Gerard en Ted Zegwaard



LIEF EN LEED

De bloemen die tijdens de diensten in de periode van half april tot en met half augustus in de kerk stonden, gingen naar onder anderen:

VERANTWOORDING COLLECTEN



Maand april

22-04-18:	Stichting Help Verloskundigen in Kenia	€	59,80
29-04-18:	Stichting Babungo	€	43,35

Maand mei

06-05-18:	PKN: Missionair Werk en Kerkgroei	€	38,40
10-05-18:	Dufashanye 2Burundi	€	1.827,95
13-05-18:	Mercy Ships	€	43,00
20-05-18:	KIA: Zending	€	66,40
27-05-18:	Fonds Slachtofferhulp	€	50,80

Maand juni

03-06-18:	(Velddienst Nibbixwoud)		
10-06-18:	KIA: Werelddiaconaat	€	33,20
17-06-18:	KIA: Binnenlands diaconaat	€	53,40
24-06-18:	ZOA, vluchtelingenhulp Zuid-Oost Azië	€	46,15

Maand juli

01-07-18:	CliniClowns	€	42,35
08-07-18:	Nieuw Hydepark	€	26,55
15-07-18:	Rudolphstichting	€	61,30
22-07-18:	Simavi	€	45,65
29-07-18:	Unicef	€	39,25

Maand augustus

05-08-18:	De Bondgenoot	€	32,65
12-08-18:	KIA: Zending	€	50,00
19-08-18:	Heifer	€	25,00
26-08-18:	Make a Wish	€	53,75

Telefoonnummers voor vervoer

Wie kunt u bellen als u vervoer nodig heeft voor de kerkdienst of een andere kerkelijke activiteit waar u graag heen wilt:



Trijnie Korver, Oostwoud	0229 - 20 29 13	06 - 51 89 46 87
Aris Kool, Nibbixwoud	0229 - 85 01 46	
Christien Noordam, Twisk	0227 - 54 80 62	
Corrie Berkhout, Nibbixwoud	0229 - 26 14 87	
Jannie v.d. Galiën, Midwoud	0229 - 20 38 83	
Joke v.d. Weyden, Hauwert	0229 - 20 19 17	
Marian Siebrecht, Hauwert	0229 - 20 12 15	

ROOSTER KERKDIENTEN / VIERINGEN

<u>datum</u>	<u>voorganger</u>
<i>september</i>	
9	Ds. C.Th. Mataheru
16	Ds. C.Th. Mataheru
<i>Vesperdienst Vredesweek</i>	
20	(zie pagina 18)
<i>Startzondag</i>	
23	Ds. C.Th. Mataheru
30	Mw. C. Hoekstra-Baarda (Makkum)
<i>oktober</i>	
7	Ds. C.Th. Mataheru (zie pagina 19)
<i>Afscheidsdienst, 14.00 uur:</i>	
14	Ds. C.Th. Mataheru (zie pagina 19)
21	Mw. ds. Van Lente (Hoorn)
28	Dhr. B. van der Bent (Alkmaar)
<i>november</i>	
4	Ds. B. Olde (Zwaag)
<i>Dankzondag, gezamenlijke dienst in Medemblik:</i>	
11	Ds. M. Braamse (Alkmaar)
18	Ds. J. Staat (Andijk)
<i>Laatste zondag kerkelijk jaar/Gedenken overledenen/Dienst van Schrift en Tafel:</i>	
25	Ds. G. van Reeuwijk (Alkmaar)

ROOSTER DIACONALE COLLECTEN

<i>september</i>	
9	<i>PKN:</i> Jeugdwerk
16	<i>PKN:</i> Vredesweek
23	Liliane Fonds
30	Kerk zonder Grenzen

<i>oktober</i>	
7	<i>PKN:</i> Kerk & Israël
14	<i>KIA:</i> Werelddiaconaat
21	Tear
28	<i>KIA:</i> Hervormingsdag

<i>november</i>	
4	<i>KIA:</i> Zending
11	Nog niet bekend
18	<i>KIA:</i> Binnenlands diaconaat
25	ChildsLife



Kerkgebouw/kosters:		
<i>Oostwoud:</i>	Oosteinde 44, 1678 HT	0229-202537
<i>Koster:</i>	Klaas Jan Kool	
Organisten:	Johan de Vries Johan Gootjes Henk Vogelsang	
Oecumenische gesprekskring:	Trijnie Korver	
Lied van de maand:	Peter van Troost	
Geloven Samen:	Trijnie Korver	
Penningmeester Diaconie:	Bob Alderlieste	
	Diaconie, bankrekeningnr.: NL88 RABO 0333 0073 28	
Penningmeester Kerkrentmeesters:	Haije Bouwman	
Administrateur:	Brenda Plak-van Oostwaard	
	CvK, bankrekeningnr.: NL13 RABO 0344 2502 02	
Ledenadministratie:	Cobie Koetsier-Bekker thomasnieuws@gmail.com	
Werkgroep Activiteiten:	Ina Bak	

VOOR UW AGENDA

27 januari 2019 - Concert rondom het orgel

8 februari 2019 - Filmavond

