

Zondag 17 mei 2020

Uit de pen van...

In een boekje dat ik vaak gebruik voor mijn preken, las ik een mooi stukje dat ik deze week graag met jullie wil delen. Het is een tekst die bij 1 Petrus 2: 11 - 17 past. Petrus zegt daar aan de jonge gemeente: Leef op een goede en liefdevolle manier, zodat de mensen die nu kritiek hebben op de Christelijke manier van leven zien hoe mooi het kan zijn. Goede werken maken onbegrip aan het wankelen. Het gedicht 'Handen kunnen liefde geven', is geïnspireerd op deze tekst.

Handen kunnen liefde geven

Handen kunnen zoveel zeggen, handen spreken eigen taal. Wat de handen ons vertellen, dat begrijpen we allemaal. Handen kunnen je bezeren, kunnen strelen, kunnen slaan. Handen kunnen ook genezen, helen wat is stuk gegaan.

Handen kunnen liefde geven, vuisten zijn gebald in haat. Handen kunnen voor je zorgen, maar doen soms ook iemand kwaad. Handen kun je samen knijpen in een machteloos gebaar en ze kunnen je vertroosten of beschermen voor gevaar. Handen kunnen zich vergrijpen aan wat anderen toebehoort. En een handdruk kan bezegelen het zojuist gegeven woord. Wat wij doen met onze handen kan een vloek of zegen zijn, maar handen in gebed gevouwen, die doen nooit een ander pijn.

(Uit: Oase, anoniem in een kerkblad)

Ds. Jantina de Ruiter

Zondagmiddag 17 mei 2020

Zondag om 17.00 uur is er een gezamenlijke digitale dienst van ds Jantina de Ruiter en ds Peter van Ankeren.

Corona en kerkdiensten

Deze week is er een document verschenen van de landelijke kerk over de mogelijkheid de kerk weer open te stellen voor kerkdiensten. Dit document – protocol geheten – is te downloaden via de PKN site.

Enkele zaken uitgelicht:

Zingen mag voorlopig niet.

Na 1 juni maximaal 30 kerkgangers.

Er moet een speciale looproute worden aangebracht en kerkgangers krijgen een plek toegewezen.

Na 1 juli maximaal 100 personen.

Wel is de anderhalve meter afstand blijvend van kracht.

De kerkenraad heeft inmiddels het gehele protocol ontvangen. Komende week gaan we ons beraden hoe hier mee om te gaan en zijn kerkdiensten in onze kerk weer mogelijk.

Met vriendelijke groet,
Siep Rienstra

Kernteam 7 mei jl.

Op 7 mei kwam het kernteam weer even bij elkaar. Uit deze bespreking het volgende:

Verbintendienst ds Jantina de Ruiten. Wij streven naar een kleine bijeenkomst op zondag 5 juli.

Vanaf 13 mei is Jantina elke week een uurtje in het stilt centrum, op gepaste afstand uiteraard Of in de Ark als mensen haar even willen spreken. Er zal steeds ook iemand van de kerkenraad aanwezig zijn. Tijd: Iedere woensdag van 14.00 uur tot 15.00 uur.

Kerkenraad staat gepland op 20 mei . Dit wordt een kleine kerkenraad. Niet ieder zal/kan aanwezig zijn. We moeten met elkaar de jaarrekeningen bespreken en de komende maanden uitstippelen.

Inmiddels onderzoeken wij of livestream vanuit onze kerk ook mogelijk is. Wat zijn de kosten? Hopelijk na 20 mei meer nieuws. 17 mei is er een livestreamdienst samen met ds. Peter van Ankeren. Met Pinksteren wil Jantina weer een filmpje maken. Daar zijn we heel blij mee, want de reacties zijn overwegend positief. Voor die dienst kunnen mensen liedverzoeken doen.

Of we op beperkte schaal vanaf 14 juni weer kunnen kerken is een wens. Maar of het echt kan? Inmiddels hebben we van de landelijke kerk een protocol ontvangen.

Hartelijke groet,
Siep Rienstra



Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bos tulpen,
we hebben er erg van genoten.

Hartelijke groeten van Ed en Lucie Hinterer.

Felicities

Elke week worden de jarigen en evt. andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan niet, maar een kaartje sturen of even bellen kan wé!!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-



Collectiedoel Diaconie: Mercy Ships

Medische zorg voor ieder mens



Mercy Ships maakt chirurgische zorg toegankelijk voor de allerarmsten, vanaf het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Dankzij de inzet van honderden professionele vrijwilligers én de betrokkenheid van vele anderen.

'Medische projecten

De medische operaties van Mercy Ships pakken de meest voorkomende aandoeningen in Afrika aan. Hierdoor is de hulpverlening speciaal ingericht voor de nood in Afrika. Zo helpen we kinderen en volwassenen die te kampen hebben aandoeningen als gespleten lippen, tumoren, oogkwalen en ernstig

vergroeiende benen (bij kinderen). In een kliniek aan land wordt tandheelkundige hulp gegeven.

Training en voorlichting

Door trainingen en medisch onderwijs dragen we bij aan de verbetering van de gezondheidszorg in een land. Door het trainen van onder andere medische professionals zoals verpleegkundigen, chirurgen en anesthesisten, kunnen zij weer anderen trainen.'

Laten we Mercy Ships helpen de vergeten armen hulp te bieden!

Uw bijdrage kunt u overmaken naar rekeningnummer NL88 RABO 0333 0073 28, ten name van Diaconie PG THOMAS, onder vermelding van 'Bijdrage collecte 17 mei 2020'. U kunt als u dat handiger vindt natuurlijk ook een bijdrage overmaken voor meerdere diaconale collecten tegelijkertijd. Als u aangeeft waarvoor het bedrag is bedoeld, zorgt de penningmeester ervoor dat het goed terecht komt.

Iedereen bedankt voor de belangstelling en de mooie bloemen van PG Thomas.



Hartelijke groeten aan iedereen, Annie en Lou

Griepcolumn VII

"Nou, ik zeg Mam, zeg ik, ik doe het ook voor jou hoor."

"Oh, ja?"

"Kijk ik zit thuis maar te verduffen en dat doet ik dus voor haar. Dus ik zeg Mam, je moet niet zo zeuren."

"En?"

"Nou kijk, ik versaaï dus thuis helemaal en bovendien verveel ik me het apezuur van dat binnenzitten. De muren komen op me af. En dan zeg ik Mam, dat je nou niet snapt dat ik het voor jou doet. Dat jij geen kronie krijgt, daarom kom ik niet!"

"En toen?"

"Nou, ze bleef maar klagen dat ze niemand ziet."

Bij het winkelcentrum was dit op meer dan anderhalve meter goed te verstaan. Een flink gezette vrouw, een jaar of vijftig met de benen iets uit elkaar, was er voor gaan staan om haar nood tegen een kennis te klagen. Met zo'n schelle stem dat een Amsterdamse visvrouw er jaloers op zou zijn. Ze zou met gemak boven het marktlawaaï uit komen met: '*VERSE HARING EEN DAALDER, EEN DAALDER DE VERSE HARING*'. Het mikpunt van haar onvrede wilde kennelijk wegrijden, ze had al één been in haar auto. Die trok ze niet terug bij het aanhoren van de litanie, ze wilde duidelijk wel weg maar kreeg uit beleefdheid de kans niet. De arm van Rita drukte wat steviger tegen mij aan, ze wilde er gauw voorbij en ook dat ik me er niet mee ging bemoeien. Graag had ik zo'n snedige Amsterdamse opmerking gemaakt, zo van: 'mens, kreig toch zelef de kronie!', maar dan gevatter. Het hield me nog bezig toen we in de auto wegreden. Hoe kan iemand zo weinig empathie opbrengen voor haar eigen moeder?

Dat was wel anders bij de heilige Santa Corona, haar gevoelens van medeleven brachten haar juist de dood. In haar hagiografie wordt ze gerelateerd aan de heilige Victor van Damascus, een Romeinse soldaat die tot het christendom was bekeerd. Vanwege zijn geloof werd hij achtervolgd, terechtgesteld, gemarteld en uiteindelijk onthoofd. Dit vond plaats in het jaar 177.

Corona, een meisje van 17 jaar, stond hem bij tijdens zijn marteling. Zij troostte hem en moedigde hem aan om vol te houden. Vanwege haar hulp aan Victor werd ze gearresteerd en ook ter dood veroordeeld. Haar marteldood, die vermoedelijk verzonnen is, zou eruit bestaan dat ze aan twee met touwen neergebogen [palmbomen](#) was vastgemaakt. De palmbomen werden vervolgens losgelaten waardoor ze in tweeën zou zijn gerukt. Prompt werd ze heilig verklaard. Ze wordt beschouwd als patrones van zaken die met geld gepaard gaan. Zodoende is de munteenheid 'kroon' naar haar genoemd. Ook wordt ze genoemd als beschermheilige van slaggers en van houthakkers. Dat laatste houdt verband met de wijze waarop ze werd gedood. Haar stoffelijk overschot ligt in de Dom van Aken.



Haar naam Corona verwijst naar de doornenkroon van Christus. In Oostenrijk is nog een dorpje naar haar vernoemd, Sankt Corona am Wenschel, een bedevaartsoord rond haar cultus. In de 16^{de} eeuw, bij een pandemie onder hun vee, riep de plattelandsbevolking haar aan. Wie niet waagt die niet wint, moeten ze gedacht hebben, misschien helpt Sint Corona het vee wel. In 2020 werd deze grotendeels vergeten heilige opnieuw bekend doordat Reuters en in navolging The New York Times, over haar bestaan berichtten in relatie met de coronapandemie. Ze werd door het persagentschap foutief als patroonheilige tegen epidemieën genoemd.

"Je kan toch met haar videobellen?"

"Met haar wat bellen?"

"Met beeld erbij op je telefoon!"

"Dat ze me ziet, bedoel je?"

"Precies, dat is wat gezelliger."

"Ben je nou helemaal gek, dat ze me nou ziet!"

"Waarom niet?"

"Ik ben in geen acht weken niet naar de kapsalon geweest, ik zie d'r niet uit. Tillevisibellen, ben je nou helemaal gek, met dit haar zeker!"

Johan de Vries

Wat zijn we allemaal toe aan het "normale" leven van voor de corona tijd. We hoorden gisteren dat er in China opnieuw weer corona is uitgebroken in de zelfde plaats als waar het de vorige keer startte.

Ik dacht aan dit stukje van Ds. Hans Bouma:

Vlindereffect

Het geloof, dat het met deze wereld toch nog wel goed komt, is haast niet meer op te brengen.

Natuurlijk, er zijn positieve ontwikkelingen, maar het totaalbeeld is niettemin bedroevend.

De overlevingskansen van de arme landen worden met de dag kleiner- evenals de overlevingskansen van talloze planten-en diersoorten, de overlevingskansen van de natuur.

De dromen van recht en vrede, een bewoonbare wereld worden nog altijd gedroomd, maar wat is hun realiteitswaarde? Dromen, die dromen zullen blijven. Zakelijk gezien heb je alle redenen de moed te verliezen.

Toch kun je je dat niet veroorloven, tenminste als je waarachtig mens wilt zijn. De hoop levend houden, is een humanitaire verplichting.

Behalve aan je eigen hartslag, kun je ook de nodige inspiratie ontleen aan wat het "vlindereffect"

wordt genoemd: alles op deze planeet staat zo geheimzinnig en veelomvattend in verband met elkaar

dat de ogenschijnlijk onbeduidende vleugelslag van een vlinder, elders, duizenden kilometers verderop, een complete tyfoon kan ontketenen. Wat wij hier in het klein aan recht en vrede realiseren, kan verregaande consequenties hebben.

Vàclav Havel, schrijver en president van de Tsjechische republiek: `Wie echter in alle bescheidenheid in de mysterieuze kracht van het eigen mens-zijn gelooft, een mens-zijn dat hemzelf verbindt met de evenzo niet te bevatten kracht van al het zijnde in de wereld, heeft geen reden tot wanhoop`.

Of: `.. Al wat je doet, leeft overal` {Gabriél Smit}



Bedenken we dat dit boek uitkwam in 1992. Er is dus nog niet zo veel veranderd.

Ik wil hieraan toevoegen dat wij gelukkig mogen blijven vertrouwen op onze Heer.

Lieve groet aan jullie allemaal, Mineke