

Zondag 4 oktober 2020

Voorganger : Mw. ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Hans Heidinga
Organist : Johan de Vries
Collecte : PKN Kerk & Israël

Collectedoel Diaconie

Leren door ontmoeting en dialoog



Voor de Protestantse Kerk is de relatie met het volk Israël een essentieel element van de eigen identiteit. Daarbij staan bezinning op de Joodse wortels van het christelijke geloof, het trekken van lessen uit de joods-christelijke dialoog en het alert zijn op en bestrijden van antisemitisme centraal. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting, zowel binnen de gemeenten als naar buiten toe. Het gesprek in de plaatselijke gemeenten wordt ondersteund met inspiratie- en gespreksmaterialen, ontmoetingsdagen, het tijdschrift Kerk & Israël Onderweg en het internetproject De Uitdaging met stellingen, geloofsgesprekken en interviews. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap in Nederland, onder meer via een gemeenschappelijk humanitair project met het Centraal Joods Overleg. Bijdragen aan deze collecte maken al deze activiteiten mogelijk.

Israëlzondag

Het is zondag 4 oktober Israëlzondag en op het leesrooster staat dan Matteüs 21, 33 – 43, een gelijkenis die voor heel wat beroering heeft gezorgd in de geschiedenis. Het gaat over een landheer die een wijngaard aanlegde en deze verpachtte. Toen het tijd was om de vruchten in ontvangst te nemen ontstond er een groot probleem. Zondag gaan we kijken naar wat deze gelijkenis ons te vertellen heeft.

We vieren zondag het Avondmaal. Er is over nagedacht of dit zou kunnen, nu de coronabesmettingen weer toenemen. We hebben besloten om het wel te doen, omdat het de vorige keer heel veilig ging en voelde en het nu nog toegestaan is volgens de richtlijnen. De vorm is natuurlijk wel weer aangepast:

Net als de vorige keer blijft iedereen gewoon zitten. De diakenen nodigen ongeveer twee mensen tegelijkertijd uit om naar voren te komen. Om het samen delen als gemeente te benadrukken, gaan deze twee mensen bij de tafel tegenover elkaar staan, zodat niemand met z'n rug naar de gemeente staat. Ik spreek de woorden uit en dan pakt ieder het brood. Het brood ligt met ruimte ertussen op de schaal. Wilt u proberen alleen het brood te pakken en daarbij niet de schaal aan te raken? Daarna pakt u de wijn die al klaarstaat in kleine bekertjes. Zie het maar als een kleine kring omringd door de gemeente. Zo zijn de anderhalve meter in acht genomen en zijn we als gemeente wel samen om het Avondmaal te vieren.

We moesten helaas wel besluiten om de koffie na de dienst voorlopig weer even achterwege te laten. Dat is heel jammer, want dat is altijd erg gezellig, maar het risico is te groot. Als troost kunnen we ons realiseren dat we de afgelopen maanden wel samen koffie gedronken hebben, de meeste kerken waren daar nog niet aan begonnen. We mogen nog samenkomen in de eredienst en dat is natuurlijk al heel mooi.

Mocht alles nu nog strenger gaan worden dan zijn we voorbereid op de toekomst met kerkdienst gemist. Ook hoor ik van veel mensen die op dit moment niet naar de kerk kunnen komen dat zij via dit kanaal er toch helemaal bij zijn.

ds. Jantina de Ruiter

Een bericht van overlijden

Onze felicitaties...

Elke week worden de jarigen en evt. andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan weer, met de nodige afstand, maar een kaartje sturen of even bellen kan ook!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-



Droom

In een droom liep ik een winkel binnen;
achter de toonbank stond een engel.
Ik vroeg: 'Wat verkoopt u hier?'
'Alles wat u maar wilt', zei de engel.
'O', zei ik, 'echt waar?' -
ik wil graag vrede op aarde,
geen honger en armoede meer,
gezondheid en onderdak,
vrijheid en respect
voor iedereen.'
'Wacht even', zei de engel,
'U begreep me verkeerd.
Wij verkopen hier geen vruchten,
alleen maar de zaden,
die kunt u zelf zaaien.'

(Hans Richter)

Wij kunnen wel stellen dat PG THOMAS een zaadje in ons hart heeft geplant. Veel dank voor de hartelijke ontvangst, we voelden ons erg thuis bij jullie. Hopelijk tot volgende zomer!

Warme groet van Rob en Irene, Oostvoorne

BROODJE & FILM

In de uitgave van Rondom THOMAS die half september bij u op de deurmat viel, staat dat de activiteit 'Broodje & film' voor 1 november na de kerkdienst op de agenda staat. De activiteit houdt u zeker tegoed, maar de datum berust op een misverstand.

Zodra de datum bekend is, hoort/leest u die. En krijgt u meer informatie over 'Broodje & film'.

AGENDA:

Di. 6 oktober	Gespreksgroep	13.30 uur	De Ark
Wo. 21 oktober	Kerkenraadsvergadering	19.30 uur	De Ark



Vredesdienst en bloemen voor Cobie

Alles is bijzonder en spannend in deze tijd waarin wij schipperen tussen de coronamaatregelen. En dat gold natuurlijk ook bij de voorbereiding van de vredesdienst. Onzeker of het door kon gaan toch maar begonnen met de voorbereiding. Hoe dan ook zou het anders dan anders worden.

- Zingen mogen wij niet
- Cantorij mag dus ook niet
- Onze vaste organist, Johan en dwarsfluitiste, Rita hebben vakantie.
- Wij moeten anderhalf meter afstand houden tijdens het zitten en bewegen, ook bij de koffie.

Maar er staat tegenover dat enkele mensen, max. 6, mogen zingen en onze dirigent van de cantorij, Peter, heeft een mooie stem en weet verder vast wel mooie passende liedjes te vinden. Er was een andere organist. Cobie, onze schermdeskundige zou ook beschikbaar zijn en wij hadden gastpredikant Ina Broekhuizen uitgenodigd.

Wij begonnen met goede moed.

Toen kwam het bericht van Peter dat hij per direkt zijn werkzaamheden voor gemeente THOMAS moest neerleggen omdat de verzorging van zijn zieke vrouw alle tijd in beslag nam.

Dat maakte diepe indruk in onze hele gemeente en ook in onze taakgroep.

En behalve ons medeleven met Peter...Hoe doen wij dat?

Een oecumenische dienst voorbereiden zonder de inbreng van Peter?

Het werd een uitdaging voor onze samenwerking maar uiteindelijk kwam alles goed.

Op de zaterdagavond voor de dienst kregen wij een berichtje van Peter:

'Ik wil jullie sterkte wensen met de dienst van morgen.

Als het lukt zal ik morgen de dienst online volgen'

De dienst verliep zoals wij hadden gehoopt.

En na de dienst was er nog een feestelijk tintje omdat de kerkenraad had beslist dat het nu toch wel eens tijd werd om onze schermdeskundige met een bloemetje in de schijnwerpers te zetten.

Dat was precies het goede moment, want zij had het heel druk gehad met deze dienst.

Opgelucht en blij waren wij met de reacties van kerkgangers tijdens de koffie.

Er ging een kaart rond voor Peter, die bijna te klein was voor de vele groeten.

Thuis las ik zijn berichtje die ik nog graag aan jullie doorgeef:

'Met veel genoegen heb ik naar de dienst gekeken en meebeleefd.

Was prima dienst en geeft voldoende bagage de vrede uit te dragen.

Het mannenkwartet mijn complimenten goede verstaanbaarheid.

Bedankt ook om aan het eind van de dienst mij te memoreren.

Met alle creativiteit is een goede dienst gepresenteerd!

Met groet

Peter van Troost.

Ik plakte een postzegel op de envelop met de kaart en deed het in de bus.

Trijnie

Cobie ontvangt de bloemen van Ds. Jantina als blijk van waardering voor het vele werk wat zij doet rond het beeldscherm.



Ieder kreeg een duif mee als zegenwens en als opdracht.

