

Zondag 1 november 2020

Voorganger : Mw. ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Marian van Klaveren
Organist : Johan de Vries
Collecte : *Kia Zending*
Liederen : Lied: 761 Lied: 303 Lied: 598 (1x) Lied: 598 (3x) Lied: 829
Lezingen : Lezing: Spreuken 9: 1 – 18 Lezing: Matteüs 25: 1 – 13

Collectedoel Diaconie

Indonesië – Kerk met vrouwen in de hoofdrol

De lokale kerkgemeenschappen op Papua spelen een belangrijke rol in de samenleving, vooral in de vaak afgelegen gebieden waar onderwijs en gezondheidszorg slecht functioneren. Het zijn de vrouwen die de handen uit de mouwen steken en de sociale en pastorale activiteiten van de kerk vormgeven. Kerk in Actie ondersteunt de kerk op Papua in het toerusten van vrouwen. Zo ontstaat een netwerk van actieve vrouwen die een belangrijke rol spelen in kerk en samenleving. Ook krijgen vrouwen les in hygiëne, voeding, naaien en maatschappelijk werk. Steun het opleiden van deze vrouwen met uw bijdrage!



Over de dienst van 1 november

Deze zomer kwam er een boekje uit met de titel: "Wat is wijsheid? Enige gedachten over de natuur, de economie en de zin van het leven na de coronacrisis." De auteurs zijn een prins: Carlos de Bourbon de Parme, een econoom: Prof. dr. S. Eijffinger en een theoloog: Prof. dr. P. van Geest. Volgens de auteurs hebben de deugden van barmhartigheid en gerechtigheid meer ruimte en aandacht nodig in onze wereld. Op de achterkant van het boek kun je lezen dat het nu tijd is: "Om vanuit onze angst voor het onbekende en vanuit het besef van onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid te groeien in gemeenschapszin en verbondenheid, in overgave, barmhartigheid en liefde". Dat is al een hele overweging op zich.

De teksten die op het leesrooster staan (Spreuken 9, 1-18 en Matteüs 25, 1-13 over de 5 wijze en de 5 dwaze meisjes) heb ik geprobeerd te verbinden met de ideeën uit het boek van deze drie schrijvers. De vraag die centraal staat is dan ook: Wat is wijsheid? Zijn er dingen die wij in deze tijd kunnen leren, of willen we misschien helemaal niks leren? Wat zegt de Bijbel over wat wijsheid is, juist in deze tijd? Daar gaan we over nadenken. Bij de lezingen neuriën we het mooie lied dat we meestal in de dagen voor Pasen zingen: "Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft." Na de overdenking speelt Johan weer een mooi stuk voor ons. Tot zondag!

Ds. Jantina de Ruiter

Weet je het nog?



Veertigdagentijd 2017. We hebben toen gespaard voor het project 'Waterpompen voor Cambodja', een project van reisleider Frits van Norden, ondergebracht in de Stichting SHANKA (een shanka is een hindoeïstisch begrip dat 'oorschelp' betekent, door hem uitgelegd als 'mijn oren te luisteren leggen'). Onze actie was zo succesvol, dat op 7 januari 2018 maar liefst 8 waterpompen in werking zijn gesteld. De diaconie heeft besloten dat Stichting SHANKA één van de doelen is die jaarlijks een donatie krijgt.

Frits laat ons weten dat hij daar heel blij mee is en bedankt PG THOMAS daar heel hartelijk voor. Ook al werd hij door corona gedwongen ander werk te

zoeken (en dat is hem gelukt) hij blijft heel betrokken bij het land, de mensen én de waterpompen van Cambodja.

Onze Felicitaties...

Elke week worden de jarigen en evt. andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan – zij het heel voorzichtig - met de nodige afstand, maar een kaartje sturen of even bellen kan ook!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rndom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-



AGENDA:

Inleveren kopij voor Rndom THOMAS	vóór of op 1 november	
Bijeenkomst Gespreksgroep	3 november, 13.30 uur	De Ark
Bijeenkomst Oecumenische gespreksgroep	18 november	De Ark
Verzendklaar maken + rondbrengen Rndom THOMAS	25 november	De Ark
Vergadering Kerkenraad	25 november, 19.30 uur	De Ark