

Zondag 8 november 2020

Speciale dienst : Geleid door kerkenraadsleden en ds. Jantina de Ruiter
Thema : Dankbaarheid
Collecte : Voedselbank West Friesland

Collectedoel Diaconie

Woensdag 4 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en arbeid. Deze zondag erna houden we een collecte voor de Voedselbank West-Friesland. De Voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is. De Voedselbank zamelt voedsel in dat anders verloren gaat en zorgt ervoor dat het terecht komt bij de mensen die het 't hardst nodig hebben.

Wij bevelen deze collecte hartelijk bij u aan!



Dankdag

Zondag is er een speciale dienst. De dienst die we samen met Medemblik zouden vieren, kan vanwege de coronarichtlijnen niet doorgaan. Tijdens de kerkenraadsvergadering werd dat besproken en daar was eigenlijk geen echte keuze, we moeten ons aan de richtlijnen houden. Tegelijkertijd viel er toen een opening in de invulling van de diensten. De kerkenraad heeft toen een creatieve oplossing bedacht en het wordt een dienst met onze eigen gemeente, die anders is dan anders, inhoudelijk ingevuld door de kerkenraadsleden. Ik zal zelf ook onderdelen van de dienst verzorgen, maar dit keer geen overdenking. Het thema van de dienst is 'dankbaarheid'. Het is een tijd waarin we veel zorgen hebben. Je hoeft de krant maar open te slaan of het nieuws op tv te luisteren en we horen dat er van alles mis gaat, om ons heen en in de wereld. Toch hebben we ook veel dingen om dankbaar voor te zijn en het is goed om daar ook bij stil te staan. Waar bent u dankbaar voor?

We staan stil bij de *dankdag voor gewas en arbeid*. U kunt aan het begin van de dienst voedingsmiddelen inleveren voor de voedselbank. Juist in deze tijd is het belangrijk dat wij naar elkaar omkijken en de mensen steunen die dat nodig hebben.

ds. Jantina de Ruiter

Lieve mensen van gemeente Thomas,

Mede namens mijn dochters wil ik jullie hartelijk danken voor het prachtige bloemstuk. Ook alle kaarten, appjes, mailtjes en persoonlijk bezoek deden ons veel goed. Onvoorstelbaar hoeveel steun dat geeft. Wim was erg op de gemeente Thomas gesteld en dat was blijkaar wederzijds.

Dank voor alles,

Lieve groet, Joke

Onze felicitaties...

Elke week worden de jarigen en eventuele andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan – zij het heel voorzichtig - met de nodige afstand, maar een kaartje sturen of even bellen kan ook!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondon THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-



AGENDA:

Bijeenkomst Oecumenische gespreksgroep	18 november	De Ark
Verzendklaar maken + rondbrengen Rondon THOMAS	25 november	De Ark
Vergadering Kerkenraad	25 november, 19.30 uur	De Ark

Dag allemaal,

We kwamen woensdag 4 november weer samen met de groep Geloven Samen.

Voordat we in het boekje 'Kijk op de ziel verder gingen, luisterden we eerst naar ds. Jantina die een stukje voorlas uit het boekje van A v d Glind: God... met 95 andere woorden.



Wonder

GOD is licht en dat zie je pas goed in het donker.

Wonderlijk, in het donker zie je licht heel helder en op klaarlichte dag kijk je er dwars door heen.

Als het door kleine waterdruppels gaat of door geslepen glas, komen alle kleuren van de regenboog tevoorschijn.

Ooit, in de oertijd, is het voor de eerste keer licht geworden

Heel lang geleden, in de woestijn, zag Mozes een wonderlijk vuur in een struik. En hij wist zich geroepen om zijn leven lang aan bevrijding te werken.

Lang geleden zagen wijzen uit het oosten een bijzondere ster stralen. En zij gingen op weg.

Ruim dertig jaar later ging het licht uit op Goede Vrijdag en op eerste Paasdag was het er weer.

Met Pinksteren raakten mensen in vuur en vlam.

Het wonderlicht van de goede GOD ging de wereld over en kwam overal terecht.

Het is het zelfde als die wonderlijke vonk van verliefdheid tussen twee mensen.

En als je van elkaar houdt, dan kun je licht en liefde in elkaars ogen zien glanzen.

Albert Schweitzer zegt dit:

Godsdienst betekent niet dat je op alle vragen het antwoord weet. Maar dat je intens bezig bent met de met de belangrijkste vragen.

Daarna gingen we verder met het boekje Kijk op de ziel. met vragen erin zoals: Waar denk je aan bij de ziel in de bijbel

U begrijpt dat er geen makkelijke antwoorden zijn, dat we ons echt verdiepen in wat de schrijfster er over te zeggen heeft. Zo boeiend !

Met een lieve groet, Mineke