

Zondag 15 november 2020

Voorganger : Mw. ds. Jantina de Ruiter  
Voorlezer : Mineke Brouwer  
Organist : Johan de Vries  
Collecte : Stichting Babungo  
Liederen : Lied: 221 Lied 100: 1, 2, 4 Lied 23: 1, 3 Lied: 973 Lied: 418  
Lezingen : Lezing: Ezechiël 34: 11 – 17 Lezing: Matteüs 25: 31 – 46

## Collectedoel Diaconie

Het leven van de bewoners van Babungo, een gebied in de noordwestelijke regio van Kameroen (West-Afrika) wordt getekend door armoede, onderontwikkeling en ziekten, zoals hiv en aids. Stichting Babungo bevordert via kleinschalige projecten de gezondheid, de economische positie en de zelfredzaamheid van de mensen in Babungo.

In het gebied waar de stichting werkt is al een paar jaar een burgeroorlog aan de gang. Daardoor zijn er veel vluchtelingen. Hun huizen zijn vaak platgebrand en hele dorpen zijn verdwenen. In Babungo worden veel vluchtelingen en hun kinderen opgevangen. Zij krijgen van Stichting Babungo noodhulp zoals voedsel, slaapplek en kleding. Hun onderdak, hun medische, huishoudelijke, hygiënische behoeften zijn tot nu door de sponsoren en donoren van Stichting Babungo gefinancierd. Naast medische wordt waar nodig ook psychiatrische hulp verleend aan de vluchtelingen en kinderen die vaak ernstig getraumatiseerd zijn. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor een vorm van onderwijs voor de vluchtelingen en andere kinderen die naar de compound kunnen komen. De rebellen staan onderwijs niet toe, dus gebeurt het met veel improvisatie.

Ook in Kameroen is het COVID-19 virus binnengekomen. Het ziekenhuis is absoluut niet toegerust voor een pandemie als Corona en heeft niets van overheid hiervoor te verwachten. Verder horen de mensen in de kliniek en op de compound tot de extra kwetsbaren: op elkaar gepakt, gewond en getraumatiseerd.



Onze bijdrage aan Stichting Babungo is nu extra hard nodig!

## Bij de dienst

Zondag staat het woord 'barmhartigheid' centraal. Een mooi, warm woord, maar wat betekent het nu precies? Daar gaan we in de lezingen en de overdenking bij stilstaan. Aan het begin van de dienst lees ik zondag een gedicht van mevrouw Anneke Goddijn voor. Het is een gedicht uit de serie 'de 7 werken van Barmhartigheid': de naakten kleden. Het is een tekst om even over na te denken, daarom kunt u het gedicht hier alvast lezen.

*De donkerkoude parkeerplaats leek verlaten in de regen.*

*Ik zag een steels bewegen bij de afvalplaats.*

*Een vrouw stond bij de kledingbak, prikte met een stok.*

*Moeizaam viste ze een zak met afgedankte kleding op en koos wat kinderkleren in een kleine maat.*

*Ik overwoog haar aan te spreken.*

*Ik ging naar huis, was al wat laat.*

Tot zondag, in de kerk of misschien op 'kerkdienst gemist'.

ds. Jantina de Ruiter

Beste mensen,

Het thema vorige week was dankbaar.  
Nou dat was ik zeker op mijn verjaardag.  
Voor al die mooie kaarten, telefoontjes, de mooie woorden.  
En een mooi boeket bloemen door Jantina gebracht.  
Ondanks corona voelde ik me echt jarig .

*Thank  
you!*

Nogmaals hartelijk bedankt,  
Femmy Bosch

## Kerstklokjes

Deze kleine kerstklokjes zijn te koop ten bate van PISA. Deze zijn bedoeld als voorbeeld, maar u kunt ze bij Mineke bestellen.

De kosten zijn 3 euro per twee klokjes aan één bandje. De hele opbrengst gaat naar PISA.

De maakster doet dit geheel belangeloos. Doordat er de afgelopen maanden geen inkomsten zijn, ook PISA moest de deuren dicht houden, komen ze in geldnood en ik wil proberen ze op deze manier te ondersteunen zegt ze.

Zij.....Yvonne, is mijn nichtje en moet helaas nu ook weg blijven bij PISA. Door met de kraaltjes bezig te zijn heeft ook zij afleiding.

Mineke Brouwer



## Onze Felicitaties...

Elke week worden de jarigen en eventuele andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan – zij het heel voorzichtig - en met de nodige afstand, hoewel..... Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-  
-  
-  
-  
-



## Aan de bezorgers van Rondom THOMAS

Het is bijna weer zover dat dankzij de bezorgers gemeenteleden en belangstellenden een nieuwe Rondom THOMAS bezorgd krijgen. Een oproep aan de trouwe bezorgers om woensdagmorgen 25 november hun stapeltje te komen halen tussen 11 uur en half 12 in De Ark in Oostwoud. Als je niet kunt komen, zorg je dan zelf voor een vervanger?

De redactiecommissie.

## AGENDA:

Bijeenkomst Oecumenische gespreksgroep	18 november	De Ark
Verzendklaar maken + rondbrengen Rondom THOMAS	25 november	De Ark
Vergadering Kerkenraad	25 november, 19.30 uur	De Ark



## Uit het boekje: Van U is de TOEKOMST op weg naar 2025

Ik wil u hiermee kleine stukjes laten meelezen uit dit boekje er staan zulke mooie dingen in. Het is aangereikt door de PKN bedoeld als visienota en de schrijver is ds. René de Reuver.

In het voorwoord staat dat dit boekje is bedoeld als een aanzet tot een gesprek en er staan heel veel mooie dingen in. Ik ga echt niet het hele boekje overnemen, maar sommige dingen zijn de moeite van het lezen waard, voor ons allemaal.

### Focus

Naar onze overtuiging komt het in onze tijd en context aan op `lege handen` ontvankelijkheid, waakzaamheid en concentratie op God. We oefenen onszelf in een spiritualiteit van alertheid. De kerk is niet een bedrijf dat we moeten redden, de kerk leeft van verbondenheid met Jezus Christus; we volgen Hem, daarom zeggen we niet Jezus is daar waar de kerk is, maar waar Jezus is, daar is de kerk. We strekken ons uit om daar te zijn waar Jezus is. Immers, door zijn Geest is Hij ook nu aanwezig in deze wereld, wij volgen aandachtig dat spoor. Tegelijk leven we in de verwachting van de grote toekomst van God, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Wij leven in zijn toekomst. Vrij-moedig spannen wij ons hoopvol in voor kerk en wereld, met de bede 'Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde' .

### Aanzet tot gesprek

De kerk leeft van genade . We beginnen de visienota met deze bevrijdende grondtoon. Dat is de dragende grond voor ons leven en werken als kerk. Dit klinkt door in vier thema's

1. Leven van genade wordt gevoed in de gemeenschap van Woord en tafel.
2. In verbondenheid met anderen over kerkmuren en cultuurgrenzen heen
3. De liturgie, ook de `liturgie van alledag` geeft ons bestaan perspectief
4. En zet de kerk midden in het leven, in alle, diversiteit

te midden van alle onzekerheid en weerbarstigheid in een wereld waar veel goeds is en groot kwaad, is ons gebed:

Doof de hel in ons hoofd  
leg uw woord op ons hart  
breek het ijzer met handen  
breek de macht van het kwaad.

Van U is de toekomst  
kome wat komt.

(Huub Oosterhuis)

Vriendelijke groet, Mineke Brouwer

