

Zondag 22 november 2020

Voorganger : Mw. ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Annie de Beurs
Organist : Johan de Vries
Collecte : PKN Pastoraat
Liederen : Lied 727: 1, 2, 3 Lied: 303 Lied 100: 1, 2, 4 Lied 838: 1, 3 Lied: 343 Lied 730: 1
Lied: 422
Lezingen : Lezing: Genesis 50: 22 – 26 Lezing: Mattheus 5: 1 – 12

Collectedoel Diaconie

Omzien naar mensen binnen en buiten de kerk

Pastoraat heeft te maken met omzien naar en aandacht hebben voor elkaar. Natuurlijk binnen de gemeente, maar vaak ook buiten de muren van de kerk. Zeker ook voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Wat kan het belangrijk zijn: een luisterend oor, een begrijpend woord, een hand op de schouder. Op deze Eeuwigheidszondag gaat de aandacht uit naar het gedenken van de overledenen. De kerk toont haar menselijk gezicht aan iedereen die er voor open staat.



Nogal wat gemeenten hebben minder formatieruimte voor de predikant(en), terwijl het aantal uitvaarten vanuit de kerk niet afneemt. Het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden kan een oplossing zijn. De Protestantse Kerk biedt hiervoor trainingen aan. Met deze collecte maakt u het ontwikkelen van deze en andere trainingen mogelijk.

Lieve mensen

Ik wil jullie heel hartelijk bedanken voor alle lieve berichtjes en felicitaties voor mijn verjaardag. Ik was er heel blij mee.

Vriendelijke groet, Dora Sint

Gedachteniszondag



Herinner U de namen

*Elke kaars die aangestoken wordt ter herinnering aan de overledenen,
herinnert ons aan de verrijzenis van de Heer,
aan Hem die leeft in het licht van de Eeuwige.
Hij die aan het begin en het einde staat....*

*In de samengebonden twijgen vanuit de schikking zien we het opgaan
naar de Eeuwige.*

De aarde die de hemel raakt.

Het groen van de klimop symboliseert trouw en nieuw begin.

Wit is de kleur van licht en verlossing, witte rozen teken van hoop en liefde.

Herinner U de namen

*van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet dat zij kwamen
langs de straten van pijn.*

Gedachteniszondag

Zondag 22 november is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag noemen we de namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar overleden zijn. We steken een kaars aan na het noemen van elke naam. Vanwege de Coronamaatregelen passen we het ritueel iets aan. De ouderling van dienst leest de namen op en de diaken steekt vervolgens de kaarsen aan. Op deze manier voorkomen we de loopbewegingen in de kerk. Na het noemen van de namen, steekt de diaken één kaars aan voor iedereen gezamenlijk, om samen mensen die wij moesten loslaten in het verleden te gedenken. We zijn gewend om zelf de kaarsen aan te steken, maar vanwege de veiligheid is ervoor gekozen om het dit jaar voor één keer op deze manier te doen. Mocht u behoefte voelen om toch zelf een kaars aan te steken, dan kan dat vooraf aan de dienst in het stiltecentrum. Johan en Rita verzorgen de muziek. Als u het liturgieboekje digitaal thuis wilt ontvangen, om via kerkdienst gemist mee te lezen, stuur mij even een mailtje, dan stuur ik het boekje via de mail naar u toe.

ds. Jantina de Ruiter jantinderuiter@hotmail.com

Als je van iemand houdt

Als je van iemand houdt
en je bent door de dood van elkaar gescheiden,
dan is er op de wereld niets en niemand,
die de leegte van de afwezigheid kan vullen.
Probeer het maar niet, want het zal je nooit lukken.
Aanvaard liever het gemis dat je is overkomen.
Dat klinkt hard, maar het is ook een grote troost,
want zolang de leegte werkelijk leeg blijft,
blijf je daardoor met elkaar verbonden.

Zeg niet: "God zal de leegte vullen",
want – geloof me – dat doet Hij niet.
Integendeel: Hij houdt de leegte leeg
en helpt ons om zo de vroegere gemeenschap
met elkaar te bewaren, zij het ook in pijn.
Hoe mooier en rijker de herinneringen,
des te moeilijker is het afscheid.
Maar dankbaarheid zal de pijn der herinnering
veranderen in stille vreugde.

De mooie dingen van vroeger
zijn geen doorn in het vlees,
maar een kostbaar geschenk,
dat je met je mee draagt.
Zorg dat je niet altijd blijft graven in je herinneringen,
maar doe dat van tijd tot tijd.
Ook een kostbaar geschenk bekijk je niet aldoor,
maar alleen op bijzondere ogenblikken.
Buiten die ogenblikken is het een verborgen schat, een veilig bezit.
Dus, droog je tranen en huil niet,
Als je van me houdt.

Geschreven door: Dietrich Bonhoeffer

Vriendelijke groet, Coby Koetsier



Kerstklokjes

Deze kleine kerstklokjes zijn te koop ten bate van PISA, deze zijn bedoeld als voorbeeld maar u kunt ze bij Mineke bestellen.

De kosten zijn 3 euro per twee klokjes aan één bandje. De hele opbrengst gaat naar PISA.

De maakster doet dit geheel belangeloos. Doordat er de afgelopen maanden geen inkomsten zijn, ook PISA moest de deuren dicht houden, komen ze in geldnood en ik wil proberen ze op deze manier te ondersteunen, zegt ze.

Zij... Yvonne, is mijn nichtje en moet helaas nu ook wegblijven bij PISA. Door met de kraaltjes bezig te zijn heeft ook zij afleiding.

Mineke Brouwer

Onze Felicitaties...

Elke week worden de jarigen en eventuele andere feestelijkheden genoemd. Elkaar bezoeken kan – zij het heel voorzichtig - en met de nodige afstand, hoewel... een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-



Aan de bezorgers van Rondom THOMAS

Het is bijna weer zover dat dankzij de bezorgers gemeenteleden en belangstellenden een nieuwe Rondom THOMAS bezorgd krijgen. Een oproep aan de trouwe bezorgers om woensdagmorgen 25 november hun stapeltje te komen halen tussen 11 uur en half 12 in De Ark in Oostwoud. Als je niet kunt komen, zorg je dan zelf voor een vervanger?

De redactiecommissie