

Zondag 21 februari 2021

Voorganger : Dhr. T. Heyboer
Voorlezer : Marian van Klaveren
Organist : Johan de Vries
Collecte : *Kia* Werelddiaconaat: Moldavië / Kerk helpt kwetsbare mensen
Liederen : Lied 536: 1, 2 Lied 536: 3 Lied 536: 4 Lied: 547 (ref.) Lied: 163a Lied 163b: 4
Lied 538: 1, 4
Lezingen : Lezing: Genesis 9: 8 – 17 Lezing: Marcus 1: 12 – 15

De lezingen: Genesis 9: 8-17, Marcus 1: 12-15

Gods verbond met Noach is uniek in de godsdienst geschiedenis.
Geen enkele andere godheid schenkt de mensheid richtlijnen voor een goed leven op aarde.
Alle andere goden zijn uitsluitend gericht op hun eigen belangen.
Bij zo'n verbond moet de liefde wel van twee kanten komen.
De regenboog vertelt: Aan God zal het niet liggen.
Hoe is dat met de mens? Van onze kant gaat het met vallen en opstaan.

In de lezingen treffen we twee Bijbelse symboolwoorden aan: *Water en Woestijn*
Ze symboliseren respectievelijk: chaos en moeilijke tijden.
Via die twee woorden vinden we verbanden met de actualiteit.

Jezus roept zijn tijdgenoten en dus ook ons op met de woorden:
Het koninkrijk van God is nabij. Bekeert u en geloof dit evangelie.
Daarbij is het van belang de diepte te peilen van het woord "pistis" geloof.
'Pistis' heeft te maken met vertrouwen... je toevertrouwen aan de leefwijze van Jezus,
die het waagde met Gods belofte, met de droom van het koninkrijk.

We worden opgeroepen ons in de 40 dagen te bezinnen op de vraag:
Hoe kun je je in onze samenleving toevertrouwen aan Gods beloften?
Met name bij de verkiezingen op 17 maart.

Lieve makers van Rondom Thomas,

Wat hebben jullie weer een prachtig boekje gemaakt.
Eigenlijk twee boekjes, want het Paas boekje is ook zo mooi om te zien en te lezen.
We hebben het met veel plezier gelezen, dank jullie wel.



Groetjes van Haije en Ida

Collectiedoel Diaconie



Moldavië – De zieken bezoeken

Door de economische situatie in Moldavië zien veel mensen geen andere mogelijkheid dan een baan te zoeken in het buitenland. Dat heeft desastreuze gevolgen voor de samenleving. In sommige dorpen wonen alleen nog ouderen en jongeren. Kerk in Actie ondersteunt kerken die hen stimuleren om voor elkaar te zorgen. Jongeren helpen zieke en eenzame ouderen. Ouderen zijn blij met de hulp en aandacht en bieden jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen. Met de opbrengst van deze collecte steunt Kerk in Actie het werk van kerken voor kwetsbare mensen in Moldavië. Helpt u mee?



Vastenactie 2021



- Nu meedoen is straks meetellen! -

Dit jaar ... geen sobere maaltijden en geen vastenactiedoos. Maar ook dit jaar ... in de 40dagentijd wel extra aandacht voor solidariteit. We houden een vastenactie voor STICHTING LEERGELD WEST-FRIESLAND. De stichting biedt kinderen in onze regio kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Zie: <https://pg-thomas.nl/vastenactie-2021/>

Helpt u mee om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen en dus straks mee te laten tellen? U heeft de hele 40dagentijd de tijd om één of meer bijdragen over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28, ten name van 'Diaconie PG THOMAS', onder vermelding van 'Vastenactie 2021'.

Toelichting op de liturgische schikkingen in de Veertigdagentijd 2021.

Het thema en richtlijn van dit jaar zijn:

“Ik ben er voor jou: de zeven werken van barmhartigheid.”

Elke zondag staat er een ander werk van barmhartigheid centraal in de schikking, waarbij ook een toelichting wordt gegeven. Dit gebeurt na de mededelingen, voor dat de kaarsen worden aan gestoken door de dienstdoende ouderling, dus voorafgaande aan de dienst.

Op woensdag 17 februari 2021 ving de veertigdagentijd aan.
Met een vesper vierden wij afgelopen woensdag digitaal de Aswoensdag.

Een terugblik: Lied 1005 stond hierbij centraal:

Zoekend naar licht hier in het duister,
zoeken wij U, waarheid en kracht.
Maak ons uw volk, heilig, vol luister,
schijn in de donkere nacht.

*Refrein: Christus, ons licht,
Schijn door ons heen, schijn door het duister.
Christus, ons licht,
schijn ook vandaag, hier in uw huis*

Zoekend naar rust zijn wij vol zorgen,
zoekend naar hoop, troost in uw woord.
Spreek door ons heen tot de verdrukten,
zo wordt uw stem gehoord.

Refrein

Zoekend naar troost zijn velen dakloos,
zoekend naar warmte zien velen koud.
Maak ons een huis van levende stenen,
schuilplaats voor U gebouwd.

Refrein

Met zoveel gaven aan ons gegeven,
voor zoveel leed, zoveel gemis.
Maak ons uw dienaars, leer ons te delen,
totdat uw rijk hier is.

Refrein

Het lied spreekt over de levende stenen

De zeven glazen en acht stenen vormen het open hart. In vaasjes plaatsten we buxustakjes, van oudsher gebruikt op Aswoensdag. De buxus is een directe verwijzing naar Palmzondag, de intocht in Jeruzalem. Iets om naar uit te kijken.

De vorm van het hart wordt geaccentueerd door ranken klimop. Klimop, symbool voor trouw naar elkaar toe.

De tekst hierbij is:

Het is confronterend om te beseffen hoe kwetsbaar we zijn. We zijn als een bloem in de wei. Het ene moment staan we te bloeien in het zonlicht, het volgende moment blaast de wind ons weg. Gelukkig weet God dat allang. Hij stelt ons gerust. Zelfs de dood is bij Hem een nieuw begin. Wij kunnen ons niet buiten Hem bewegen. Zolang God leeft, kan er geen einde bestaan. In God is geen einde. Alleen een nieuw begin.

Hier ziet u een afbeelding van de schikking van Aswoensdag.



1^e zondag Veertigdagentijd 21 februari 2021.

"Ik ben er voor jou: de zeven werken van barmhartigheid."

"De zieken bezoeken:"

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar.

In de glazen zetten wij anjers, symbool voor sterkte en genezing. Tussen de glazen staan in een open hartvorm boomstammetjes geplaatst. Een en ander wordt geaccentueerd met takjes geneeskrachtige kruiden, symbool voor goede zorg.

De tekst hierbij is:

Als iemand ziek is, dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn: we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt, nabij blijven.



Samen met de klein-kinderen... ook in Burundi

In plaats van
de vastenpot:
Het amahoro-
40 dagen
denk- en
spaardoosje

Dozen...

Late we in de 40 dagen bij elke warme maaltijd denken aan de kinderen in Burundi, die graag naar school willen, en daarbij een halve euro in het doosje stoppen. Wie rond Pasen een spaardoosje met € 8,- euro inlevert, krijgt een doosje met **bonbons**.

zijde a

zijde b



Plakstook a

Plakstook b

Plakstook g

Zijde e



zijde c

Amahoro zorgt dat er in Burundi elk jaar 100 kinderen naar school kunnen gaan, die 'normaal' geen onderwijs zouden krijgen.

DIT IS DE BODEM VAN HET DOOSJE

Waar je volle doosjes kunt omruilen voor bonbons lees je volgende keer in HEEL HOORN!



Zijde f

zijde d

Ammehoela...

Midden in Afrika ligt een klein, arm land: Burundi. (u=oe) Wij groeten elkaar met: 'Hallo! of Hoi!' Daar zeggen de mensen: 'Amahoro! - Vrede Net als in Israel: sjalom.

Ooit vertelde een klein meisje in Burundi me in haar taal een heel verhaal. Ik begreep er niets van en zei voor de grap: ammehoela. Ze lachte en groette mij de volgende dag met een vrolijk:

Ammehoela!

Plakstook c

Plakstook d



Plakstook e

Plakstook f

www.amahoro-hoorn.nl



NL36RABO0155014137

te name van:
Stichting Westfriesland voor Burundi

Samen knutselen

- *knip de hele vorm uit
- *plak die op stevig papier of dun karton.
- * Knip/prik/snijd het blauwe vlak uit het gele deksel - de gleuf.
- * Vouw foto's en logo's omhoog.
- * Plak strook a aan de binnenkant van zijde a b aan b, enz. t/m f.
- * plak g vast onder het rekeningnummer. Je kunt via de gleuk de strook aandrukken met mes of schaar.

Deel 2 uit het hoofdstuk van 'U is het Koninkrijk'



Het kruis is het brandpunt waarin de verticale en horizontale lijnen van het christelijke geloof samenkomen. De ene kruisbalk vraagt om de andere. In de vroege kerk werd al gezegd dat de kerk twee altaren heeft. Daarbij gaat het om balans en verbinding

tussen kerk-zijn dat gestalte krijgt in de geloofsgemeenschap èn midden in het leven; met deze twee polen wordt een gezonde {n} spanning gezet op ons leven en werken als kerk. Dat zet ons in beweging; tussen de liturgie in de kerk èn in ons dagelijks leven.

De kerk heeft twee altaren.

Het ene staat in de kerk,
het andere te midden van de armen,
van hen die lijden en in nood verkeren

(Johannes Chrysostomus, 4 eeuw)

Bidden en aanbidden {gebed en lied} zetten ons leven in het juiste perspectief. Het heiligt het leven. Met gebeden en liederen brengen we het hele leven voor Gods aangezicht, in dank en overgave, klacht en voorbede. De psalmen verbinden ons met Israël en met christenen uit alle eeuwen, wereldwijd. In gebed en lied stellen we ons open om te leren hoe de bede `Uw wil geschiede` gestalte krijgt in ons leven hier en nu. God oefent ons op deze wijze tot een geheiligd leven, toegespitst op zijn Koninkrijk . We worden aangemoedigd en opgescherpt tot de `ware eredienst`, om ons leven in dienst van God te stellen. Dat is de eredienst van ons alledaagse leven, in onze relaties, op school, in ons dagelijks werk en in onze omgang met geld en goed.

U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed ,volmaakt en Hem welgevallig is.

Romeinen 12: 2

Een voorbeeld van de verbinding van gebed en concreet handelen zagen we in het kerkasiel van de familie Tamrazyan in de Haagse Bethelkapel .In de periode van eind oktober 2018 tot eind januari 2019 werd een doorlopende kerkdienst gehouden, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. De liederen en gebeden kregen in deze context een ongekende diepgang en een brede toepassing.

De kracht van de mens is het gebed.

Bidden is adem halen uit God.

Bidden betekent zich toe vertrouwen aan God.

Het gebed is het hart van het christelijk leven.

(Dietrich Bonhoeffer)

tot zover deel 2 van hoofdstuk 3 .

Met een lieve groet,
Mineke

Onze felicitaties.....

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan eigenlijk niet, hoewel, één persoon mag Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-
-
-
-



Geheugensteuntje collecte:

U mag in plaats van wekelijks in de collectezak Uw bijdrage ook overmaken aan de Diaconie, rekeningnummer: NL88RABO 0333 0073 28. En voor het plaatselijk werk aan het College van Kerkrentmeesters, rekeningnummer: NL13RABO 0344 2502 02.

U weet de nood is wereldwijd groot , maar ook voor het plaatselijk werk is uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk mag U het ook afgeven bij respectievelijk Mineke Brouwer Diaken of Haije Bouwman Kerkrentmeester

De voorkeur gaat echter uit naar bovenstaande rekeningnummers U kan dit bv. eenmaal in de maand doen, dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling. Wij zouden dit niet aan U vragen als er al snel weer kans was op een normale kerkgang. We vrezen echter met U, dat dit nog een hele poos op zich zal laten wachten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.