

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 28 februari 2021

Voorganger : Dhr. Siep Rienstra
Voorlezer : Gerry de Groot
Organist : Johan de Vries
Collecte : PKN: Missionair Werk: Nederland / Voor iedereen een kerk
Liederen : Lied: Psalm 25: 1, 3 Lied: 535c Lied 283: 1 t/m 5 Lied 538: 1, 4 Lied 547: 1, 4
Lezingen : Lezing: Exodus 32: 30 – 33 Lezing: 1 Koningen 19: 9 – 15 Lezing: Marcus 9: 2 – 10

Collectedoel Diaconie



Nederland – De dorstigen laven – Voor iedereen een kerk

Het aantal kerkgangers in Nederland loopt af, maar een groeiende groep mensen is op zoek naar zingeving. Ze hebben het misschien goed voor elkaar, maar tegelijkertijd is er het gevoel iets te missen. Op deze 'dorst' naar zin speelt de Protestantse Kerk in door mensen een plek te bieden waar ze zingeving en saamhorigheid kunnen vinden. Pioniersplekken in heel Nederland zijn zo een bron van levend water voor iedereen die op zoek is naar zin. Deze plekken zijn open gemeenschappen waar iedereen welkom is en staan altijd in verbinding met een bestaande gemeente, want 'oude' en nieuwe kerken hebben elkaar nodig.



Geheugensteuntje collecte

U mag in plaats van wekelijks in de collectezak Uw bijdrage ook overmaken aan de Diaconie, rekeningnummer: NL88RABO 0333 0073 28. En voor het plaatselijk werk aan het College van Kerkrentmeesters, rekeningnummer: NL13RABO 0344 2502 02.

U weet de nood is wereldwijd groot, maar ook voor het plaatselijk werk is uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk mag U het ook afgeven bij respectievelijk Mineke Brouwer Diaken of Haije Bouwman Kerkrentmeester

De voorkeur gaat echter uit naar bovenstaande rekeningnummers U kan dit bv. eenmaal in de maand doen, dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling. Wij zouden dit niet aan U vragen als er al snel weer kans was op een normale kerkgang. We vrezen echter met U, dat dit nog een hele poos op zich zal laten wachten.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Veranderingen

Op 1 april stopt onze koster Klaas Jan met zijn werkzaamheden. Als kerkenraad vinden dat heel jammer. Het verheugende is dat zijn broer Aris deze functie wel wil overnemen. Dat is natuurlijk heel mooi. Alleen moeten we nu van Aris afscheid nemen als ouderling-kerkrentmeester. Want deze beide functies mogen niet in één persoon verenigd worden.

Goede raad was duur. En zie, de oplossing is gevonden. Cobie Koetsier is bereid om ouderling-kerkrentmeester te worden en het College van Kerkrentmeesters gaat Aris benoemen als haar adviseur. En zo kunnen we gebruik maken van de vele kennis van Aris.

En... er komt binnenkort nog meer nieuws.

We hebben als kerkenraad gekeken naar een geschikte datum voor bevestiging en afscheid. Het moet op een zondag zijn dat Jantina dienst heeft. Zo wordt het zondag 25 april. We hopen dat we dan ook weer met meer mensen naar de kerk mogen. En misschien weer koffie na de dienst. Dat moeten we maar even afwachten.

Een vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad
Siep Rienstra

Vastenactie 2021



- Nu meedoen is straks meetellen! -

Dit jaar ... geen sobere maaltijden en geen vastenactiedoos. Maar ook dit jaar ... in de 40dagentijd wel extra aandacht voor solidariteit. We houden een vastenactie voor STICHTING LEERGELD WEST-FRIESLAND. De stichting biedt kinderen in onze regio kansen om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Leergeld biedt hen hiermee een springplank, waardoor zij opbloeien, kennis en vaardigheden ontwikkelen en eigenwaarde krijgen. Zie: <https://pg-thomas.nl/vastenactie-2021/>

Helpt u mee om zoveel mogelijk kinderen mee te laten doen en dus straks mee te laten tellen? U heeft de hele 40dagentijd de tijd om één of meer bijdragen over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28, ten name van 'Diaconie PG THOMAS', onder vermelding van 'Vastenactie 2021'.

Elke woensdag stuurt onze scriba een bericht met het laatste nieuws en het bedrag dat tot dan is overgemaakt voor dit mooie doel. Zo kan iedereen de actie volgen.

Paasgroetenactie

Vanuit de Protestantse Kerk in Nederland sturen gemeenteleden ook dit jaar paasgroetenkaarten aan gevangenen.

Voor gedetineerden is het bemoedigend als ze een kaart krijgen, zeker als daar ook iets persoonlijks op staat. Ook al weet u niet precies wie deze kaart ontvangt, toch mag u ervan overtuigd zijn dat het feit dat er om hen gedacht wordt, de gedetineerden erg goed doet. Het is een feestelijke gebeurtenis als de kaarten in de kerkdienst in de gevangenis worden uitgedeeld. Het doet goed als men je door een kaart een hart onder de riem steekt.

Ook onze gemeente doet weer mee aan de paasgroetenactie. We organiseren dat in deze bijzondere tijd op een andere manier dan in 'normale' tijden. Een beperkt aantal gemeenteleden zal de kaarten schrijven. Maar toch kunt u ook meedoen. Wilt u graag dat we ook namens u een (paar) kaart(en) schrijven en versturen? Geef dan uiterlijk 3 maart uw groet aan mij door! Dat kan per e-mail (carin@hoordemens.nl) of telefoon (0229-795025).

Carin Zwagerman



THEMA: K BEN ER VOOR JOU / VERBONDENHEID BINNEN EN BUITEN DE MUREN

Nieuws

Er wordt over nagedacht om volgende week weer te beginnen met mensen in de kerk. Natuurlijk verlangen we er allemaal naar. Als we het hebben besloten en de cijfers in Westfriesland zijn goed genoeg, krijgt u het gedurende deze week in een apart Thomasbericht te horen. Kerkenraad

2^e zondag Veertigdagentijd 28 februari 2021.

Liturgische schikking: "De dorstigen laven"

Na een paar droge zomers lijkt ook bij ons het besef gegroeid dat water niet altijd zomaar aanwezig is. Voor miljoenen mensen is een nog groter gebrek aan goed drinkwater dagelijkse realiteit. Een mens zonder drinken wordt dorstig, raakt uitgeput. Barmhartig ben je als je er dan bent om diegene van water te voorzien.

In de Bijbel is dorst vaak ook de dorst naar God. Bijna poëtisch lopen de beelden door elkaar, zoals in Psalm 42: zoals een hert dat naar water snakt, verlangt de dichter naar God. En als Jezus bij een waterput een vrouw uit Samaria tegenkomt, wordt zijn vraag naar water gaandeweg een vraag naar de vrouw zelf. Ook dat is dorst laven: kijken waar mensen droog zijn komen te staan en hoe het komt dat de vreugde weg lijkt. In navolging van Jezus laven we wie dorst heeft. Door mee te helpen mensen van water te voorzien, door te zorgen voor de ziel. Een ander te drinken geven, letterlijk "water" of van "het levende water".

De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacintennagels en ranken van de maagdenpalm.



De tekst hierbij is: Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de helft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken, dan zouden we letterlijk verschrompelen. Ook Gods Geest is overal, net als het water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Ik las van de week een mooi verhaaltje dat ik bij deze tijd vind passen en wil het graag aan jullie doorgeven.

De kikker in de put - een fabel

Kwakend reisde het gezelschap van kikkers door het bos,
op zoek naar een lekkere poel water.

Maar omdat ze niet goed opletten, vielen er twee in een diepe kuil. Geschrokken keken de andere kikkers naar beneden. Wat een diepe kuil! Daar kwamen die twee nooit meer uit.

"Geef het maar op, want het lukt je toch nooit om eruit te komen!"

Daar lieten de twee kikkers het uiteraard niet bij en al springend probeerden ze hun geluk.

Tevergeefs, de wand was steil en de kuil was echt heel diep.

"Houd maar op, je vermoeid jezelf alleen maar en het lukt toch niet!" riepen de kikkers van bovenaf naar beneden.

Een van de twee kikkers gaf het op, midden in zijn sprong.

Hij viel naar beneden en legde ter plekke het loodje.

Maar de andere ging door.

De kikkers schreeuwden dat hij het beter kon laten.

Beter rustig doodgaan dan met zoveel gedoe!

Maar de kikker ging door en sprong en sprong en sprong totdat hij - wonder boven wonder! – met geweldige krachtsinspanning uit de kuil sprong. Hij keek de kikkers aan en zei:

"Ik mag dan doof zijn, maar ik kon zien hoe jullie mij aanmoedigden.

Zonder jullie steun had ik het echt niet gered!"

Mogen wij in deze tijd van bezinning blijven geloven in de kracht in onszelf en in de ander, zodat wij elkaar kunnen bemoedigen.

Uit: "De veren van de rabbi"

Verhalen uit alle windstreken over vriendschap.

Met een hartelijke groet,

Trijnne

Verder met hoofdstuk 3

Heel de schepping is naar een woord van Calvijn 'het theater van Gods glorie,' hemel en aarde stemmen saam en prijzen s` Heren Naam` (lied 149;5) We worden uitgenodigd om dit loflied te horen en ermee in te stemmen met hoofd, hart en handen. De hele wereld is de schepping van God. We weten ons geroepen om het loflied van Gods schepping gaan de te houden, in het bijzonder in de rafelranden van het leven waar mensen onrecht lijden, niet gezien worden, en hun diepste waardigheid wordt beschadigd.



Als wij samen in de kring staan
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan om vast te houden
wie geen hand in handen heeft.

Als wij weer de lofzang zingen
om wat Gij ons geeft:
leer ons dan voor hem te roepen
die geen stem meer heeft.
(lied 387: 3 en 4)

Wezenlijk voor een missionaire kerk, midden in het leven, zijn de twee altaren.
Zij vragen om toewijding aan God en aan de ander. In de kerk en in het concrete leven waar Jezus zich laat vinden en waar God ons roept om getuigen te zijn van zijn Koninkrijk Ontvankelijk en waakzaam.

Focus

De komende jaren leggen we de focus op eerbiedig leven. In gebed en lied brengen we ons leven bij God. Dit vormt ons hele leven en richt ons op Gods koninkrijk.
Vanwege dit hoge doel is het niet om het even wat we bidden, zingen en welke muziek er klinkt. De selectie van liederen en muziek, de uitvoering, het wikken en wegen van de woorden vereist zorg en toewijding. Er staat wat op het spel. We zetten in op een kerk als als gebedsgemeenschap. We streven naar een vernieuwde cultuur van gebed. In de eredienst, aan kerkelijke vergadertafels, in kleine kring en in persoonlijk gebed. Dit kan in allerlei vormen tot uiting komen. Daarnaast werken we aan een kwalitatief hoogstaande en brede muziek- en liedcultuur. We putten daarbij uit de rijke traditie van de kerk van alle tijden en plaatsen, die de laatste decennia een enorme verbreding heeft ondergaan. Ook het scala instrumenten is verbreed. Gelet op het grote belang van de liturgie is daarbij een voortdurende bezinning op dit gebied gewenst. Vanuit ons bidden en zingen nemen we als kerk onze verantwoorde-lijkheid in de samenleving. De verbinding tussen de liturgie in de kerk en de `liturgie van het dagelijks leven` is kenmerkend voor een ontvankelijke en waakzame spiritualiteit. Hierin willen we onszelf de komende jaren oefenen, rond de vraag waar Christus zich laat vinden en waar Hij ons roept Hem te volgen. Hoe dien ik God in mijn leven van alledag? De kerk ondersteunt gemeenteleden om te dienen en ontvangen bij beide altaren. Dan gaat het om de praktijk van alledag, hoe we als gelovig mens kunnen zijn op ons werk, in onze relaties, in vormen van onze overtuigingen, in het omgaan met onze zorgen en vreugden, stress angsten en verdriet. We worden geroepen om mensen van gebed te zijn op plaatsen waar de wereld pijn lijdt (Tom Wright). Om mee te zuchten met de schepping, aangezet door Gods Geest. We zoeken naar wegen om dienstbaar te kunnen zijn in onze omgeving, voor onze naasten dichtbij en ver weg. We worden geroepen om bij te dragen aan vrede, gerechtigheid en heelheid. Ook laten we ons verrassen door wat we om ons heen zien aan waarheid goedheid en schoonheid, waar Christus zich laat vinden. Vanuit de genade die ons ge-
schonken is staan we genadig in het leven, frank en vrij delen we van wat ons geschonken is en putten we inspiratie uit wat we tegenkomen en ontvangen.

Een nieuw begin is altijd mogelijk

Omdat onze woorden zo schraal zijn,
onze gebaren zo krachteloos,
onze blik zo kortzichtig,
onze harten zo kil,
hebben wij een ander nodig
met menselijke warmte.

Daarom gedenken wij
Jezus van Nazareth.



Omdat onze dromen zo bedrieglijk zijn,
onze perspectieven zo op ons zelf gericht,
onze visioenen slechts van hier en nu,
hebben wij een medestander nodig
die liefde, recht en trouw ons leert.

Daarom herinneren wij ons
Jezus van Nazareth.

Omdat onze angsten zo talrijk zijn,
onze dood zo doodgewoon ,
ons leven vaak tevergeefs,
onze oplossingen een deel van ons probleem,
hebben wij een broeder nodig
die zegt: een nieuw begin is altijd mogelijk.

Daarom geloven wij
Jezus van Nazareth

Alfred C. Bronswijk
Medemens 2 uitgave Kerk in Actie

Onze felicitaties.....

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan eigenlijk niet, hoewel, één persoon mag
Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten,
u kunt bellen/mailen naar Henk Bosch (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-
-
-

