

Zondag 8 augustus 2021

Voorganger : ds. O.S. van Donger (Amsterdam)
Voorlezer : Gerry de Groot
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Pisa
Liederen : Lied 92: 1, 2, 3, 6 Lied: 867 Lied 34: 1, 7 Lied: 339a Lied 841: 1, 2 Lied: 418
Lezingen : Lezing: 2 Koningen 4: 8 – 30 Lezing: Marcus 7: 24 – 30

Collectedoel Diaconie

Help mee en houd Pisa open!

PISA is een gastvrij huis voor mensen uit West-Friesland die met kanker zijn geconfronteerd. Het betrokken team van gastvrouwen/-heren en activiteitenbegeleiders bieden psychosociale ondersteuning, lotgenotencontact, activiteiten en themabijeenkomsten.



‘Corona raakt ons allemaal! En dat geldt in het bijzonder voor onze doelgroep: mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Kanker is een ziekte die veel angst en onzekerheid met zich meebrengt. En in een tijd waarin de reguliere zorg onder druk staat en isolement

voor de kwetsbare doelgroep op de loer ligt, geldt dat des te meer. Juist nu, in deze onzekere tijd is de behoefte aan de steun die wij kunnen bieden zo groot.’

(www.inloophuispisa.nl)

Van de redactiecommissie van Rndom THOMAS

OPROEP

een oproep voor [kopij voor Rndom THOMAS](#)

De kopij moet op 22 augustus binnen zijn. Graag uw reactie per email naar redactie@pg-thomas.nl. Het 1^e nummer van de 12^e jaargang van Rndom THOMAS is het herfstnummer en is voor de editie van medio september tot eind november. Het is de start van een nieuwe periode: een nieuw seizoen, hopelijk zonder coronabeperkende maatregelen.

Wij als redactiecommissie laten ons graag verrassen met uw bijdrage voor dit herfstnummer. Doet u mee?

Namens de redactie,
Ina Metselaar-Bak

Alles was anders, maar het leek zo gewoon

De dienst van afgelopen zondag werd aangekondigd met: "Anders dan anders". Dat was ook zo, de dominee die bij ons zou voorgaan had dienst in een andere gemeente. En zelfs een dominee kan zich niet splitsen.

Dus koppen bij elkaar, wat moeten we? Nou daar waren we eigenlijk gauw uit, want haast was geboden!

Trijnie verving Haye, Carla verving Cobie, Mineke werd gepromoveerd tot 'dominee' Mineke Brouwer. Alleen Sip was ingeroosterd en dat bleef zo. Ook de organist Heije Wubs was op zijn plek en het inmiddels bekende gezicht van Irene gaf ons steun met haar mooie stem.

Er ligt altijd wel een noodpreek op de plank en ook dit keer was dat keurig verzorgd door onze eigen Jantina de Ruiter.

Nou het is allemaal prima gegaan en 'dominee' Mineke Brouwer stond daar als een volleerd predikante. Het enige wat ontbrak was de toga, we moeten maar zorgen dat die voortaan ook op de plank ligt of netjes in de kast hangt.

Des te knapper was het omdat bleek dat Jan en Mineke de vrijdag ervoor 50 jaar getrouwd waren, dus ook weer druk. De dienst werd extra feestelijk afgesloten met applaus en gezang voor het bruidspaar. En bij de koffie een heerlijke gevulde koek!

Complimenten en applaus voor deze mensen die in zeer korte tijd een mooie warme dienst hebben gebracht. Mocht het nog eens voorkomen, wij kunnen ons redden! En alles was anders, maar het leek zo gewoon!

Lieve groet, Joke

Lieve kerkfamilie

Jan en ik waren 30 Juli 50 jaar getrouwd en dat was voor ons huis duidelijk te zien. Een brievenbus vol met lieve kaarten, door het hele huis stonden bloemen. We zijn iedereen die aan ons gedacht heeft op welke manier dan ook zo dankbaar. Het was een prachtige dag.

Groet, Jan en Mineke



Onze felicitaties...

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan gelukkig weer, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).



Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-

-

Geheugensteuntje collecte

U mag in plaats van wekelijks in de collectezak uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28. En voor het plaatselijk werk naar het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02.

U weet dat de nood wereldwijd groot is, maar ook voor het plaatselijk werk is uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk mag u uw bijdrage ook afgeven bij respectievelijk Mineke Brouwer (diaken) of Haije Bouwman (kerkrentmeester). De voorkeur gaat echter uit naar overmaken op de rekeningnummers. U kan dit bijvoorbeeld eenmaal in de maand doen. Dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.