

Zondag 12 september 2021

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Annie de Beurs
Organist : Johan Gootjes
Collectedoel : *PKN*: Missionair werk
Liederen : Lied 212: 1 – 4 Lied 869: 1, 3 Lied 438: 1, 4 Lied 970: 1, 2, 3 Lied: 425
Lezingen : Lezing: Jesaja 61: 1 – 3 Lezing: 1 Korintiërs 12: 1 – 11

Collectedoel Diaconie

Jong en oud ontdekken de kliederkerk



De kliederkerk is inmiddels een begrip. Op ruim 200 plekken wordt regelmatig 'geklieerd': op een creatieve manier bijbelverhalen ontdekken, samen vieren en samen eten. Jong en oud, zoeker en kerkganger trekken hierbij samen op en leren van en met elkaar. Gezinnen met jonge kinderen komen dankzij de kliederkerk (weer) in aanraking met de Bijbel en de kerk. De Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt de kliederkerken zodat zij kunnen groeien als plekken van geloof, hoop en liefde voor jong en oud

Startzondag

Het is bijna zover, de startzondag komt eraan. Dit jaar valt deze zondag op 19 september. De startzondag-commissie heeft met veel enthousiasme een afwisselend programma bedacht. We beginnen met een feestelijke kerkdienst. Na afloop van de dienst is er koffie met iets lekkers. Als u het leuk vindt om iets te bakken voor bij de koffie, dan kunt u dat aangeven op de inschrijflijst. Er komt een spannend spel. Daarna een echte high tea! Tijdens de high tea wordt er ook gezongen. Oude liedjes en favoriete liederen uit het liedboek. U mag een lied doorgeven bij inschrijving, dan wordt er een aantal uitgekozen. Voor het middagprogramma is het nodig om u van tevoren aan te melden. Er ligt een intakelijst in de kerk, bij de uitgang van de Ark, maar u kunt zich ook opgeven bij Mw. Ida Bouman: tel. 0613309069. We hopen dat de startzondag het begin zal zijn van een inspirerend jaar.

Onze felicitaties...

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan gelukkig weer, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-



Ingezonden gedicht

Het roosje

Het roosje bloeit, ik ben de bij, de vrome.
Die schuchter aan de kuise blaadjes nipt,
en dauw en honing uit de bloemkroon wipt
Toch blijft het fris en edel van aromen
Mijn hart van louter liefde gloeit,
als maar mijn roosje bloeit.

Het roosje bloeit God leer de zon te schromen
Opdat de zomertijd slechts traag vergaat:
Als er geen vorst en geweld ontstaat
Wordt mijn geluk in deze roos volkomen
Dan klinkt mijn jubel onvermoeid
Zie, hoe mijn roosje bloeit.

Het roosje bloeit te midden van de rozen
Met zulk een sier, zo liefelijk en licht,
dat ik mij voel in deze tuin verplicht
Geen ander van de bloemen lief te kozen
wijn alles wat hier groeit
In dit, mijn roosje, bloeit!



Bertus Aafjes

Geheugensteuntje collecte

U mag in plaats van wekelijks in de collectezak uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28. En voor het plaatselijk werk naar het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02.

U weet dat de nood wereldwijd groot is, maar ook voor het plaatselijk werk is uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk mag u uw bijdrage ook afgeven bij respectievelijk Mineke Brouwer (diaken) of Haije Bouwman (kerkrentmeester). De voorkeur gaat echter uit naar overmaken op de rekeningnummers. U kan dit bijvoorbeeld eenmaal in de maand doen. Dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.