

Zondag 19 september 2021

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter  
Voorlezer : Joke v.d. Weyden  
Organist : Wil Luiken  
Collectiedoel : Stichting Vluchteling / Noodhulp Afghanistan  
Liederen : Lied 212: 1 – 4 Lied: 117d Lied: 314 Lied 885: 1, 2 Lied: 689 Lied: 422  
Lezingen : Lezing: Daniel 6: 2 – 11 Lezing: Daniel 6: 16 – 24

Zondag vieren wij de startzondag. Deze begint met een feestelijke dienst met het thema 'vrijheid'. Er zijn veel mensen enthousiast in de weer geweest om deze dag voor te bereiden. De commissie bestaat uit: Ida, Cobie, Wijntje, Aris, Mineke, Joke, Annie, Trijnie, Gerry en ondergetekende. Irene komt voor ons zingen.

Achtergrondinformatie bij de lezing.

Tijdens de startzondag lezen we over Daniel in de leeuwenkuil. Het boek Daniel staat bij ons in de Bijbel tussen de profeten, maar Daniel was geen profeet. In de Hebreeuwse Bijbel staat het in de Tenach, bij de geschriften. Het is een boek zoals in het Nieuwe Testament de Openbaring van Johannes, een boek dat onder de noemer van de apocalyptiek valt. Daarom staat het ook vol van dromen, visioenen, symbolen en engelen. Het boek is in verschillende talen geschreven. Het eerste deel heeft het Aramees als grondtaal (hoofdstuk 1 - 7). Het tweede deel werd oorspronkelijk in het Hebreeuws geschreven. (hoofdstuk 8 - 12) en het derde deel in het Grieks. Dit derde deel is niet opgenomen in onze Bijbel, het staat wel in de deuterocanonieke boeken. Sommige Bijbels hebben deze deuterocanonieke boeken opgenomen en die staan dan tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament in.

Op een dag geeft prins Belsassar, een zoon van Nebukadnezar, een feest en tijdens de maaltijd gebruiken zij bekers die uit de tempel van Jeruzalem waren geroofd. Toen schreef plotseling een hand een tekst op de muur in een andere taal. Daniel werd geroepen om uitleg te geven. Er stond menee, menee, tekeel, oefarsien, dat betekent: geteld, gewogen en verdeeld. Het was een waarschuwing van God. Die nacht vielen de Perzen het Babylonische rijk binnen en stierf de prins. Daniel werd ook weer geliefd bij de nieuwe koning. Als iemand succesvol is dan worden er wel eens mensen jaloers. Er werd een list bedacht om Daniel te schaden. Alleen de koning mocht aanbeden worden. Daar kon Daniel natuurlijk niet aan meedoen en zo kreeg hij de doodstraf. Hij werd in de leeuwenkuil gegooid. Vrijheid is niet vanzelfsprekend. ds. Jantina de Ruiter

Lieve mensen,

Denken jullie er nog aan om met de startdag een hoedje mee te nemen?  
Bij het vorige THOMASNIEUWS is het als nagekomen bericht verschenen.  
Maar misschien heeft niet iedereen het toen gelezen.  
Dus graag voor a.s. zondag een hoedje mee, alvast hartelijk dank,

Lieve groet, Joke

## Collectiedoel Diaconie

'Wij laten de wanhopige Afghaanse burgers nu niet in de steek'



"Onze mailboxen en ook de sociale media stromen vol met verhalen over ongekende angst, moord en verlies van alle bezittingen en zekerheden. Ik heb het uiteraard over Afghanistan sinds de terugtrekking van de internationale troepen. ...

In de hoofdstad Kabul zijn vele duizenden gevluchte families neergestreken. Zij hebben behoefte aan alles: onderdak, voedsel, medische zorg. Maar ook in andere delen van het land hebben mensen heel hard hulp nodig.

De situatie in Afghanistan is momenteel ongewis. Onze medische programma's gaan dankzij de inzet van onze lokale medici door. Ik kan u niet vertellen of dat volgende week nog zo is, maar we zetten alles op alles om te blijven helpen.

'We gaan doen wat we kunnen om te helpen, wij laten de wanhopige Afghaanse burgers nu niet in de steek.'  
(Noodoproep Stichting Vluchteling)

Heel hartelijk bij u aanbevolen!

## *Uitleg liturgische bloemschikking Startzondag 2021*

### "Vrijheid"

Twee kringen, groene cirkels met weinig kleur, verbonden met een ijzeren ketting, verbeelden hoe je opgesloten kunt zitten in een kringetje.

Ons leven kan vastlopen in eenzaamheid, ziekte, prestatiedruk, oordelen en angst voor besmetting door corona.

Het bloemstuk daar achter, vol van kleur, verbeeldt de vrijheid en openheid waartoe de gemeente geroepen is.

Met ruimte voor ieders kleur, vertrouwen je te durven openen omdat God ons daartoe bevrijdt en blijft bevrijden.

Zo staan we als gemeente op de drempel van een nieuw seizoen.

Op hoop van zegen en tot eer van God.



## VREDE

Goede God, wij danken U om de vrede  
– nu oorlog voor velen slechts herinnering is –  
voor ieder die zich inzet om die vrede te bewaren,  
soms tegen alles in;

Goede God, wij danken U om het recht  
– de zorg waarmee geoordeeld wordt -  
voor ieder die zich inzet recht te spreken, recht te doen,  
het weerwoord niet schuwt;

Wij bidden U om bezinning op plekken van oorlog  
– het is toch Uw scheepsel dat zo moordt?-  
voor de zovelen die vechten, vluchten,  
rouwen

Wij bidden U om menselijkheid in dagen van onrecht  
– die ander is toch ook zoals wij zijn?-  
voor wie gevangen zit, gemarteld, ter dood veroordeeld,  
wachtend

Goede God, wij bidden U  
levend in dit land van recht en vrede  
dat wij niet verharden in ons eigen gelijk  
dat wij ons oordeel temperen  
over wie van verre komt  
en oorlog en onrecht kent

dat wij van elkaar Uw vrede leren.

Werner Pieterse

## Geheugensteuntje collecte

U mag in plaats van wekelijks in de collectezak uw bijdrage ook overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28. En voor het plaatselijk werk naar het rekeningnummer van het College van Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02.

U weet dat de nood wereldwijd groot is, maar ook voor het plaatselijk werk is uw bijdrage hard nodig. Natuurlijk mag u uw bijdrage ook afgeven bij respectievelijk Mineke Brouwer (diaken) of Haije Bouwman (kerkrentmeester). De voorkeur gaat echter uit naar overmaken op de rekeningnummers. U kan dit bijvoorbeeld eenmaal in de maand doen. Dan zorgen wij voor een eerlijke verdeling.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

