

Zondag 17 oktober 2021

Voorganger : Mw. A. Vader – Terpstra (St. Pancras)
Voorlezer : Gerry de Groot
Organist : Harry Toebe
Collectedoel : *Kia Werelddiaconaat*
Liederen : Lied 280: 1, 2, 3, 4, 7 Lied: 158b Lied: 16b Lied 834: 1, 2 Lied 974: 1, 2, 4, 5
Lied 418: 1, 2, 3 Lied 418: 4
Lezingen : Lezing: Jeremia 31: 31 – 35 Lezing: Matteüs 18: 21 – 35

Vergeven 70 x 7 keer. Hoe doe je dat in Godsnaam?

Vergeven is een moeilijk en gelaagd begrip. Hoe doe je dat als onrecht is aangedaan aan jezelf of aan iemand die je dierbaar is. En mag en kan je iedereen wel vergeven? Wat betekent 70 x 7 maal vergeven? Misschien wel te groot en ingewikkeld om in een ochtenddienst te verkennen. Het raakt aan moeilijke thema's en lastige levensvragen. Toch wagen we ons aan een eerste verkenning vanmorgen en juist in een kerkdienst middels gebed, liederen en een overweging. Een viering voor een eerste aanzet het onderwerp vergeven te overdenken. Het heeft zeker niet de pretentie om volledig te zijn.

Voorganger Aly Vader- Terpstra, geestelijk verzorger.

Collectedoel Diaconie

Kameroen - Samen werken aan een stabiele toekomst

In het noorden van Kameroen kunnen boeren maar vier maanden per jaar zaaien en oogsten: alleen in het regenseizoen. Maar door klimaatverandering zijn de regens onvoorspelbaar geworden: soms valt er te weinig, soms juist te veel. Met steun van Kerk in Actie leert de kerk in Kameroen boeren landbouwmethoden waarmee



oogst meer oplevert. Zo kunnen ze ook in droge perioden overleven. De kerk betreft zowel christenen als moslims bij haar project. Zo stimuleert ze tegelijkertijd een vreedzame samenleving.

Actie voor de Voedselbank West-Friesland

Woensdag 3 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en arbeid. De zondag erna, 7 november, willen we een actie houden voor de Voedselbank West-Friesland. We kerken dan samen met de gemeente THOMAS in Oostwoud.

De Voedselbank West-Friesland helpt huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Vooral door de Corona-pandemie en het wegvallen van inkomen, hebben nog meer huishoudens een beroep gedaan op de voedselbank.

De voedselbank heeft enige voorraad om de voedselpakketten te vullen. Deze voorraad dient echter wel regelmatig te worden aangevuld.

Ze willen graag ontbijtartikelen (pindakaas, hagelslag) in voorraad hebben. Voor het avondeten willen ze graag wekelijks een pasta of rijst maaltijd verstrekken. Ook blikken soep zijn van harte welkom.



Actie

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 7 november producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles bij de Voedselbank terecht komt.

Tevens is op 7 november de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank West-Friesland. Een donatie in geld is ook zeer welkom.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De diakenen van de gemeente THOMAS en de protestantse gemeente Bonifaciuskerk

Theaterdienst Mozes en Aäron zondag 31 oktober 10.00 uur



In dit theaterstuk met als thema "Bevrijding" nemen wij u mee naar het verre verleden. Israël was een slavenvolk geworden. Mensen werden onderdrukt. De bevrijding liet op zich wachten.

Toen werd er een kind geboren: een jongetje!. De Farao had echter besloten dat alle jongetjes van dit volk gedood moesten worden. De Farao wenst zijn dood! Mozes ontsnapt aan de dood. Op wonderbaarlijke wijze gered.

Hoe gaat het tussen Aaron en Mozes? De één slaaf, de ander prins.

Machtigen denken vaak dat zij zich alles kunnen veroorloven.



Ze noemen zich "god".

Waar hebben we dit meer gehoord?

Siep Rienstra en Luuk Klazinga vertolken het leven van Mozes en Aäron.

Ondersteund door Klaas Boonstra (orgel), Jacqueline Jacobs-Pol (viool), Tristan Pol (drum) en Ciska Pol (trompet).



Van de redactiecommissie van Rondom THOMAS

OPROEP

een oproep voor [kopij voor Rondom THOMAS](#)

De kopij moet op 7 november binnen zijn. Graag uw reactie per email naar redactie@pg-thomas.nl. Het 2^e nummer van de 12^e jaargang van Rondom THOMAS is het o.a. kerstnummer en is voor de editie van eind november tot half februari.

Wij als redactiecommissie laten ons weer graag verrassen met uw bijdrage voor dit kerstnummer. Doet u mee?

Namens de redactie,
Ina Metselaar-Bak

Allerzielen

Op 2 november is het Allerzielen en branden we een kaarsje voor een dierbare overledene, dit om op een bijzondere manier iemand te herinneren. We denken dan met elkaar terug aan diegene die we moeten missen.

Daarom staan op dinsdagavond 2 november van 19.00 tot 20.30 uur de deuren van de kerk in Oostwoud open om een kaarsje te branden.



Onze felicitaties...

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan gelukkig weer, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje sturen of even bellen is veiliger!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-
-
-
-



AGENDA:

Woensdag 27 oktober	10.00 uur in De Ark	vergadering College van Kerkrentmeesters
Woensdag 27 oktober	17.30 uur in De Ark	vergadering Kerkenraad
Zondag 7 november	Viering Heilig Avondmaal, Dankdag	
Zondag 7 november	uiterste inzenddatum kopij Rondom THOMAS	

Graag wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl