

Zondag 7 november 2021

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Mineke Brouwer
Organist : Wil Luiken
Collectedoel : Voedselbank West - Friesland
Liederen : Lied 67: 1, 3 Lied 136: 1, 12, 13 Lied 992: 1, 2 Lied 992: 3, 4 Lied: 343
Lied 381: 1, 2, 4 Lied: 408e Lied: 423
Lezingen : Lezing: Leviticus 19: 1 – 2. 9 – 10 Lezing: Marcus 12: 28 - 34

Collectedoel Diaconie

Deze zondag houden we een collecte voor de voedselbank West-Friesland.
De voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is.
De voedselbank zamelt voedsel in dat anders verloren gaat. En zorgt ervoor dat het terecht komt bij de mensen die het het 't hardst nodig hebben.
We bevelen deze collecte van harte bij u aan!
Deze zondag kun u ook meer doen.

Actie voor de Voedselbank West-Friesland

Woensdag 3 november is de (landelijke) dankdag voor gewas en arbeid. De zondag erna, 7 november, willen we een actie houden voor de Voedselbank West-Friesland. We kerken dan samen met de gemeente THOMAS in Oostwoud.

De Voedselbank West-Friesland helpt huishoudens in de regio met de wekelijkse verstrekking van een voedselpakket. Vooral door de Corona-pandemie en het wegvallen van inkomen, hebben nog meer huishoudens een beroep gedaan op de voedselbank.

De voedselbank heeft enige voorraad om de voedselpakketten te vullen. Deze voorraad dient echter wel regelmatig te worden aangevuld.

Ze willen graag ontbijtartikelen (pindakaas, hagelslag) in voorraad hebben. Voor het avondeten willen ze graag wekelijks een pasta of rijst maaltijd verstrekken. Ook blikken soep zijn van harte welkom.



Actie

We vragen aan u om extra boodschappen te doen of wat uit uw eigen voorraad aan te spreken en op 7 november producten voor de Voedselbank mee te nemen naar de kerk. De diaconie zorgt ervoor dat alles bij de Voedselbank terecht komt.

Tevens is op 7 november de diaconiecollecte bestemd voor de voedselbank West-Friesland. Een donatie in geld is ook zeer welkom.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De diakenen van de gemeente THOMAS en de protestantse gemeente Bonifaciuskerk

Zondag

Huub Oosterhuis dicht in 'De tafel der armen': "Wat in stilte bloeit, in de luwte van tuinen onder de hete zon, op de akker, heeft Hij bestemd voor de tafel der armen." Wij vieren deze zondag 'Dankzondag voor gewas en arbeid'. We doen dat samen met de PG Medemblik. Het wordt een feestelijke dienst, waar we samen het Avondmaal vieren. We zamelen voedsel in voor de voedselbank. We mogen geven uit dankbaarheid. Dankbaar dat we kunnen geven dankbaar voor alles wat ons gegeven is. Er zijn weer nieuwe coronaregels, dus we dragen mondkapjes bij het lopen, we houden anderhalve meter afstand en er wordt extra gelet op goede ventilatie. Bij de voorbereidingen van het Avondmaal zijn ook extra voorzorgsmaatregelen genomen. Hopelijk tot zondag, in de kerk of op kerkdienst gemist. ds. Jantina de Ruiter

Bedankt!

Vorige week kreeg ik van de gemeente een prachtige bos bloemen voor mijn verjaardag. Wat een leuke verrassing! Heel hartelijk dank daarvoor. Ook voor de vele mooie en lieve verjaardagswensen die ik mocht ontvangen.

Ze kwamen zelfs helemaal vanuit Oostvoorne! Hartverwarmend. ds. Jantina de Ruiter.



Onze felicitaties

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, vooral met de verontrustende berichten over COVID. Een kaartje sturen of even bellen kan ook!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-



Bericht Commissie Eredienst

Afgelopen dinsdag, 2 november, stonden de deuren van de kerk voor het eerst open om mensen de gelegenheid te geven een kaarsje aan te steken voor een overleden dierbare.

De kerk was sfeervol verlicht en er klonk mooie muziek op de achtergrond.

Of het nu kwam door de onbekendheid of door het slechte weer, het werd helaas niet erg druk.

De mensen die er wel waren hebben het als zeer bijzonder en sfeervol ervaren. Dus hopelijk zullen volgend jaar hier meer mensen gebruik van maken.

Namens de commissie Eredienst,
Cobie Koetsier



Toelichting op de schikking Dankdag voor gewas en arbeid:



*Een rijke oogst van het land:
De zonnebloemen en de gele gerbera's
verwijzen naar het licht van de zon
zonder welk niets kan groeien.*

Daarom:

*Dank voor de vrede
dank voor de rust
dank voor de stilte
dank voor de Heer
dank voor God
dank voor vreugde
dank voor de bloemen
voor groente en fruit
dank voor de zon
dank voor de liefde
de Bijbel de bron
dank voor Jezus
dank voor de kerk
dank voor elkaar
dank overal.*

Van de redactiecommissie van Rondom THOMAS

OPROEP

een oproep voor [kopij voor Rondom THOMAS 12-2](#)

het is de laatste dag dat u kopij kunt inleveren voor het Kerstnummer van Rondom THOMAS, voor de editie van eind november tot half februari. Graag uw reactie per email naar redactie@pg-thomas.nl

Wij als redactiecommissie zijn blij met de reactie van gemeenteleden. Het is fijn om te merken dat u aan onze oproep om kopij gevolg geeft, en voor diegenen die ook nog iets willen insturen voor RTh: het kan alleen vandaag nog!

Namens de redactie,
Ina Metselaar-Bak

AGENDA:

Dinsdag 9 november	Geloven Samen	14.00 uur
Woensdag 24 november	verzendklaar maken en rondbrengen Rondom THOMAS, v.a.	11.00 uur
Woensdag 24 november	vergadering kerkenraad	19.30 uur
Woensdag 15 december	vergadering kerkenraad	17.30 uur

Graag wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl



Om de liefde

Om de liefde van wie zorgt
voor een ouder, een geliefde, een kind.
Om de mildheid voor elkaar
– jij zo anders dan ik.
Om de troost in de stilte,
het geloof en de hoop
danken wij U.

Om kracht en moed voor wie werkt
waar het nu meer dan ooit nodig is.
Om geduld en liefde voor wie thuis
tegen de muren opklimt.
Om Uw nabijheid voor wie eenzaam is
en de lange dagen telt,
bidden wij U.

Wie wij ook zijn,
wat wij ook doen of geloven:
past U een beetje op ons
en op wie ons lief zijn?



Werner Pieterse – uit het boekje: U die voor mij uitgaat