

Zondag 21 november 2021

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Joke v.d. Weyden
Organist : Heije Wubs
Collectiedoel : Collecte Protestantse Kerk: Omzien naar elkaar!
Liederen : Lied 217: 1, 2, 4 Lied 105: 1 Lied 90a: 1, 2, 6 Lied: 343 Lied 730: 1, 3 Lied: 422
Lezingen : Lezing: Psalm 24 Lezing Mattheüs 5: 1 – 12a

Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Zondag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar. We noemen dan met eerbied en liefde de namen van de mensen uit onze gemeente die het afgelopen jaar gestorven zijn.
We staan ook stil bij de mensen die wij moeten missen in ons eigen leven. Het is traditie dat we dan allemaal de kans krijgen een kaars aan te steken voor de mensen aan wie wij denken.
Vanwege de aangescherpte regels doet de diaken dit voor ons. Als u daarnaast persoonlijk een kaarsje wilt aantekenen, kan dat vooraf aan de dienst. De kaarsenstandaard uit het stiltecentrum staat vooraan in de kerk. U kunt daar een kaarsje aansteken. Dit lichtje blijft dan de hele dienst branden.
Deze zondag staan we stil bij wie gestorven zijn, maar daarbij ook bij het uitzicht op het eeuwig leven. Dat uitzicht is verbonden met het feest van Advent. Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt als het ware de overstap van de dood naar het leven gemaakt. ds. Jantina de Ruiter

Coronaregels

We mogen gelukkig nog samenkomen in de kerk. Wel is er weer de plicht om bij beweging een mondkapje te dragen en de anderhalve meter aan te houden. We mogen zingen, maar het advies is om dat een beetje ingetogen te doen. Zondag zijn er naast het zingen ook een aantal mooie luisterliederen. Het koffiedrinken na de dienst laten we voorlopig even vervallen, maar zo snel als dat weer kan doen we dat natuurlijk weer.

Collectiedoel Diaconie

Een luisterend oor, een vriendelijk woord, een arm om de schouder. Oog hebben voor mensen binnen en buiten de kerk is een belangrijk onderdeel van gemeentelijke taak. De Protestantse Kerk in Nederland stimuleert gemeenten in hun pastorale taak, onder andere door het steunen van gedachtenismomenten waarbij de kerk ruimte biedt aan alle wijk- of dorpsbewoners die in het afgelopen jaar te maken hebben gehad met verlies en rouw. De kerk als vindplaats van geloof, hoop en liefde ten voeten uit.
Vandaag is het Eeuwigheidszondag. Daarom collecteren we voor pastoraat, bijvoorbeeld voor mensen die te maken hebben met rouw en verlies

Tekst behorend bij de schikking laatste zondag kerkelijk jaar 2021



Verlies draag je zelf, maar niet alleen.

Vandaag is het de laatste zondag van het kerkelijk jaar.

Deze dag wordt ook wel eeuwigheidszondag genoemd.

De tijd is vol. We gedenken de mensen die van ons gingen.

Zij leven voort in Gods heerlijkheid. Wij noemen hun namen.

Zij zijn door een gekleurd lint verbonden aan de Paaskaars.

Wij gedenken hun leven door een kaars te ontsteken aan het licht van Christus.

Zo is er verbondenheid met de hemel en de aarde.

God is eeuwig. Jezus is onze voorspraak en de Heilige Geest wil de Trooster zijn.

Namen in het licht:

Als jouw naam klinkt

zie ik even

hoe je liep en wat je zei

wat er altijd is gebleven

van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt

stroomt er water

uit mijn ogen door mijn ziel.

Onze dromen, plan voor later,

tijd die in het water viel.

Nu jouw naam klinkt

komt tot leven

hoe jij mij hebt meegemaakt,

mee geschapen, weggegeven,

mijn bestaan hebt aangeraakt.

Nu jouw naam klinkt

wacht ik onder

Onze levens eens een band.

Ook al voelt nu alles zonder,

God brengt ons weer in verband.

Tekst: Michiel de Zeeuw

Bedankt

Ik wil jullie hartelijk bedanken voor alle felicitaties voor mijn verjaardag.
En ik wil ook graag zeggen hoe fijn ik het vond dat zoveel mensen reageerden na de geboorte van mijn lieve achterkleinkinderen Kikkie en Daen.



Lieve groet aan jullie allen, Dora Sint

Ingezonden gedicht:

Men zegt

Men zegt
het is beter zo
het was niets meer

maar jij was het
alles voor mij.

Men zegt:
ze kende je niet meer
ze was al weg

maar ik zag je nog
je was nog bij mij.

Men zegt:
iedereen gaat dood
eens komt die tijd

maar ik had nog geen haast
elk uur was nog kostbaar.

Men zegt:
je moet loslaten
je moet verder

maar ik bewaar je
waar stilte spreekt
waar niemand komen kan.



Marinus van den Berg

Uit het boekje 'Ik bewaar je' van de PKN

Onze felicitaties

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan, maar we moeten weer héél voorzichtig zijn, vooral met de verontrustende berichten over COVID. Een kaartje sturen is veiliger of even bellen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondon THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:

-
-
-
-
-



Aan de bezorgers van Rondon THOMAS

Het is deze week zover dat dankzij de bezorgers gemeenteleden en belangstellenden een nieuwe Rondon THOMAS bezorgd krijgen. Een oproep aan de trouwe bezorgers om woensdagmorgen 24 november hun stapeltje te komen halen tussen 11 uur en half 12 in De Ark in Oostwoud. We zorgen – zo je wilt – altijd voor een kopje koffie. Als je niet kunt komen, zorg je dan zelf voor een vervanger?

De redactiecommissie.

AGENDA:

| | | |
|----------------------|---|-----------|
| Dinsdag 23 november | vergadering diaconie, in De Ark | 15.30 uur |
| Woensdag 24 november | verzendklaar maken en rondbrengen Rondon THOMAS, v.a. | 11.00 uur |
| Woensdag 24 november | vergadering kerkenraad | 19.30 uur |
| Woensdag 15 december | vergadering kerkenraad | 17.30 uur |

Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

