

Zondag 12 december 2021

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Gerry de Groot
Muziek : Zie: het scherm
Collectedoel : Kerk in Actie – Binnenlands Diaconaat
Liederen : Lied 442: 1 Lied: 36a (2x) Lied 418: 1, 2
Lezingen : Lezing: Sefanja 3: 14 – 20 Lezing: Lucas 3: 7 – 18

Adventscollecte

Een stabiel huis voor kinderen

In Nederland zijn ongeveer 45.000 kinderen uit huis geplaatst. Ze maakten in hun Jonge leven al te veel mee. In De Glind, een klein dorpje in het midden van Nederland, kunnen 120 van deze getraumatiseerde en kwetsbare kinderen wonen en werken aan hun toekomst. In jeugdorp De Glind gelooft men sterk in de helen- de kracht van een stabiel gezinsleven. Verspreid over het verder heel gewone dorp staan 28 gezinshuizen waar deze kinderen een veilig thuis vinden. We raden deze collecte weer van harte bij u aan!

De derde zondag van de Advent, zondag Gaudete.

Deze naam betekent 'verheugt u' en komt uit de brief van Paulus aan de Filippenzen (4:4) "Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd."

We mogen ons verheugen. Toen ik de tekst over Johannes de Doper aan het voorbereiden was, moest ik eerst even aan het omgekeerde denken. Johannes begint namelijk nogal stevig. Wanneer de tekst klinkt komt bij mij de neiging op om even recht op te gaan zitten en me schrap te zetten. Wordt het vandaag een goede of een slechte boodschap?

In onze tijd leren managers en zorgverleners dat een 'slecht nieuws gesprek' zorgvuldig gevoerd moet worden. We zien dat ook terug op tv, wanneer Rutte en de Jonge ons vertellen dat nieuwe maatregelen nodig zijn. Dat wordt met veel voorbereidingen gedaan. Ik vermoed soms zelfs, dat degene die de moeilijkste boodschap moet vertellen, de populaire doventolk Irma achter zich krijgt, maar misschien verbeeld ik mij dat. Slecht nieuws is moeilijk om te ontvangen, maar ook om te brengen. Zondag horen we weer over Johannes de Doper. Hij mag juist goed nieuws brengen. Een fijne boodschap overbrengen, dat is wel iets moois en vergt een stuk minder voorbereiding. Toch doet Johannes het wel op een bijzondere manier. Zijn toehoorders kregen de volle laag. Dat hadden zij vast niet zien aankomen. Toch is het goed nieuws dat hij komt brengen. God brengt redding, de Messias is onderweg. Daarnaast geeft hij nog bruikbare tips over hoe we ons kunnen voorbereiden op de komst van de redder. Het is goed nieuws. Wij mogen ons verheugen. ds. Jantina de Ruiter

Toelichting op de liturgische schikking van de 3^e Advent 2021.

Wie twee stel onderkieren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.
(Lucas 3:17)

Als je de toespraak van Johannes begint te lezen, kun je je maar zo afvragen waar het eindigt. Vruchten voortbrengen, een komend oordeel, een bijl die aan de wortel ligt. Stevige woorden, maar wat bedoelt Johannes ermee? Dat is precies de vraag van de aanwezigen: "Wat betekent dit concreet? Wat moeten we doen?" Johannes maakt grote woorden klein: heb je twee stel onderkieren, dan geef je een daarvan aan wie er geen heeft. Voor je eten geldt hetzelfde. Het koninkrijk van God is geen luchtftieserij. Geen grote woorden over een ideaal dat nooit werkelijkheid kan worden. In het koninkrijk van de Heer draait het om een toekomst die nu al begint door wat wij doen: delen van wat je hebt, genoeg nemen met wat je krijgt.

Als je veel hebt... deel dan met de ander. Tussen de stralen plaatsen we korenaren. Granen waar brood van wordt gemaakt. Voor de schikking van de opgaande zon liggen gebakken broodjes.

De meditatieve tekst luidt: *Deel met elkaar het brood, het leven in het volle licht.*



Gebed

Overvloedige God,
in een wereld vol tekort,
op een aarde waarin het iedereen van alles ontbreekt,
komen wij tot U,
bron van leven,
bron van overvloed .

Christus zegt dat U geen steen geeft
wanneer we brood nodig hebben.
U weet wat wij nodig hebben.

Telkens weer heeft U zich laten zien
als een God die met mensen meegaat,
op mensen betrokken is
en mensen overvloedig liefheeft.

Wij bidden U: laat ons uw betrokkenheid ervaren.
Maar meer nog:
help ons om in deze hongerige wereld te zijn
als Uw Zoon die Brood des Levens genoemd werd .
Help ons om in navolging van hem gevangenen te bezoeken,
zieken te verzorgen,
armen bij te staan,
radelozen te bewaren,
verdrietigen te troosten
angstigen gerust te stellen.
Om zo beeld te zijn van Uw liefdevolle Vaderhart.

Laat Uw koninkrijk van vrede en recht dichterbij komen in ons leven.

In Jezus `naam.

Amen

Ds. Jan Visser

Predikant binnen de Protestantse Kerk
Naast Theologie studeerde hij Toegepaste Ethiek
verbonden aan de Gereformeerde Kerk te Ermelo
Hij verzorgde cursussen Ethiek voor de Universiteit Utrecht
en voor Hogeschool Windesheim.



Bericht over de jeugd kerstdienst van kerstavond 24 december - 18.45u

Er is weer een enthousiaste groep kinderen bezig met de kerstdienst. Wij hopen dat u zin heeft om te kijken bij Kerkdienst Gemist.

Wij zijn met musical liedjes bezig om het kerstverhaal in het kort te vertellen. Maar ook wordt er even bij stil gestaan hoe kinderen misschien kerst beleven. De dienst begint een kwartier eerder omdat Johan en Rita ons verblijden met Kerstliederen en om zeven uur begint de jeugddienst.

Van Harte welkom om online te kijken en genieten met ons. De kinderen zijn echt enthousiast, of het helemaal goed komt blijft nog even spannend.

Volgende week hoort u meer van ons.
Groetjes van Kinderen, Coby en Age



Voor hen die verloren lopen

God, wij vragen U:
vind hen die verloren lopen,
die gescheiden van hen, van wie ze houden,
over grenzen moeten gaan,
uit hun land en weg van hun geboortegrond,
die niet meer weten waarheen.
Vind hen, God.
Gij die altijd hen die verloren raakten
zoekt en beschermt, zoals een kloek haar kuikens.

God, wij vragen u
laat hen die onder ons wonen,
die zich vreemden voelen, onworteld,
een veilige woonplaats vinden
waar hun geschiedenis wordt gerespecteerd,
hun vaardigheden worden erkend,
zodat ze zonder vrees kunnen leven.
Laat ons, God, hun nieuwe thuis zijn,
open ons hart voor hen.

Uit: Medemens 4, Kerk in Actie



Door het coronavirus mogen vluchtelingenkinderen niet naar een gewone Griekse school. Mijn vader vraagt elke dag of ik naar school mag, maar dat is tot nu toe niet gelukt. Ik vind dat heel jammer, want in Syrië hield ik er echt van om te leren. Ik ga wel naar een speciale klas voor vluchtelingenkinderen. Daar krijgen we een paar uur per week les in Engels, Grieks en wiskunde. Dus ik mag niet klagen, want de kinderen die in het vluchtelingenkamp wonen, mogen zelfs niet eens naar deze school.

Ibrahim

Zolang Ibrahim nog niet naar het gewone onderwijs op Lesbos kan, krijgt hij met hulp van Kerk in Actie speciaal onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Dit wordt georganiseerd door Borderline Lesvos. Deze partnerorganisatie van Kerk in Actie heeft een eigen school op Lesbos waar vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen kunnen volgen. Ze zijn vaak jaren niet naar school geweest of hebben nog nooit onderwijs gehad.



Het is mijn droom om ooit in Duitsland te gaan wonen en daar naar school te gaan. Eén van mijn broers is al eerder gevlucht en woont in Duitsland. Het zou zo fijn zijn als de rest van onze familie daar ook met hem zou kunnen wonen. Dat we weer bij elkaar kunnen zijn, zoals vroeger in Syrië.

Ibrahim

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is,
zolang is er ook bidden,
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen

*Uit: Openingen rond geloof, hoop en liefde.
Uitgave Protestantse Kerk 2013*

Onze felicitaties

Ook deze week worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan, maar we moeten weer héél voorzichtig zijn, we hanteren afstand en mondkapje. Een kaartje sturen is veiliger of even bellen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

-
-
-
-
-
-
-
-



Van harte gefeliciteerd allemaal, vooral Mevrouw Bakker uit Hauwert, die 98 jaar wordt a.s. maandag.

ACTIE THOMAS-DECEMBERGIFT: OMZIEN NAAR DE ANDER!



Omzien naar de ander, daar gaat het om bij de Actie THOMAS-decembergift die de diaconie ook dit bijzondere jaar weer organiseert.

Mensen die een steuntje in de rug of wat extra aandacht kunnen gebruiken willen we verrassen met een extraatje, in welke vorm dan ook. Daarvoor hebben we uw hulp nodig. Kent u iemand die een extraatje verdient? Geef dan door wie de diaconie namens u kan verrassen met een attentie die u bedenkt. Dat kan via het formulier dat in de kerk ligt. De formulieren kunnen tot en met zondag 12 december in de afgesloten THOMAS-decembergift-doos worden gedaan. Zo snel mogelijk daarna gaat de diaconie aan de slag met uw suggesties.

U kunt ook vóór 12 december een e-mailbericht sturen naar cvd@pg-thomas.nl. Vermeld daarin de naam van degene die u wilt laten verrassen, de reden, de gewenste attentie en uw eigen naam.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp.

De diaconie

AGENDA:

Woensdag 15 december	vergadering kerkenraad	17.30 uur
Woensdag 12 januari	vergadering College v. Kerkrentmeesters	10.00 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

ALLES KOMT GOED!!

Het duurt nog een hele tijd, maar toch blikken we nu alvast voorzichtig vooruit op de 40dagentijd 2022. Het thema voor die periode is 'Alles komt goed!'.

Dat kan gemakkelijk klinken. En voor veel mensen is het misschien moeilijk te geloven. Tegelijk kunnen het ook woorden van hoop zijn, want God belooft ons een nieuwe wereld zonder pijn en verdriet. Hij vraagt ons om daar nu al iets van te laten zien: door de zieken te verzorgen, de armen eten te geven en de vluchtelingen onderdak te bieden. Door er voor elkaar te zijn.

In de 40dagentijd besteden we extra aandacht aan het doorgeven van glimpjes van Gods nieuwe wereld. We houden een vastenactie voor een goed doel. En we geven een mooie financiële bijdrage aan een aantal andere goede doelen.

Weet u een goed doel voor de 40dagentijd 2022? Geef dat dan aan ons door. Graag ontvangen wij uw suggestie uiterlijk 12 december.

De diaconie