

Zondag 9 januari 2022

Voorganger : ds. N.B. Olde (Zaandam)
Voorlezer : Ina Bak
Pianist : Harry Toebes
Collectedoel : Het Kinder Sponsor Plan
Liederen : Lied 528: 1, 2, 3 Lied 305: 1, 2 Lied 416: 1, 4
Lezingen : Lezing: Johannes 1: 19 – 34



Toelichting op de dienst

voor de zondagsbrief: op de tweede zondag van januari lezen we over de doop Jezus. Waarom ging Jezus voor zijn doop vanuit Galilea, het noorden van Israël, naar de Jordaan in het zuiden? Waar staat de rivier de Jordaan symbolisch voor? Welke betekenis heeft de doop voor ons? Heeft u thuis een herinnering aan de doop van zelf of een familielid? Aan het eind van de preek bekijken we een schilderij van Rembrandt, waar Toon Hermans in zijn boek 'Jezus is jarig' over schreef.

Zie de afbeelding

Collectedoel Diaconie

In Oost Europa zijn de levensomstandigheden voor met name de Roma bevolking vaak nog bijzonder slecht. In sommige gevallen is het voor kinderen zelfs moeilijk om naar school te gaan. Het Kinder Sponsor Plan ziet het als haar Bijbelse opdracht om onder andere deze kwetsbare groep kinderen te helpen. Zij wil de liefde van Jezus Christus uitdragen door zich in te zetten voor de aller armsten. D.m.v. vaste bijdragen van sponsors ontvangen kinderen uit zeer arme gezinnen onmisbare hulp. Wat is het doel?

- Voldoende voedsel en kleding voor gezinsleden.
- Verbetering van schrijnende woonsituaties.
- Geestelijke en praktische ondersteuning.
- Onderwijs voor kinderen.
- Financiële hulp bij medische nood.

Helaas is er zondag nog geen dienst maar U kunt natuurlijk ook een bedrag overmaken.
Diaconie bankrekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28.

Alvast hartelijk dank!

Ingezonden verhaal

Westfries verhaaltje uit :Wie skroift die bloift uit 1991

Kilometers

Er most toch lenegies-an nôdig eres wat an de ouwe pastorie, dein worre, want as een beroepen jonge domenie met z'n anstaande vrouw te plaas bekoiken kwam en't ouwe gebouwen zien had, nam ie meital een beroep van een are plaats an.

Deerom werd er deur de kerkeraad een voorstel an de gemeente dein om een nuw te bouwen. Op een ledevergaring werd er beslôten dat ieder gezin twuntig jaar lang zeuventien-golden-voiftig betale zou.

Toe't nuwe huis er stond most er op de deerop-volgende vergaring, rekening en verantwoording oflaid worre. Allegaar kreges ze een papier weer allies percies opskreven stond. De meiste vonde dat de architect die in Skagen weunde, onwois veul kilometers reden had. De ien rekende uit hoeveul keer of ie d'r weest was, een aar hoeveul ie per kilometer vongen had....d'r kwam gien end an.

De jonge domenie die nag maar kort met z'n vrouw in de nuwe pastorie weunde en nag wainig ervaring had,wist ok niet hoe ie dut varken wasse most. Derk van Jaap van Pieter,een echte nuchtere West-fries ging staan, vroeg 't woord en zai: "Broeders en zusters,leite we met z'n allen heël bloid en dankbaar weze dat deuze man in Skagen weunt en niet in 't nokje van Groningen ! "En metien ging ie weer zitten, 't was efkies stil.Toe werd er vreiselijk lacht en d'r werd met gien woord meer meer over de kilometers praat.

Klaas Zwier



AGENDA:

Woensdag 12 januari	vergadering College v. Kerkrentmeesters	10.00 uur
Dinsdag 18 januari	vergadering diaconie	15.30 uur
Dinsdag 25 januari	vergadering bezogegroep	14.00 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl



Wij wensen iedereen een heel gezond en gelukkig nieuwjaar voor 2022.

Veel liefs van Edi en Lucie Hinterer.

Onze Felicitaties

Ook in dit nieuwe jaar worden de jarigen genoemd. Elkaar bezoeken kan, maar we moeten weer héél voorzichtig zijn, we hanteren afstand en mondkapje. Een kaartje sturen is veiliger of even bellen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer willen weten, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor :

-
-
-
-

