

Zondag 17 juli 2022

Voorganger : Ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Carla Benjamins
Pianist : Johan de Vries
Collectiedoel : Stichting Red een Kind
Liederen : Lied 8b: 0, 4, 5 Lied 217: 1 – 4 Lied: 304 Lied 150a: 0, 2, 0, 4 Lied: 738
Lied 833: 0, 2, 0, 2 Lied: 970
Lezingen : Lezing: 1 Samuel 1: 4 – 20 Lezing: Lucas 10: 38 – 42

Vanuit de gemeente

Nieuws vanuit Frankrijk

Simon heeft een operatie ondergaan omdat hij last had van een ritmestoornis. Alles is goed gegaan en hij voelde zich al direct na de operatie een stuk beter. Hij moet nu verder herstellen. Wij wensen hem vanuit PG THOMAS beterschap. Simon en Marry, een mooie zomer in Frankrijk!

Geloven samen

Deze zomer is er een extra bijeenkomst van 'Geloven samen'. Het thema zal aansluiten bij de startzondag. Er zijn veel mensen op vakantie, dus er is ruimte voor mensen die geen vaste bezoeker zijn (in dat geval graag even doorgeven aan Trijnie). De bijeenkomst is op 10 augustus om half 2 bij mij thuis in Andijk (Dijkweg 409). De eerste gewone bijeenkomst is op 21 september om 14:00 uur in de Ark.

Bij de dienst

Zondag nemen we een kijkje achter de voordeur bij Martha en Maria (Lucas 10). Martha is druk in de weer en Maria zit rustig te luisteren. Wat gebeurt daar allemaal? Eén van de gedachten die een rol speelt in de overdenking is een zin die ik ergens las: "We mogen de ander niet bij zijn of haar roeping wegsleuren, omdat we ons anders eenzaam voelen". De muziek zal aangevuld worden door solo's.

Na de dienst zondag begint mijn vakantie. Ik ga met mijn gezin op reis naar het Zwarte Woud in Duitsland. Op 8 augustus ben ik er weer. Mocht u in de tussentijd iemand willen spreken, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de ouderlingen of met de scriba. Ik wens iedereen een hele goede zomer. ds. Jantina de Ruiter



Collectedoel Diaconie

De komende 6 weken collecteren we voor de stichting Red een kind En dat voor vluchtelingen uit Oekraïne. Onder de vluchtelingen bevinden zich ook heel veel kinderen die door het geweld in hun land moesten vluchten. De impact die deze situatie heeft op kinderen is enorm. Ze zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en hebben alles wat ze hadden achter zich moeten laten. Vaak zijn ze ook getuige geweest van extreem geweld. Veel van de vluchtelingen komen naar Moldavië, vaak zonder geld, kleding en voedsel. Onder de vluchtelingen zijn ook veel moeders met kinderen met een beperking. De opvang die door de overheid wordt geboden, is voor deze groep niet toereikend, Red een kind werkt in Moldavië samen met de stichting *Kom over en Help* en enkele lokale organisaties. Op dit moment ligt de prioriteit op het huisvesten van deze vluchtelingen. Daarnaast biedt Red een kind voedselhulp, medische hulp en transport aan. Inmiddels wordt hulp geboden aan 14.000 vluchtelingen. Daarbij richt deze organisatie zich op hulp aan *kwetsbare kinderen*.

U begrijpt dat dit een geweldig en noodzakelijk doel is. Uw hulp is echt dringend nodig. We sparen 6 weken voor dit doel.

U mag uw gift ook overmaken op de rekening van de diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28.

Bij voorbaat dank,
Foeke, Sip, Ida en Mineke



De verhuizing van Bep Keur

Wat is het toch geweldig dat je in zo'n kleine gemeenschap als de onze een beroep op iedereen kan doen als de nood aan de man is.

Door omstandigheden moest Bep op zeer korte termijn verhuisd worden van het Koggenlandhuis naar Martinus in Medemblik. De instanties waren onverbiddelijk: binnen een week moest ze haar intrek in haar nieuwe appartement nemen. Ik had dus dringend hulp nodig om dit voor elkaar te krijgen! Het heeft me slechts een paar mailtjes en appjes gekost en toen stond er al een groepje mensen uit de Gemeente THOMAS klaar om bij te springen en konden we aan de slag. Vorige week maandag hebben we alles ingepakt, donderdag kwam de verhuizer en vrijdag hebben we alles weer uitgepakt. Afgelopen donderdag hebben we in het appartement in Midwoud nog een dag hard gewerkt om de spullen die niet megingen of mee konden naar Medemblik, te ordenen. En oh, wat maken vele handen dan licht werk en is het ook nog eens gezellig om met elkaar zo'n klus te klaren: 'Wat doen we hiermee?' 'Dit maar bewaren, denk ik?' 'Dit heeft zijn beste tijd wel gehad', 'Dit kan naar de kringloop, vind je ook niet?' 'Dit kan echt weg'. En zo hebben we in goed overleg 16 vuilniszakken kunnen vullen, flink wat spullen voor Noppes apart gezet en nog een aantal zaken, die voor Bep belangrijk zijn, op de stapel 'mee naar Medemblik' gelegd.

Dank je wel Cisca (administratief), Christien, Corrie, Gerry, Marian en Mineke! Gemeente annex verhuisonderneming THOMAS: Toffe Hulpploeg Ondersteunt Met Aanzienlijke Spierballen. Geweldig toch om iets voor een ander te kunnen doen? Dankzij jullie woont Bep nu in Medemblik en zo het zich laat aanzien heeft ze het erg naar haar zin.

En ik weet zeker dat als ik anderen binnen de Gemeente hiervoor benaderd zou hebben, zij ook meteen ja hadden gezegd. Heerlijk om hier bij te horen, lieve groet, Joke

'k Heb mijn wagen volgeladen....

Afgelopen zondag hadden we dhr. Ton Heijboer uit Hoorn, die bij ons voorging. Soms heb je van die diensten, die net even iets anders dan anders zijn. Dat vond ik jongstleden zondag.

Allereerst hield Dhr. Heijboer van zingen, daar hebben we allemaal van kunnen genieten. Het repertoire wierp ons soms terug naar onze kinderjaren.

De preek die onder andere over kibbelende vrouwen ging, sloot hij af met het bekende kinderliedje: 'k Heb mijn wagen vol geladen, vol met ouwe wijven. Toen zij op de marrekt kwamen, begonnen zij te kijven enz. Niet gezellig!

Het tweede couplet geeft echter hoop voor de toekomst: 'k Heb mijn wagen volgeladen vol met jonge meisjes. Toen zij op de marrekt kwamen zongen zij als sijsjes enz.

Dhr. Heijboer bleek ook bekend met Duits repertoire. Aan het einde van de dienst zong hij een Duits kinderliedje, de tekst daarvan was dat je met elkaar, met kleine stapjes, de wereld kunt verbeteren.

Persoonlijk maakte ik tijdens deze dienst twee leuke dingen mee. De bloemen waren voor mij, dat verbaasde mij en direct daarna moest ik lezen. Dus een kleine moeite om gelijk te bedanken en te zeggen dat ik erg verrast was, warm van binnen werd van dit gebaar en dat ik die extra warmte goed kon gebruiken, want ik was vergeten thuis mijn vest aan te doen.

Vervolgens, en dat was het tweede leuke wat mij overkwam, zie ik tijdens de preek ineens mw. Koster-Donker opstaan, zij zat schuin voor mij aan de andere kant van de rij. Zij loopt naar mij toe, trekt haar vest uit en geeft het aan mij, terwijl ze zegt: "Ik heb er twee aan." Als je dat juist in de kerk doet, dan heb je toch wel heel goed begrepen dat als je er van iets twee hebt, je er één weg kan geven, of uitlenen in dit geval. St. Maarten deed het nog rigoureuzer en sneed zijn cape doormidden, maar dat was nu dus niet nodig. Gelijk toen ik het schapenwollen vest aantrok, steeg mijn temperatuur en al gauw waande ik mij in de tropen. Heerlijk! Al met al een bijzondere dienst die mij lang zal bijblijven. Lieve groet, Joke

Onze felicitaties

Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want ohhh, corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333 0073 28

Rekening Collectemunten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373 7251 83

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344 2502 02