

Zondag 24 juli 2022

Voorganger : Mw. Anke van Putten (Wieringen)  
Voorlezer : Ciska Groeneveld  
Pianist : Johan de Vries  
Collectedoel : Stichting Red Een Kind  
Liederen : Lied 8b: 1, 3, 5 Lied: Psalm 138: 1, 2 Lied: Psalm 138: 3, 4 Lied 90a: 1, 3, 6  
Lied 803: 1, 2 Lied 995: 1, 2 Lied 823: 1, 2 Lied 416: 1, 2, 3, 4  
Lezingen : Lezing: Gen 18: 20 – 33 Lezing: Luc 11: 1 – 12

Bij de dienst

Onbeschaamd aandringen.  
Soms heeft zelfs God,  
die al onze gedachten en gebeden reeds kent,  
blijkbaar aansporing nodig  
om ook van onze motivatie overtuigd te raken.

Collectedoel Diaconie

6 zondagen collecteert de gemeente THOMAS voor de vluchtelingen uit Oekraïne. Zondag 24 juli is de tweede zondag.

De organisatie Red een Kind doet veel voor kinderen van deze vluchtelingen. Miljoenen Oekraïners waaronder veel kinderen zijn het geweld ontvlucht. De impact die deze situatie heeft op kinderen is enorm. Ze zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en hebben alles achter moeten laten. Vaak zijn ze getuige geweest van extreem geweld. We zien op de tv en andere sociale media hoe deze oorlog dood en verderf zaait. Veel vluchtelingen komen naar Moldavië. Onder de vluchtelingen zijn veel moeders met kleine kinderen en kinderen met een beperking. De opvang van de overheid is bij lange na niet toereikend. Op dit moment ligt de prioriteit op het huisvesten van vluchtelingen. Daarnaast biedt Red een Kind voedselhulp, medische hulp en transport aan. De organisatie Red een Kind richt zich ook specifiek op kwetsbare kinderen.

De laatste week was de oorlog in de Oekraïne wat minder in het nieuws. Dit mag onze aandacht niet verslappen, want er gebeuren nog steeds vreselijke dingen en mensen gaan nog steeds op de vlucht. Als u zondag niet naar de kerk komt wilt u dan een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL 88 RABO 0333 0073 28

Al vast hartelijk dank voor uw gift!!

## Taalhuis Westfriesland blij met gift van PG THOMAS

In mei hebben we vijf keer gecollecteerd voor Taalhuis Westfriesland. Dat leverde een mooi bedrag op, dat de diaconie heeft aangevuld tot 1.000 euro. Na een telefoontje van penningmeester Sip nodigde het Taalhuis ons uit om de gift samen te vieren.

Op 7 juli werden wij, Mineke, Foeke en Carin, hartelijk en met gebak ontvangen door vijf medewerkers van Taalhuis. Zij vertelden enthousiast over wat het Taalhuis allemaal doet voor laaggeletterden en anderstaligen. En over wat hun eigen rol daarbij is. Verder lieten zij ons het leuke filmpje 'Dit is het Taalhuis Westfriesland' zien.



Ze waren ook geïnteresseerd in (de diaconale activiteiten van) PG THOMAS. En gaven ons daarom alle ruimte om daar ook iets over te delen. Daarna hadden we het officiële moment: de overhandiging van de cheque.

Hoewel we niet voor een specifiek onderdeel van het werk van Taalhuis collecteerden, trok de taalhelp voor Oekraïense vluchtelingen de meeste aandacht. Daarom wordt onze gift daarvoor gebruikt.

Uit het persbericht van Taalhuis:



*Wat zijn wij blij! Protestantse Gemeente THOMAS heeft onze collega Mariska Woudenberg van Taalhuis Westfriesland een cheque ter waarde van € 1.000 overhandigd. Vijf keer heeft PG THOMAS een collecte gehouden voor Taalhuis Westfriesland. Taalvrijwilliger en initiatiefnemer Carin Zwagerman: "In december vorig jaar heb ik Taalhuis al als goed doel voorgedragen. Alle taalhelp aan mensen die daardoor gelukkiger, zelfredzamer, sociaal actiever én gezonder kunnen worden, is namelijk belangrijk. In mei zijn we begonnen met het*

*collecteren voor Taalhuis. Vooral de taalhelp die Taalhuis biedt aan Oekraïense vluchtelingen sprak natuurlijk aan." Het geld komt zeker goed terecht, vertelt Mariska: "De oorlog in Oekraïne is helaas nog in volle gang. Vluchtelingen zullen daarom nog steeds naar Nederland komen en ook naar West-Friesland. Door de Nederlandse taal te leren, kunnen ze zich beter redden in Nederland en zich vooral ook meer thuisvoelen. Met deze donatie kunnen we meer leermaterialen aanschaffen waar onze taalvrijwilligers in de taallessen mee kunnen werken. Zo kunnen we de lessen nog beter en leuker maken. We zijn dan ook heel erg blij en vooral dankbaar dat PG THOMAS ons heeft gekozen als goed doel."*

Iedereen die heeft bijgedragen aan de mooie opbrengst nog een keer hartelijk bedankt!



Heel hartelijk bedankt voor het prachtige veldboeket,  
dat ik mocht ontvangen.

Lieve groeten van Lucie Hinterer

## Onze felicitaties

Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want ohhh, corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor :

-  
-  
-



## AGENDA:

21 augustus	inleveren kopij Rondom THOMAS nr. 13 - 1	
24 augustus	vergadering Taakgroep erediensden	14.00 uur
11 september	STARTZONDAG	10.00 uur
21 september	Geloven Samen Iedereen is welkom: Dijkweg 409, Andijk	13.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: [ina-bak@hetnet.nl](mailto:ina-bak@hetnet.nl)

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten , Kerk Balans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202