

Zondag 31 juli 2022

Voorganger : Mw. Ina Slot-Broekhuizen (Wognum)
Voorlezer : Mineke Brouwer
Pianist : Johan de Vries
Collectiedoel : Stichting Red Een Kind
Liederen : Lied 8b: 1, 3, 5 Lied 275: 1, 2 Lied 655: 1, 2, 3, 5 Lied 1010: 1 Lied: 833
Lied 942: 1, 2 Lied 1005: 1, 2, 4 Lied: 982 Lied: 425
Lezingen : Lezing: Job 1: 1 – 12 Lezing: Job 1: 13 – 21

Bij de dienst

Troost

Het thema van de dienst op zondag 31 juli is troost. Ik koos voor het verhaal van Job, wellicht vanwege het besef van al het kwaad in de wereld. Het kwaad dat er altijd was, altijd is en wellicht altijd zal zijn.

En ook vanwege de vraag: wat kan ons daarbij troosten?

Vier vrienden van Job komen bij hem om te troosten, ze gaan bij hem zitten zonder woorden en wachten. Heeft troost iets te maken met wachten in stilte?

Simone Weil, een religieuze denker die in 1943 overleed, dacht midden in de oorlog diep na over het verhaal van Job. Ze zag haar relatie met God als een vorm van wachten. Ze zei: 'Ik wacht niet op troost, alleen op het gevoel dat Hij er is.'

Job verlangt een antwoord van God. Uiteindelijk komt de stem van God tot hem in een storm. Het boek Job is een verhaal waarin vertroosting mogelijk is omdat de hemelen niet zwijgen.

Vriendelijke groet,
Ina Broekhuizen-Slot

Onze felicitaties

Dit zijn de jarigen komende week.. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want ohhh, corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen, zelfs op Notweg 7 bleven we er niet van verschoond. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rndom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor :

-
-



Collectedoel Diaconie

Het is inmiddels de derde zondag dat we collecteren voor de vluchtelingen uit de Oekraïne. De oorlog duurt inmiddels 5 maanden en er is nog geen zicht op het beëindigen van deze oorlog. Daarom is hulp aan de vluchtelingen uit de Oekraïne nog steeds nodig.

De Thomasgemeente collecteert daarom voor de stichting Red een Kind. Deze organisatie doet veel voor kinderen van vluchtelingen. Miljoenen Oekraïners zijn hun land ontvlucht. De kinderen zijn weg uit hun vertrouwde omgeving en hebben alles achter moeten laten. Vaak zijn ze getuige geweest van extreem geweld.

Veel vluchtelingen komen naar Moldavië. Vaak zonder geld, kleding en voedsel. Onder de vluchtelingen zijn vaak moeders met kleine kinderen en kinderen met een beperking.

De hulp van de overheid in Moldavië is vaak niet toereikend. De stichting Red een Kind werkt in Moldavië samen met de stichting Kom over en help en enkele lokale organisaties.

Op dit moment ligt de prioriteit op het huisvesten van deze vluchtelingen. Daarnaast biedt Red een Kind voedselhulp, medische hulp en transport aan. Daarbij richt de organisatie Red een Kind zich specifiek op kwetsbare kinderen.

Leuk om nog even te vermelden dat de Oekraïne ondanks zeer moeilijke omstandigheden afgelopen donderdag toch Onafhankelijkheidsdag heeft gevierd.

Laten we de mensen in de Oekraïne niet vergeten!!

U kunt als u niet naar de kerk komt toch een gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

Diaconie PG THOMAS
NL 88 RABO 0333 0073 28

AGENDA:

10 augustus	Extra Geloven Samen Iedereen is welkom: Dijkweg 409, Andijk	13.30 uur
21 augustus	inleveren kopij Rondom THOMAS nr. 13 - 1	
24 augustus	vergadering Taakgroep erediensten	14.00 uur
11 september	STARTZONDAG, kerkgebouw Oostwoud	10.00 uur
21 september	Geloven Samen	14.00 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl



Aan de leden van de THOMAS Gemeente en aan de Diaconie

Namens de besturen van Permata Hati, Stichting Kartini en de kinderen in Malang, heel hartelijk dank nogmaals voor de cheque met daarop dat prachtige bedrag van 1117,22 euro die wij zondag bij u in ontvangst mochten nemen. Het bedrag is inmiddels op onze rekening bij geschreven.



Een heel fijne opbrengst van de door uw gemeente gehouden 6 collectes ten bate onze stichting en met name voor het Schoenenfonds.

Het draagt bij om alle kinderen welke tot ons project behoren in Malang van nieuwe schoenen te voorzien zodat zij ook naar school mogen! Nogmaals dank aan u allen voor dit mooie initiatief en dat wij ook kort na afloop van de dienst iets mochten vertellen en wel door onze voorzitter Mevr. Allart.

Met een zeer vriendelijke groet aan u allen.
Namens bestuur STICHTING KARTINI Richard Taman-secretaris



Wij zijn heel blij met deze prachtige uitkomst en wensen deze stichting alle goeds.

Zonder schoenen kunnen ze niet naar school Nu houdt niets ze meer tegen.

Namens de diaconie heel hartelijk bedankt. Foeke Sip Ida en Mineke, Carin hartelijk bedankt voor het maken van de mooie cheque.

Mededeling

Woensdagmiddag 10 augustus 's middags om 14.30 uur Gespreksgroep bij ds. Jantina thuis

Deze zomer is er een extra bijeenkomst van 'geloven samen'. Het thema zal aansluiten bij de startzondag. Er zijn veel mensen op vakantie, dus er is ruimte voor mensen die geen vaste bezoeker zijn (in dat geval graag even doorgeven aan Trijnie). De bijeenkomst is op 10 augustus om half 2 bij mij thuis in Andijk.(Dijkweg 409).

De eerste gewone bijeenkomst is op 21 september om 14:00 uur in de Ark.

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202