

Zondag 2 april 2023

Voorganger	: R. Pasterkamp, kerkelijk werker Hemelum
Voorlezer	: Mineke Brouwer
Organist	: Johan de Vries
Collectedoel	: Artsen zonder grenzen
Liederen	: Lied 122: 1, 3 Lied 512: 1, 2, 3, 4 Lied 314: 1, 2 Lied 314: 3 Lied 365: 1, 2 Lied 416: 1, 2, 3 Lied 416: 4
Lezingen	: Lezing: Mattheus 17: 22, 23 Lucas 7: 36 – 50

“Je zonden zijn vergeven, ga heen in vrede” (Lucas 7 vers 48).

Onderzoekers schatten dat mensen gemiddeld twee uur per dag met hardnekkige schuldgevoelens bezig zijn. Denk aan het schuldgevoel richting je ouders, je vrouw, je man, je kind, de schepping, je naaste of God.

Waar komen die schuldgevoelens vandaan en hoe ga je er mee om?

Is dat knagende schuldgevoel te doorbreken?

In deze geschiedenis uit Lucas 7, komt er een vrouw, die bekend stond als zondares, bij Jezus die zijn voeten met olie zalft.

Ook heeft zij – heel ongepast! – haar haren losgemaakt om zijn voeten droog te maken.

Maar wat het meest opvalt zijn haar tranen.

Haar tranen vloeien hartstochtelijk!

Zo toont ze haar berouw (en haar geloofsvertrouwen).

Deze vrouw durft haar eigen hart te onderzoeken en weet waar zij met haar schuldgevoelens, gastvrijheid en liefde heen moet!

Er was maar één optie overgebleven; Jezus .

Deze situatie laat zien wat er gebeurt wanneer Gods vergeving u, jou en mij bereikt.

Wanneer zijn koninkrijk doorbreekt, gebeuren er verrassende dingen.

Blinden gaan zien, lammen wandelen, doden staan op en aan armen wordt het bevrijdende Evangelie verkondigd.

Gebouwen en tradities gaan overboord, vergeving en liefde zijn het nieuwe normaal en mensen komen tevoorschijn zoals God hen ziet, niet zoals de maatschappij ze ziet of gemaakt heeft.

“Simon (de Farizeeër die Jezus had uitgenodigd), zie je deze vrouw” ? vraagt Jezus. Ja zien we haar en hoe zien we haar ?

Met de ogen van Jezus (schepsel van God) of beoordelen we haar naar wat ze gedaan heeft ?

Er is altijd, toen en nu, weerstand tegen genade en vergeving maar deze vrouw kan opstaan in een nieuw leven (zonder schuldgevoel): ‘Ga in vrede’!

Reijer Pasterkamp



Collectedoel diaconie



Ook deze week collecteren voor Artsen zonder grenzen.

Artsen zonder grenzen is een wereldwijde organisatie die hulp biedt. Zij verlenen nodige medische zorg, psychologische begeleiding en voldoen aan de eerste levensbehoefte zoals eten, drinken en onderdak in noodsituaties en conflictgebieden ook daar waar andere organisaties worden geweerd zoals in Syrië.

Het nieuws heeft plaatgemaakt voor onze eigen landelijke politieke situatie.

Maar financiële ondersteuning blijft hoogstnoodzakelijk.

Na het lenigen van de eerste noden is het nodig verdere zorg te verlenen wat kan bestaan uit bemensen van ziekenhuizen waar te kort medisch personeel is, bestrijden van epidemieën, psychosociale zorg, voor kinderen en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Wilt u meer weten over de activiteiten van artsen zonder grenzen ga dan naar hun website: artsenzondergrenzen.nl

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Ingezonden tekst



Liturgische Schikking 6^e Zondag Veertigdagentijd 2023.



Tussen de kronkelwilgtakken zijn allerlei geurende kruiden zoals lavendel, rozemarijn en eucalyptus geplaatst.
Deze groene kruiden verwijzen naar de zalving, de goede geuren.
Verder is er wat buxus tussen de takken gestoken als verwijzing naar Palmzondag!



Meditatieve tekst:

***Kostbare geuren - Voor die Ene
Is voor iedereen - Het goede doen***

Witte Donderdag

Op Witte donderdag is er dit jaar een heel bijzondere viering. De viering zal plaatsvinden in de Ark. We staan op deze avond stil bij de instelling van het Avondmaal. Tijdens de laatste maaltijd die Jezus genoot met zijn vrienden ontstond het Avondmaal. Hij onderwees zijn leerlingen met welke woorden en symbolen zij het Avondmaal moesten vieren.

Wij gaan ook samen eten en in gesprek met elkaar, net als Jezus en zijn leerlingen. Aansluitend vieren we het heilig Avondmaal. Op deze manier ervaren we het deze avond op een andere manier dan anders. We staan zo dicht bij de ervaring die de leerlingen van Jezus hadden toen hij voor het eerst het Avondmaal met hen vierde. Voor de liturgie heb ik dit jaar inspiratie gehaald uit de liturgie van de Didache. Dat is een vroeg-Christelijk geschrift uit de eerste eeuw. Daarnaast is het tafelgebed juist van deze tijd.

Alles bij elkaar duurt ongeveer een uurtje. We beginnen met een korte inleiding over het Avondmaal met een stukje verdieping. Daarna eten we samen de sobere maaltijd (net zoals gebruikelijk graag eigen bord, beker en lepel meenemen), met daarbij iets zoets. Na de maaltijd vieren wij het Heilig Avondmaal. De viering begint om 17:30. Ds. Jantina de Ruiter

Stille Zaterdag

Zaterdagavond begint de Paaswake om 21:00 uur. In de liturgie zien we veel symboliek terug. De overgang van dood naar leven, duisternis naar licht. Het is tijdens de viering buiten donker. We lezen uit de Bijbel en zingen liederen. We staan ook stil bij onze doop. Door de doop zijn wij verbonden met Christus en Hij is het licht in de wereld. ds. Jantina de Ruiter.

Ingezonden gedicht



Een bericht van overlijden

Op 24 maart JI. is overleden

Jan Cornelis Nes

De heer Nes woonde heel tevreden in zijn mooie huisje aan de waterkant aan het Oosteinde in Oostwoud.

Hij was belijdend lid van de Gemeente THOMAS, hij was 79 jaar.

Het afscheid, condoleren en de uitvaart hebben inmiddels plaats gevonden.

Ds. Jantina de Rooter en Trijnie Korver zijn namens PG THOMAS naar de condoleantie geweest.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, verdere familie en vrienden veel sterkte met het verlies.

Palmpasen.

Deze zondag is het zover.

Wij viere Palmpasen.

De zondag rond het verhaal van de intocht van Jezus te Jeruzalem.

De intocht op een ezel omdat Jezus een Koning wilde zijn zoals God het heeft bedoeld.

Rechtvaardig, dienend en dichtbij tussen de mensen zodat je hem kunt aanraken, met hem kunt praten, kwetsbaar.

Niet hoog te paard om macht uit te stralen en te etaleren hoe onaantastbaar je bent, zoals dat destijds bij de rol van de Koning hoorde.

De mensen waren uitzinnig van vreugde.

Zij zwaaiden hem met palmtakken een welkom toe,

legden hun mantels en kleden op de grond bij wijze van een rode looper.

Het was groot feest, eindelijk hoop in een donkere tijd.

Ook wij vormen een optocht met onze versierde palmpaasstocken en gaan zingend de kerk binnen. en ja natuurlijk weten wij allang dat het beter werkt om vriendelijk tegen elkaar te zijn.

Maar soms mislukt dat wel eens.

Dan mag je weten dat Jezus zegt: 'Probeer het morgen maar weer, dan zal je zien dat het beter gaat.

We hopen op een mooi feest met elkaar.

Tot zondag.

Rosalie, Lindy, Ilona, Annika, Trijnie en Janny die er dit jaar niet bij kan zijn.

Lieve mensen,

Het is alweer bijna Pasen en we willen onze traditie voortzetten met het paasontbijt.

Op eerste Paasdag om 9.00 uur staat er weer een heerlijk ontbijt klaar.

Er zijn ook weer croissants, gesponsord door de Spar.

Er ligt vanaf een intekenlijst klaar bij de uitgang van de Ark.

Laten we er een gezellig en mooi begin van Pasen van maken.

Groetjes van de diaconie



Ontbijt

De zeven kruiswoorden

Voor de lijdensstijd is veel, vooral koormuziek, geschreven. Veel componisten hebben zich laten inspireren door het lijdensverhaal en hebben daar prachtige muziek op gemaakt zoals Bach, Händel, Telemann en vele anderen. Charles Gounod en César Franck hebben het anders aangepakt. Zij hebben niet het lijdensverhaal als uitgangspunt gekozen maar slechts de woorden die Jezus heeft gesproken aan het kruis. Het is hen daarbij niet gegaan om het verklanken van een dramatische gebeurtenis. Zij hebben gezocht naar geestelijke verdieping die achter de kruiswoorden gevonden kan worden en waar de mensheid geestelijk rijker van kan worden.

Op zondagmiddag 2 april klinken deze kruiswoorden bij een vesper in de kerk van Oostwoud.

VESPER IN DE KERK VAN OOSTWOUD
ZONDAG 2 APRIL 2023 AANVANG 16.30 UUR



Nieuwe West-Friese Cantorij
o.l.v. Tineke Broers

Johan Gootjes (piano)

ds. Chris Mataheru (voorganger)

(Collecte bij de uitgang)

Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



LIEF EN LEED

Op zondag 19 maart waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet en felicitaties van PG THOMAS bestemd voor



AGENDA:

Zondag 2 april	voor de kinderen: Palmpasen stokken maken	10.00 uur
Zondag 2 april	Vesper m.m.w. Nieuwe West-Friese Cantorij Johan Gootjes en ds. Chris Mataheru	16.30 uur
Donderdag 6 april	Speciale viering met sobere maaltijd en Avondmaal - Aansluitend vesper	17.30 uur
Vrijdag 7 april	Goede Vrijdag, dienst met gemeenteleden	19.30 uur
Zaterdag 8 april	Stille Zaterdag: kerkdienst	21.00 uur
Zondag 9 april, 1 ^e paasdag	Paasontbijt Aansluitend kerkdienst	9.00 uur 10.00 uur
Zondag 16 april	Elvisdienst met ds. Fred Omvlee, vlootpredikant in Den Helder	10.00 uur
Vrijdag 21 april	Zin in Film in Woudrust, Oostwoud	19.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Informatie volgende dienst op 9 april:

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Joke v.d. Weyden
Pianist : Johan de Vries

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

