

THOMASNIEUWS

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen

Zondag 4 juni 2023

Voorganger : Ds. B. Olde uit Zaandam
Lector : Marian van Klaveren
Organist : Johan de Vries
Collectedoel : Hulp aan ouderen in Moldavië
Liederen : Lied 276: 1, 2 Lied 305: 1, 3 Zie verder: projector Lied 802: 1, 4
Lezingen : Lezing: Mattheus 6: 25 - 33

Collectedoel diaconie



Diaconale collecte voor hulp aan ouderen in Moldavië.

Vanwege de grote armoede in Moldavië werken veel inwoners in het buitenland. Kinderen en ouderen blijven vaak alleen achter. Kerken willen er voor deze kinderen en ouderen zijn, maar hebben weinig geld. Ouderen hebben vaak slechte woonomstandigheden en matige gezondheid waardoor ze afhankelijk zijn van hulp van anderen. Over het algemeen zijn er zeker in de dorpen weinig actieve kerkleden. Kerk in Actie ondersteunt kerkelijke gemeenten met training, advies en financiën bij het opzetten van lokale diaconale initiatieven. Kinderen en jongeren worden getraind om eenzame en zieke ouderen te helpen. Andersom bieden ouderen de jongeren, die opgroeien zonder ouders, een plek waar ze met hun verhaal terecht kunnen.

Laten wij ouderen en jongeren in Moldavië via Kerk in Actie de zorg en aandacht die niemand anders hen kan geven door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v diaconie gemeente Thomas

Wilt u meer weten over Kerk in actie kijk dan op hun website: kerkinactie.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

LIEF EN LEED

Op zondag 28 mei waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Twee mooie diensten

Ja, inmiddels alweer twee diensten gehad, één met Hemelvaart en een feestelijke dienst met Pinksteren, allebei door onze eigen Jantina.

De Hemelvaartsdienst was samen met het Vierkant uit Wognum. Jantina vroeg nog of er iemand aan dauwtrappen had gedaan. De animo was niet groot geweest. Vroeger was ik een enthousiaste dauwtrapper, extra vroeg uit de veren en dan naar buiten.

Eigenlijk werd goed duidelijk dat je juist met Hemelvaart een opdracht krijgt. Om zó te leven dat je je geloof uitstraalt, op wat voor manier dan ook. Ik sta er helemaal achter om je geloof uit te stralen. Iets anders is het als mensen hun geloof willen opdringen, daar ben ik erg op tegen. Mijn zus was Jehovah's getuige. Zij verkondigde haar geloof op een manier dat het afstootte. Zelfs toen zij een nieuwe smartphone nodig had betrok zij het geloof er bij door tegen de verkoper te zeggen dat de geheugenkaart van de telefoon wel groot genoeg moest zijn om de hele Bijbel er op te zetten. Op dat moment ging de verkoper de fout in want hij informeerde of zij daar veel gebruik van maakte. Zij greep haar kans en zaagde de goede man door met haar Bijbelkennis. De koop is op dat moment niet door gegaan, hij was murw gepraat. Dus zó moet het niet... Wij noemden dat vroeger zeltjes winnen. Mijn zus en ik belden veel met elkaar, maar er ging geen gesprek voorbij of ik kreeg een stortvloed van Bijbelteksten over me uitgestort. Jammer genoeg is zij er niet meer, ik mis haar en zelfs haar Bijbelteksten.

Na de dienst koffie drinken in het stiltecentrum met een gebakje. Annika hielp met het gebak en dat was heel prettig. Daarna de lunch met soep vooraf. Ja, we kunnen dankzij de nieuwe keuken als het moet een diner serveren. Er waren 27 deelnemers, 11 uit Wognum en 16 van onze eigen gemeente. Jantina en ook weer Annika hadden kaartjes op tafel gelegd om het gesprek wat op gang te brengen. Bij sommige tafeltjes was dat niet nodig, daar ontstond een spontaan gesprek, bij anderen was het een prachtig hulpmiddel. Al met al een hele fijne en mooie dienst!

En toen de feestelijke Pinksterdienst met als thema: Muziek en zingen. Het is namelijk alweer 10 jaar geleden dat de nieuwe liedbundel uitkwam! Veel enthousiasme was er voor deze dienst, er waren zelfs mensen die om 7.15 uur al van huis gingen om op tijd in de kerk te zijn. Dat waren Irene en Rob. Irene had ook een belangrijke invulling in deze dienst. Zij was echt een aanvulling bij de cantorij en zij vertelde wat muziek voor haar betekende en ze zong solo. Heerlijk om dat te kunnen en andere mensen zoveel genot te brengen. Zij gingen ook meteen weer terug naar huis maar ze gaan hun kamp weer opslaan op de camping in Oostwoud, dus we kunnen nog fijn van ze genieten. Ze zijn ook echt één van ons geworden en iedereen is altijd blij om ze weer te zien. Peter vertelde ook wat muziek in zijn leven teweeg heeft gebracht. Muziek en zang is eigenlijk een grote wereldtaal die je met alle nationaliteiten tegelijk kunt beoefenen. Irene zei zeer terecht dat we in coronatijd de zang tijdens de kerkdiensten enorm hadden gemist, net als de gezelligheid van het koffiedrinken. Het lijkt me verschrikkelijk voor een zanger(es) om je stem kwijt te raken. We kennen allemaal wel iemand bij wie dat gebeurd is. Wat een bezit als die dan na verloop van tijd terug is. Een feestelijk dienst dus met veel afwisseling. En terecht kregen ook Johan en Rita een applausje voor hun muzikale bijdrage.

Trijnie trakteerde op gebak omdat haar huis verkocht was. Zij had speciaal deze Pinksterdienst uitgekozen, extra feestelijk! De opkomst was goed en alle tafeltjes in de Ark waren bezet, altijd gezellig om even na te praten. En dan is er toch geen beter onderkomen dan de Ark?

Wim en ik hebben ook een tijdje in de Zaanstreek gewoond en daar was het de zaterdag voor Pinksteren luilak vieren. Proberen om in de nacht met veel lawaai, blikken achter je fiets of trommelgeroffel de mensen wakker te maken. Ook was het gebruik om met Pinksteren je straatje onkruid vrij te hebben gemaakt. En in de Zaanstreek had je ook 'Pinksterdrie' en dan ging je bokkie kopen in Purmerend. Ik geloof dat die laatste traditie er niet meer is, al is er nog wel een veemarkt.

Al met al zijn wij blij met onze mooie Hemelvaart- en Pinksterdienst, die pakt niemand ons meer af.
Lieve groet, Joke

AGENDA:

7 juni	vergadering taakgroep Erediensten	15.00 uur
11 juni	dienst van Schrift en Tafel	10.00 uur
21 juni	vergadering over Startdienst (= op 10 sept.)	14.00 uur
25 juni	velddienst in Wognum (boerderij Welgelegen)	
28 juni	Geloven Samen	15.15 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl

Gemeente beraad zondag 11 juni na de kerkdienst

De kerkenraad wil u graag horen over een bepaalde zaak. Het gaat hier over de groeiende samen werking tussen onze gemeente en de Protestantse Gemeente 'het Vierkant'.

Het onderwerp waar de kerkenraad graag met u wil bespreken is het voorstel om in 2024 steeds op de eerste zondag van de maand een gezamenlijke dienst te houden. Dat betekent dat we eens in de twee maanden geen dienst meer hebben in onze kerk te Oostwoud.

Onze plaatselijke regeling moet dan ook aangepast worden. En dat kan alleen na de gemeente gehoord te hebben.

Graag nodig ik u uit om hier op zondag 11 juni na de kerkdienst met u van gedachten te wisselen, waarna de kerkenraad in haar volgende vergadering een definitief besluit kan nemen.

Met vriendelijke groet
Namens de kerkenraad
Siep Rienstra

Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor :



Informatie volgende dienst op 11 juni:

Voorganger : ds Jantina de Ruiter uit Andijk

Voorlezer : Carla Benjamins

Pianist : Johan de Vries



Voor de website PG Thomas:
scan de QR – code!

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

