

Zondag 19 januari 2023

Voorganger : ds. R. Erkelens uit Alkmaar
Voorlezer : Gerry de Groot
Pianist : Johan de Vries
Collectedoel : Voedselbank West-Friesland
Liederen : Zie projector
Lezingen : Zie projector

Collectedoel diaconie

Dit is de week dat we voor de Voedselbank West-Friesland collecteren.

De Voedselbank West-Friesland helpt waar het echt nodig is. Ze zamelen voedsel in dat anders verloren gaat en zorgen ervoor dat het bij mensen terecht komt die het 't hardst nodig hebben.

Een flink aantal bedrijven levert voedsel aan de voedselbank. Het zijn kwalitatief goede producten die om verschillende redenen niet meer in aanmerking komen voor verkoop. Te veel ingekocht, annulering van een order, afgekeurde verpakking of lichte beschadiging.

Kinderen van klanten van de voedselbank willen ook graag hun verjaardag vieren.

De voedselbank zorgt ervoor dat deze kinderen cadeautjes krijgen en kunnen trakteren op school.

De Voedselbank West-Friesland krijgt geen subsidies en daarom zijn giften en donaties essentieel voor de Voedselbank West-Friesland. Daarom collecteren we 6 weken lang voor de Voedselbank West-Friesland.

Mocht u zondag niet naar de kerk komen dan kunt u altijd een gift overmaken op het volgende rekeningnummer: NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Lieve mensen,

Wat een mooie opbrengst hadden we zondag voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkye en Syrië.

€ 124,50 🙌!!!

Wat er via de bank nog binnenkomt, zal ik U volgende keer vertellen, want er komt nog steeds geld binnen.

Allemaal heel hartelijk bedankt namens de diaconie, Ida



Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig, want corona kan zo weer toeslaan. We merken het om ons heen. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar-Bak (zie Rondom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Ingezonden gedicht

Onze handen

Gelukkig is de mens die tot het einde
handen mag voelen die goed doen.

De hand die met aandacht wast.
De hand die met zorg aankleedt.
De hand die met liefde kamt.
De hand die met tact aanraakt.
De hand die met het hart troost.

Geen mens kan leven
zonder die hand
die teder is,
die behoedt,
die beschermt
en bemoediging uitstraalt.

Tot het einde toe
verlangt de mens naar die hand,
totdat er die andere Hand is,
die alle wonden geneest,
die alle pijn heelt,
die alle tranen wist.

Tot die tijd
kunnen onze handen
een voorproef zijn van die handen,
en handen en voeten geven
aan de liefde
die onmisbaar is.

Marinus van den Berg





Lieve mensen,

Er zijn wat wijzigingen in het aantal sobere maaltijden.
Er zijn nu sobere maaltijden op 22 februari en 15 maart.

Op witte donderdag 6 april hebben we ook een sobere maaltijd, maar ook het avondmaal.

U bent van harte welkom op deze avonden, er ligt een lijst bij de uitgang van de Ark om uw naam in te vullen.

De avonden beginnen om 18.30 u, en op 22 februari is er aansluitend een vesper.

Hartelijke groeten, namens de diaconie, Ida

PASSIEVESPER op Palmzondag
in de kerk van Oostwoud, 2 april 2023, aanvang 16.30 uur

Les Sept Paroles du Christ en Croix
van César Franck en Charles Gounod



De Nieuwe West-Friese Cantorij o.l.v. Tineke Broers
Pianist - Johan Gootjes
Voorganger – ds. Chris Mataheru

AGENDA:

Dinsdag 21 februari	Vergadering diaconie	10.00 uur
Woensdag 22 februari	Aswoensdag, sobere maaltijd aansluitend vesper	17.30 uur 18.30 uur
Woensdag 1 maart	Vergadering Kerkenraad	19.30 uur
Woensdag 8 maart	Ouderlingenoverleg in Andijk	10.00 uur
Woensdag 15 maart	Sobere maaltijd Aansluitend: Samen zingen	17.30 uur
Dinsdag 28 maart	Vergadering bezoekgroep	14.00 uur
Zondag 2 april	Vesper m.m.w. Nieuwe Westfriese Cantorij Johan Gootjes en ds. Chris Mataheru	16.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl



Een beeldende preek

Wat hadden we afgelopen zondag een mooie dienst! Wij begonnen met het zingen van: "Dit is de dag", inderdaad, dit was de dag waarop Siep Rienstra en Luuk Klazinga het overbekende verhaal van Mozes en Aäron speelden. Daarbij begeleid door organist Klaas Boonstra, violiste Jacqueline Jacobs Pol en op drums Tristan Pol. Er waren muzikale intermezzo's, mooi gespeeld!

Ook de kerkgangers werden ingeschakeld en de keuze van de liederen was heel passend.

Er was een heuse waterval en Siep zei zeer terecht: "Mochten er mensen geïnspireerd worden door het geluid van het water, ga rustig naar het toilet". Er ontstond geen stormloop. Wij kregen Mozes en zijn broer Aäron te zien op latere leeftijd, het mandje met Mozes erin werd aan onze fantasie overgelaten. En het lied: "Klein, klein kindje" droeg daar aan bij. Door de tussenliggende teksten ontstond er een prachtig verhaal: Enerzijds letterlijke teksten uit Exodus, uitgesproken door Jacqueline, anderzijds vrije tekst gebaseerd op Bijbelteksten, "tussen de regels door", noemde Siep het. Het waren lappen tekst, geen souffleur en toch weinig hiaten, slechts heel af en toe werd er even op het A4-tje gekeken: petje af! De titel van het eerste deel was Op weg naar de toekomst. Het wonderlijke leven van Mozes, drie jaar was hij toen hij in het paleis kwam wonen. Werd hij een prinsje? Nee, in zijn leven werd hij vluchteling, schaapherder en tot slot geroepene, een wonderlijk leven! Mozes ging langs bij de Farao, een swingend lied, dat door Luuk heel goed werd gezongen.

Toen kregen we: De uittocht met Mozes en Aäron. Een mooi lied: "Ga mee met ons, wie zijn wij zonder U", en het lied "Durven wij de weg van God te gaan en te geloven dat Hij ons nooit in de steek laat?"

En dan is daar: De bevrijding! Wij eindigden met het lied "Sjaloom Chaverim": Vrede, vrienden. Wat komt daarvan terecht? Want door de eeuwen heen zijn er mensen opgestaan die leider willen zijn en krankzinnige ideeën hebben. Mensen worden nog steeds geknecht en dood gemarteld. Mensen die ontheemd zijn en zonder huis en haard hun toevlucht elders zoeken. Maar ja, waar kunnen ze heen?

Een van de laatste liederen van de dienst was: "Zomaar te gaan met een stok in je hand". Ook dat geldt vandaag de dag nog, zomaar te moeten gaan met schamele bezittingen of helemaal niets.

Soms is applaus een inbreuk op de voorstelling, dat voelden de aanwezigen hier ook zo: er werd na afloop niet geklapt. Maar dat ze het applaus verdiend zouden hebben staat vast. En ik denk dat iedereen wel persoonlijk zijn of haar compliment heeft uitgesproken. Heel hartelijk dank! Lieve groet, Joke

Informatie volgende dienst op 26 februari:

Voorganger : ds. Jantina de Ruiters

Voorlezer : Coby Koetsier

Pianist : Johan de Vries

LIEF EN LEED

Op zondag 12 februari waren de bloemen uit de dienst met een hartelijke groet van PG THOMAS bestemd voor



Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202

