

Zondag 26 februari 2023

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter
Voorlezer : Coby Koetsier
Pianist : Johan de Vries
Collectedoel : Artsen zonder grenzen
Liederen : Lied: 216 Lied 905: 1, 2, 4 Lied: 928 Lied: 539 Lied 886: eng,nl Lied: 423
Lezingen : Lezing: Genesis 3: 1 – 9 Matteüs 4: 1 – 11

Bij de dienst

Zondag is de eerste zondag van de 40 dagen. Verleidingen spelen een rol in de teksten, die op het leesrooster staan. Ik wilde eigenlijk een overdenking maken waarin het boek van Esther van Fenema, 'het verlaten individu', een rol speelt. Zij spreekt over de zeven hoofdzonden anno nu. Dat leek met een goed idee bij de teksten van zondag, maar ik werd een andere kant op geleid. Dat kan zo maar gebeuren. U houdt dat dus nog te goed.

Vragen die wel aan bod komen deze zondag zijn: Wat betekent het om als kinderen van God te leven? We hebben het er vaak over, maar wat moeten we er ons eigenlijk bij voorstellen?

Leven wij ons potentieel als vrije creatieve mensen, die in gesprek zijn met God? ...

Staan wij met beide benen in de wereld, maar blijven wij daarin ook gefocust op de mooie dingen die er zijn?

Grote vragen, maar misschien kunnen we hierbij een gebed dat gebaseerd is op uitspraken van Mahatma Gandhi in gedachten houden:

Barmhartige God,

Laten we niet over vooruitgang spreken, wanneer anderen eraan ten onder gaan.

Laten we niet over groei spreken, wanneer anderen erdoor klein gehouden worden.

Laten we niet over vrijheid spreken wanneer dat betekent dat we anderen hun rechten ontnemen...

Laten we enkel dan over verandering spreken, als we ook daadwerkelijk bereid zijn uw Koninkrijk dichterbij te brengen. Zo zullen we in Jezus' naam getuigen van het licht. ds. Jantina de Ruiter

LIEF EN LEED



Collectedoel diaconie



De komende zes weken collecteren we voor Artsen zonder grenzen.

Artsen zonder grenzen is een organisatie die hulp biedt in noodsituaties en conflictgebieden.

Het staat op ons netvlies, de inwoners van Syrië en Turkije zijn overvallen door zware aardbevingen.

Duizenden huizen zijn vernietigd, waardoor heel veel mensen geen thuis meer hebben.

Medische faciliteiten zijn overweldigd door de grote toestroom van patiënten. Er is dringend meer hulp nodig.

De teams van Artsen zonder grenzen werken de klok rond om zoveel mogelijk mensen te voorzien van medische zorg.

Ook wordt er gezorgd voor de eerste levensbehoeften zoals drinken, eten, kleding en dekens.

Door de winterse weersomstandigheden is het daar bar en boos.

Het hoeft geen betoog dat ook nadat de eerste nood is gelynigd er grote behoefte blijft bestaan aan psychosociale zorg en voor mensen die gehandicapt zijn geraakt langdurige revalidatie.

Laten wij Artsen zonder grenzen steunen door uw bijdrage te geven tijdens de collecte, de sobere maaltijd of uw gift overmaken op het volgende rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas

Alvast hartelijk dank voor uw gift!

Lieve mensen,

Een update van wat jullie allemaal gegeven hebben aan de voedselbank:

Collecte in de kerk : € 324,35

Via de bank : € 115,00

Totaal : € 439,35

De diaconie vult dit mooie bedrag aan tot € 1500,00

De collecte voor de aardbeving in Turkije en Syrië voor giro 555 is geworden:

Collecte in de kerk : € 124,50

Via de bank : € 375,00

Totaal : € 499,50

De diaconie vult ook dit bedrag aan tot € 1500,00

De volgende 6 weken collecteren we voor Artsen Zonder Grenzen, die Syrië en Turkije binnen kunnen komen, maar ook in Oekraïne hun werk doen.

De doos bij de sobere maaltijd staat ook klaar voor dit doel.

Hartelijke groetjes, de diaconie



Liturgische Schikkingen 2023.

We zijn gestart met Aswoensdag, waarvan u hier de schikking ziet:

Aswoensdag 22 februari 2023.



Op deze Aswoensdag symboliseren we met groene Buxustakjes een boog van hoop:

"Ontfermend gebogen

Over kwetsbaar en sterfelijk leven

Gekleurd met hoopvol groen"

Onze volgende schikking vindt u hierna:

Nieuwsbrief PG THOMAS, 22^e jaargang, nr. 300, 26 februari 2023
Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com

1^e Zondag 40- dagen tijd 2023.



De lange moeizame weg door de woestijn:

"Uit liefde voor jou

Wandelen in de woestijn

Leeftocht

Het vergezicht"

Onze Jarigen

De jarigen van komende week. Elkaar bezoeken kan, maar we blijven voorzichtig. Een kaartje zenden kan altijd of even bellen of een mailtje sturen!! U weet hoe dat gewaardeerd wordt, misschien heeft u er zelf ervaring mee. Mocht u meer info over adres en/of telefoonnummer, u kunt bellen/mailen naar Ina Metselaar -Bak (zie Rndom THOMAS).

Onze hartelijke felicitaties zijn voor:



Lieve mede gemeenteleden,

Heel hartelijk bedankt voor de verjaardag felicitatie en prachtige bloemen die ik namens jullie uit de handen van Ida heb gekregen!

Jerry'



AGENDA:

Woensdag 1 maart	Vergadering Kerkenraad	19.30 uur
Woensdag 8 maart	Ouderlingenoverleg in Andijk	10.00 uur
Woensdag 15 maart	Sobere maaltijd Aansluitend: Samen zingen	17.30 uur
Dinsdag 28 maart	Vergadering bezoekgroep	14.00 uur
Zondag 2 april Vesper	m.m.w. Nieuwe Westfrieze Cantorij Johan Gootjes en ds. Chris Mataheru	16.30 uur

Alle vergaderingen worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld. Wijzigingen, aanvullingen enz. betreffende de kerkelijke agenda, graag even een berichtje naar: ina-bak@hetnet.nl



PASSIEVESPER op Palmzondag
in de kerk van Oostwoud, 2 april 2023, aanvang 16.30 uur

Les Sept Paroles du Christ en Croix
van César Franck en Charles Gounod



De Nieuwe West-Friese Cantorij o.l.v. Tineke Broers
Pianist - Johan Gootjes
Voorganger – ds. Chris Mataheru

Ingezonden gebed

Gebed

Lieve God,
er zijn voor elkaar
als het goed gaat
als het minder gaat
het klinkt zo gewoon.

Er zijn omdat je geeft om de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar
ontvangen van de ander
wat is dat toch bijzonder
wat is het soms toch zwaar.,

God,
of we nou hulp nodig hebben of hulp bieden
we kunnen Uw hulp niet missen
wees met ons.
Amen

Uit: Medemens 1, Kerk in Actie

Ingezonden tekst

Inspiratietekst - Matteüs 4:1-11

Jezus in de woestijn: een tekst die vaak op het rooster staat aan het begin van de Veertigdagentijd. Een tekst die alle franje, voor zover die er nog was, laat verdwijnen. Vasten, je 40 dagen inkeren, is niet zomaar iets om erbij te doen. Het betekent je terugtrekken en toewijden, de woestijn in. In Matteüs 4 betekent het zelfs nog meer. Tot driemaal toe wordt Jezus op de proef gesteld in een poging van zijn tegenspeler om Hem af te brengen van zijn missie. Maar Jezus weet waarvoor Hij is gekomen en laat zich niet van de wijs brengen. Tot drie keer toe dient hij de duivel van repliek en vertelt hem naar wie Hij werkelijk wil luisteren. Wie denkt aan dit verhaal en de weg die Jezus na Matteüs 4 nog verder gaat beseft dat 'Uit liefde voor jou' geen goedkope woorden (kunnen) zijn, maar een zinnetje dat uitdrukt dat iemand daadwerkelijk een weg voor je is gegaan.

Informatie volgende dienst op 5 maart:

Voorganger : Mevr. A. van Putten uit Wieringen

Voorlezer : Joke v.d. Weyden

Pianist : Johan de Vries



Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328

Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183

Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202



Nieuwsbrief PG THOMAS, 22^e jaargang, nr. 300, 26 februari 2023
Inleveren stukken voor Thomasnieuws sluit op vrijdag 18:00: thomasnieuws@gmail.com